

Sau 40 năm từ ngày vào quân trường Đồng-Đế Nha-trang tháng 08/1972,tôi Lê kim Phúc danh số 093 y tá Đại Đội 727 ,Tiểu đoàn 3 SVSQ khóa 4/72B SQTB,Tôi muốn ghi lại những hình ảnh,những oai hùng của chúng ta các bạn Đại Đội 727 nói riêng và Tiểu đoàn 3 nói chung .Những người vẫn còn sống và những người ban đã rời bỏ chúng ta trong cuộc chiến,tôi muốn chia xót cho bạn bè biết về những cái chết oai hùng của Trần văn Mừng 727 ,Lý Xuyên 727,Sơn 729 gốc Nha Trang .Sau khi ra trường tháng 6/73,hầu hết khóa 4/72B ra các đơn vị tác chiến khắp 4 vùng chiến thuật ,khoa ta về tiểu khu Kiên Giang Rạch Giá khoảng 20 đứa ,sau khi về trình diện tiểu khu ,chọn đơn vị hầu hết là các tiểu đoàn ĐPQ đóng ở các nơi hẻo lánh,chúng tôi 5 đứa Phúc,Xuyên,Mừng,Sơn và Bảo nám hiện ở SanJose .Bảo thì nhận ra Phúc khi Kiệt post hình lên web của khóa ,Bảo đã liên lạc qua phone sau gần 40 năm rớt mừng ôn lại những kỷ niệm xưa ở đơn vị.Chúng tôi về Tiểu đoàn 530 ĐPQ do đại úy Lâm quang Nghi làm TDT, tiểu đoàn chịu trách nhiệm bảo vệ cho chi khu Kiên-An ,giải tỏa áp lực cho các đòn bόt nghĩa quân trách nhiệm trong quận.Tình hình trong quận thời điểm đó rất căng thẳng ,áp lực địch khá nặng .Chọn đơn vị Mừng về đại đội 1 đóng ở Xeo Cạn ,Sơn ĐĐ 3 đóng ở Xeo đưọc,Xuyên ĐĐ4 đóng ở Tà Niên Cảng gáo,Phúc về ĐĐ 2(Trinh sát của TD) nhiệm vụ lưu động...Bảo ở Bộ chỉ huy TD 530,sau này đi học Hành chánh tài chánh.ĐĐ 2 Nhiệm vụ giải tỏa tăng cường yểm trợ cho các đơn vị nghĩa quân ,tiểu đoàn 530 trong quận Kiên An .Chúng tôi hầu hết sinh năm 1952,về đơn vị ít khi gặp nhau,lâu lâu chỉ liên lạc khi hành quân tiếp viện,yểm trợ v.v.v.Tháng 09/73 người đã rời bỏ bạn bè TD 3 sớm nhất có lẽ là Sơn,sau khi dẫn trung đội hành quân mở đường bị phục kích Sơn và cả trung đội anh dũng chống trả ,địch bị thiệt hại nặng rút lui và pháo kích vào đơn vị ,kết quả Sơn bị một trái đạn B40 chết tại chỗ.Khi đơn vị lên tiếp viện không kịp ,Sơn được đưa về bệnh viện tiểu khu và đưa về nguyên quán Nha Trang.Chi khu Kiên-An giáp ranh TK Chương Thiện,TK CàMau dọc theo bờ kinh U-Minh thương,công quân thường xuyên chuyển quân chủ lực dọc theo biên giới vào U-minh thương.nên áp lực rất nặng, đụng thường xuyên,nếu áp lực mạnh các đơn vị bạn,đại đội 2 nhiệm vụ tăng cường giải tỏa ,tuy nhiên tùy theo tình hình đơn vị nào cần tăng cường TDT sẽ điều động ưu tiên,nếu cùng một lúc,TD sẽ xin lên trên,thường là trung đoàn 33 của sư đoàn 21(sét miền tây)tăng cường giải tỏa.Tháng 12/1973 đơn vị Mừng đóng đồn ở xeo cạn do truy Cương đại đội trưởng,đơn vị bị cộng quân liên tục pháo kích,vì đóng cố định một chỗ,nên công quân lợi dụng pháo kích lén.Nhận lệnh ĐDT ,Mừng ĐĐphó dẫn 2 trung đội ra ngoài vòng đai của đòn truy kích và tìm đánh tan chỗ ổ súng của công quân pháo kích.Áp lực cộng quân bόt pháo kích ,rút lui và chuẩn bị cho cuộc tấn công vào đòn Xeo cạn,Mừng ở ngoài điều động 2 trung đội ,xin pháo binh yểm trợ của quận Bình Minh thuộc tỉnh Chương Thiện,một mặt ĐDT xin tiểu đoàn tăng cường đơn vị tiếp viện để giải tỏa tuyến tiếp tế đạn và lương thực lên cho đại đội ,đơn vị không tiếp tế được cả 10 ngày rồi,Tiểu đoàn trưởng thay thế ,Thiếu tá Viên văn Biên ,sau này bị bắt ở căn cứ thứ 9.(sẽ kể sau).tiểu đoàn điều động đại đội 2 trinh sát do truy Thu đại đội trưởng và ch/uy Phúc đại đội phó, đại đội vừa mới giải tỏa xong đòn nghĩa quân đóng ở kinh 7,đơn vị chuẩn bị chuyển qua tiếp viện để bắt tay với đơn vị đại đội 1,trên đường tiến quân đơn vị cũng chỉ dụng chút đinh với cộng quân,không gây tổn thất nhiều cho đơn vị .Có lẽ cộng quân đang chuẩn bị kế hoạch gì đó ,vì đây là đường chuyển quân của cộng quân chủ lực miền vào UMinh thương.Tôi có liên lạc được với Mừng qua PRC25 ,yêu chí tao sẽ lên bắt tay với mày nhanh nhất....cả máy tháng chỉ nghe tiếng nói trên máy với nhau,chúng tôi đã chạm địch mạnh không tiến lên được vì cộng quân cài chốt pháo kích mạnh vào đơn vị .Đại đội trưởng ra lệnh cho tiểu đội thám báo (Thượng sĩ Tiền dự chiến sĩ xuất sắc với TT Thiệu nam 1973),bò lên ban đêm tìm cách triệt hạ chốt của cộng quân ,thì đơn vị mới có thể lên được.Vì độc đạo là bờ kinh 2 bên dừa nước chí chít .chúng tôi phải vất vả hơn 2 ngày mới phá được chốt và tiến lên được ,nhưng bất ngờ tôi khụng lại vì nghe báo cáo Ch/uy Mừng đã bị thương nặng,sau đó chết vì vết thương quá nặng.....Mừng đã anh dũng điều động chống trả đẩy lui bọn cộng quân ,khi lên tới bắt tay với đơn vị bạn thì người bạn của mình của khóa 4/72b đã vĩnh viễn ra đi rồi....lần lượt các ch/uy của Thủ đức và đồng đέ tăng cường bổ sung vào tiểu đoàn

Sau khi giải tỏa đại đội 2 trở về hậu cứ ở chi khu Kiên an dường quân 2 ngày và bồ sung quân số, có 2 ch/uy khóa đán em TD 5 đồng đέ...,là Nguyên (về sau chết ở Xeo đưọc),ch/uy Mạnh (cũng chết ở Xeo Cạn)

Đại đội 2 nhận lệnh tiêu đoàn trưởng lên giải tỏa đòn nghĩa quân ở thứ 8 ,tôi đã bị thương nhẹ vì một mảnh đạn pháo,về bệnh xá chi khu 2 hóm, nhớ đơn vị tôi trở lại và bắt đầu tiếp tục hành quân,cộng quân đã pháo kích và tấn công vào đại đội 4 ở Tà niêmdo trúy Hưởng ĐĐTrưởng ,đơn vị ta bị tổn thất nặng vì bị pháo kích rất nhiều ,hơn 15 binh sĩ chết và bị thương chờ trực thăng tản thương và tiếp tế đạn dược .trực thăng khó vào vì lối phòng không quá nặng,tiểu đoàn ra lệnh chỉ lo tiếp tế đạn vào và tản thương những người bị thương ưu tiên ...đường bộ tiếp tế không được vì đã bị cắt ,chỉ có trực thăng mà thời điểm này rất hạn chế khi xin trực thăng yểm trợ và tiếp tế ,Lý Xuyên đã có lệnh về trình diện tiểu khu chuyển sang tiểu khu Chương thiện (con trai độc nhất).Xuyên đã anh dũng ở lại chờ cho tất cả bị thương chuyển đi trước ,ở lại chuyến cuối cùng ,nhưng nghiệt ngã thay Xuyên đã bị một trái đạn pháo kích và chết ngay tại chỗ.....nơi bái đáp trực thăng (chết giờ thứ 25 phải không các bạn).Giữa tháng 1/74 sau khi rời nơi lại thêm một thằng bạn cùng khóa cùng đại đội rời bỏ cuộc chơi ...Tháng 02/74 tôi được lệnh về trình diện tiểu khu đi thụ huấn khóa 21 căn bản chiến tranh chính trị tại trường Đại học CTCT ĐàLat 10 tuần (đại đội phó)tại đây vùng trời kỷ niệm của quê hương thứ 2 tôi lớn lên và đi học ở đây (khóa 8 CTKD).ở đây tôi gặp lại Trí đại liên 727(thủy quân lục chiến) cùng khóa 21 CBCTCT ,Tuệ Đalat .

Tháng 04/74 sau khi học xong trở về lại đơn vi TĐ 530 ,thiếu tá Biên tiểu đoàn trưởng bổ sung tôi về nắm đại đội phó đại đội 3 đóng ở thứ 5 vòng đai ngoài gần bộ chỉ huy Tiểu đoàn.Bộ chỉ huy tiểu đoàn cùng đại đội chỉ huy và một trung đội pháo binh 105 đóng căn cứ thứ 9.

Sau khi đại đội trưởng đại đội 3(trúy Hoàng bị thương) khi chạm mạnh ở thứ 6 ,tiểu đoàn trưởng đè cùi tui lên thay thế ,tình hình lúc này rất căng thẳng địch thường xuyên pháo kích và cắt đứt đường kinh cáng gáo tiếp tế từ kinh thứ 1 đến kinh thứ 11 giáp quân Hiếu Lễ .(chi khu trưởng là Tr/tá Cuội,đã bị bắn sau khi trình diện tại Rạch Giá 05/75).Sau khi dẫn đại đội tiến lên bắt tay với tiểu đoàn ở thứ 9,tại đây chạm rất nặng ,địch bị tổn thất rất nặng nhờ pháo binh yểm trợ của chi khu Kiên an cũng như pháo binh ở căn cứ thứ 9...địch rút lui chỉ pháo kích.....tôi bị thương được chuyển về bệnh viện tiểu khu điều trị.

Sau khi bình phục được lệnh về trình diện phòng 3 tiểu khu và được bổ nhiệm làm chức vụ sĩ quan hành quân ,nhiệm vụ theo bộ chỉ huy nhẹ tiểu khu để tham dự những cuộc hành quân trong tiểu khu Kiên Giang ,được tin Võ công Tâm ĐĐ 728 đã bị tử thương trong một trận hành quân ở chi khu Hà Tiên.

Một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời binh nghiệp tháng 8/74 tôi nhận lệnh của tiểu khu trưởng,thiếu tá Trí trưởng phòng 3 giao cho tôi đi bay với phi hành đoàn trực thăng thuyết trình tình hình địch và bạn,sẽ bay chung đến tiếp tế đạn cho chi khu Hiếu Lễ ,Kiên an ,căn cứ thứ 9 bốc một số binh sĩ bị thương nặng cũng như lấy những thùng phiếu.....Căn cứ 9 do thiếu tá Biên tiểu đoàn trưởng TĐ 530 nơi tôi đã đóng quân mấy tháng trước đây,do đó tôi rất nắm vững tình hình vùng này .Tôi và trung sĩ 1 Tại phòng 3 được xe jeep chở ra phi trường Lạc Hồng,trực thăng đã đậu sẵn,sau khi cho biết tình hình với pilot và co pilot chúng ta sẽ đi đâu trước ,vì tàu chở nhiều đạn tiếp tế và sẽ bốc một số bị thương ở chi khu Hiếu Lễ nên tôi chỉ đi một mình và cầm 1 máy PRC10 để liên lạc với các đơn vị dưới đất ,rời phi trường chúng tôi bay đến chi khu Hiếu Lễ tại đây bốc 4 binh sĩ bị thương nặng lên tàu ,lấy mấy thùng phiếu ,sau khi rời Hiếu Lễ sẽ bay ghé căn cứ thứ 9 ,sau đó về chi khu Kiên an lấy các thùng phiếu rồi bay về tỉnh...

Nhưng oái ăm đã gãy cánh khi bay đến căn cứ thứ 9.Tình hình căn cứ 9 rất nguy ngập ,cộng quân vây hãm và pháo kích ngày đêm đã hơn 15 ngày không tiếp tế và tản thương được .Tiểu khu đang xin tăng viện trung đoàn 33 của sư đoàn 21,đang chuyển từ Chương thiện sang ,nhưng chậm trễ vì đang đụng độ nặng và giải tỏa căn cứ Bình Minh (chương thiện).Khoảng 12 giờ trực thăng bay đến căn cứ 9 sau khi ở Hiếu Lễ, tôi đã liên lạc với thiếu tá Biên TĐT,ông thày rất mừng và biết có tôi bay theo trên máy bay ,tôi nói với phi hành đoàn là nhớ bay trên cao rồi đáp thẳng xuống chờ dừng bay là rất nguy hiểm vì áp lực ở đây rất nặng,hệ thống phòng không rất nhiềuTrúy Anh pilot và thúy Sỉ co pilot,Tôi và 2 cơ phi cùng một số đạn dược và 4 binh sĩ bị thương mới bốc ở Hiếu Lễ.(về sau năm 1976 lúc ở tù ở Katum Tây-Ninh tôi có gặp lại thúy Sỉ co pilot .Chưa kịp chuẩn bị thì máy bay trực thăng đã bị phòng không địch bắn gãy đuôi sau ,lão đảo không điều chỉnh được hướng đi ...mất thăng bằng ,tiểu đoàn ở dưới liên lạc lên nói phi cơ đã gãy

cánh cõ tìm cách đập xuống vùng an toàn gần căn cứ ,coi chừng bên trong cánh rừng không an toàn,nếu rớt xuống bờ kinh cáng gáo cũng chết.Một xạ thủ đại liên trên phi cơ đã bị thương ..phi cơ lão đảo tôi nhìn xuống khá cao phản ứng tự nhiên nên không dám nhảy ...phi cơ bị bắn trúng đầu bẽ một lỗ lớn,máy bay đảo như chong chóng chỉ trong chớp nhoáng tôi không còn hay biết gì nữa ,pilot đã nhờ cần cành quạt giữa autostop nên bị rớt xuống cũng không nhanh lắm ,may là rớt ngay ở giữa cái đầm giữa bờ rừng và kinh cáng gáo ,trong căn cứ yểm trợ bắn pháo binh vào bờ rừng và tiểu đoàn cho một trung đội tiến ra bảo vệ cho phi cơ và phi hành đoàn đang bị nguy hiểm .Tôi có máy nén liên lạc được với tiểu đoàn trong căn cứ ,bò ra khỏi phi cơ tôi và pilot copilot và 2 xạ thủ (1 bị thương),được yểm trợ của tiểu đoàn nên chúng tôi vào căn cứ an toàn .Lúc này tình hình pháo kích tăng mạnh vì cộng quân muốn triệt hạ phi cơ .Vào căn cứ gặp TDT ông ta bắt tay cười và nói cũng gặp lại th/úy nữa.Tụi tôi ngồi đây chờ lệnh,bắt đầu ở Cần Thơ phi đoàn trực thăng chuẩn bị bay qua căn cứ khi biết máy bay rớt ,cho máy bay khác qua không ngoài mục đích tìm cách cứu phi hành đoàn ,lúc đó khoảng hơn 3 giờ chiều trên trời có 4 trực thăng tìm cách liên lạc để đập xuống (liên lạc trực tiếp qua máy của tôi,dặn sē ra ngoài nằm chỗ nào cho tiện khi phi cơ đập xuống).chúng tôi bò ra chờ ở phía ngoài giao thông hào của căn cứ ,nhưng nhiều lần phi cơ đập xuống đều không thuận lợi cả,hệ thống phòng không dày đặc,kết quả phi đoàn trưởng chỉ huy lệnh cho máy trực thăng bốc trở về,đợi trời chạng vạng tối mới có thể bốc được vì rất nguy hiểm .Sau hơn 2 tiếng đoàn tàu trở lại,khi xuống 3 chiếc 1 chiếc giữa sē bốc còn 2 chiếc kia sē cover .Nhiều lần xuống rồi lại lên,cuối cùng chúng tôi chỉ kịp chạy ra và đưa tay, trên tàu keo lên và bay sát ngọn dừa cho hệ thống phòng không điều chỉnh không kịp ,máy bay chỉ bay là là và kéo lên chứ không đập xuống được.Thoát nạn bay về phi trường Lạc Hồng,tại đây xe cứu thương và xe của thiếu tá Trí trưởng phòng 3 đợi sẵn.....

Sau này căn cứ thứ 9 bị thất thủ,TDT và một số sĩ quan và binh sĩ bị bắt

Tôi đã tham dự nhiều cuộc hành quân với bộ chỉ huy nhẹ trực tiếp là tr/tá Hồ văn Trinh tiểu khu phó.Tù Hà Tiên thạch động,Kiên lương hòn me hòn đất đến kiên bình kiên tân kiên an hiếu lễ kiên thành...Sĩ quan liên lạc đi theo với Bộ chỉ huy sư đoàn 21,trung đoàn 33 của đại tá Biết trung đoàn trưởng,đại tá Lương trung đoàn trưởng trung đoàn 32,và một số sĩ quan đại đội trưởng trinh sát 32,33...trong những ngày tháng đó....

Tháng 4/75 mất nước ,mất tất cả vào tù gặp lại một số bạn cùng khóa ,nguyễn xuân Tuyên 728 năm 75 chung trại (mới mất ở VN)gặp ngựa trời Lương tấn Hồng dù 727,ở Kàtum sau đó lên Phước Long chung trại,tại đó năm 78 Hồng và một số bạn bè trốn trại không tin tức,có lẽ đã chết ,vì hầu hết bị bắt và chết do đường vì không đủ lương thực đi qua dọc theo biên giới Miên và Thái lan phải mất hơn 2 tháng nếu qua Miên sē bị bắt cáp duồn ngay trong những năm 78,79....

Năm 1980 về trại tù Gia Rai Xuân Lộc Z30A ,tôi gặp lại bạn Phùng Chương 728 cùng khóa và một số bạn bè khác...Gặp thiếu tá Ngưỡng từng vang bong Tiểu đoàn trưởng TD Thần hổ oai hung ở Rạch Giá sau cùng 75 là chi khu trưởng Kiên Bình.(Rạch-giá),

Cuối năm 1988 tôi tình cờ gặp lại người tinh trưởng đáng phục là trung tá Vương văn Trô ,sau 13 năm tù đầy thầy trò tâm sự ngời nhậu với nhau trong chuyến đi du lịch Đalat .Về Saigon lâu lâu gặp nhau nhậu ở quán bên lề đường Hiền VươngTôi đã gặp lại một số bạn bè cùng khóa Triệu 728,Binh 727,Uớc 727 ,Cơ 728,Hồ văn kim lộc ,ngô quốc Thắng ,Thưởng 727.....

Tôi sang Mỹ theo dien HO và đang sống ở California ,có vợ và 2 con (gái 24 tuổi, trai 20 tuổi).muốn chia sẻ với tất cả các bạn cùng khóa 4/72b nói chung và đại đội 727 nói riêng....

Thân chào LÊ KIM PHÚC y tá ĐĐ 727.....