

TRƯỜNG H.S.Q. / Q.L.V.N.C.H.



# CHÍ TRAI

TIẾU ĐOÀN | KHOÁ 3/72 SQTB



15.02.73

Thul

Chí làm trái lão ngâm la ngâm  
Giao thái son nhẹ tía hóng trao.

KÍNH BIỂU

**TIỀU-ĐOÀN I/SVSQ  
KHÓA 3/72 SQTB  
KÍNH BIẾU**

## BAN CỔ.VĂN :

- CỔ.VĂN DANH-DỰ : Chuẩn-Tướng VÕ.VĂN-CẢNH  
CHỈ-HUY-TRƯỞNG TRƯỞNG HẠ-SĨ.QUAN QLVNCH
- CHỦ NHIỆM : Đại Tá BÙI-TRẠCH-DZĂN  
LIÊN-ĐOÀN-TRƯỞNG LIÊN-ĐOÀN SINH-VIÊN
- CHỦ BÚT : Thiếu Tá PHAN-TẤN-HỶ  
TIỀU-ĐOÀN-TRƯỞNG TIỀU-ĐOÀN I SVSQ
- TỔNG THƯ KÝ : Đại Úy TRẦN-BÌNH-KẾ  
TRƯỞNG PHÒNG TÂM-LÝ-CHIẾN

## BAN BIÊN TẬP :

- *Chủ biên* : **LÊ QUANG THƯƠNG**
- *Biên khảo* : **VŨ THẾ NGỌC**
- *Sáng tác* : **NGUYỄN THIỀN SƠN**
- *Trình bày* : **ĐINH TẤN ĐỆ**
- *Kỹ thuật* : **ĐINH XUÂN BÌNH**
- *Ảnh loát* : **ĐẶNG VĂN PHÚC**

*và các SVSQ*

**VŨ TRỌNG QUANG . LƯƠNG VINH QUỐC BỬU  
ĐINH VĂN TIỀN . NGUYỄN MINH CHÂU  
MAI CÔNG TRỨ . BÙI ĐÌNH QUANG**

## ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT :

**TRƯƠNG VĂN BANH  
NGUYỄN VĂN NAM ANH**

*Chúng tôi trân trọng cảm ơn*

- CHUẨN-TƯỚNG CHỈ-HUY-TRƯỜNG
- QUÍ VỊ SĨ-QUAN CAO CẤP
- QUÍ VỊ SĨ-QUAN CÁN-BỘ
- TRƯỜNG HẠ-SĨ-QUAN QLVNCH

*đã tích cực giúp đỡ và khuyến khích chúng tôi trên  
mọi phương diện để hoàn thành cuốn Đặc San  
CHỈ TRAI này.*

*Trong khi ấn hành không sao tránh khỏi những sơ  
xuất, kính mong Quý Vị niệm tình tha thứ.*

**BẢN BIÊN TẬP**



**Chuẩn - Tướng VÕ - VĂN - CẢNH**  
**CHỈ-HUY TRƯỞNG TRƯỞNG HẠ-SĨ-QUAN QLVNCH**



# BÚC TÂM-THƯ

## của CHUẨN-TƯỚNG CHỈ-HUY-TRƯỞNG THSQ/QLVNCH

### GỬI CÁC TÂN CHUẨN-ÚY KHÓA 3/72 SQTB

Các bạn thân mến,

Trong dịp Lễ gắn Alpha cho các bạn, tôi đã có nói rằng « Bước đầu binh nghiệp của người Sĩ Quan dành cho các bạn đã thành hình » và cũng đã chỉ thị cho các bạn những điều cần yếu để hoàn tất giai đoạn còn lại của khóa học. Nhưng chỉ thị đó đã được các bạn thật sự nỗ lực không ngừng và giờ đây tôi rất vui mừng chia sẻ cùng các bạn về thành quả đã gặt hái được. Tôi thành thật ngợi khen các bạn.

Chỉ có 16 tuần lễ huấn luyện, Trưởng Hỗ Sĩ Quan luôn luôn hoài bảo đào tạo cho các bạn thành cấp Chỉ huy có đủ khả năng và tư cách, khả dĩ đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của Quân lực. Tuy nhiên, những gì mà Quân Trưởng đã dạy cho các bạn chỉ là những nguyên tắc và kiến thức căn bản. Đó là những kiến thức và nguyên tắc không thể thiếu được cho một Cán-bộ Trung-Dội-Trưởng, nhưng đó cũng không phải là những kiến thức và nguyên tắc dù đẽ đến lại thành công cho các bạn tại đơn vị.

Thật vậy, hoạt động của Quân đội trong quá trình trưởng thành và trong chiều hướng tự lực tự cường, đã cải tiến để phát triển không ngừng. Mặt khác, chiến trường cũng luôn luôn biến thế qua nhiều sắc thái khác nhau. Trong trường hợp này, một cấp Chỉ huy thiếu kinh nghiệm và thiếu niềm tin sẽ dễ dàng đón nhận lấy thất bại.

Bởi đó, tôi muốn khuyên các bạn đừng bao giờ xem sự kết thúc khóa học tại Quân Trưởng này như là sự chấm dứt việc học của các bạn trong đời quân ngũ. Trái lại, kể từ lúc được mang cấp hiệu Chuẩn-Úy, tương trưng cho uy quyền và trách nhiệm của một Sĩ Quan, cũng chính là lúc các bạn phải bắt đầu học hỏi nhiều hơn, học hỏi trong binh thư, sách vở, học hỏi ở cấp Chỉ huy dàn anh, ở bạn đồng đội và ở cả chính thuộc cấp của các bạn nữa. Tôi thiết nghĩ không có cấp Chỉ huy nào tự hào rằng mình có sẵn thiên tài mà không cần phải học. Sự thành công của bao danh nhân, tướng lãnh đều đúc kết bởi sự học tập không ngừng, bởi những trai rèn ưu khuyết điểm không ngừng, để tạo lấy vinh quang và chiến tích cho cá nhân, đơn vị và quốc gia họ. Thiên tài trong mọi trường hợp chỉ là một chuỗi dài của nhẫn耐 như một danh tướng đã nói.

**Hơn ai hết, đối với các bạn vốn là những thanh niên đã và sẽ tốt nghiệp đại học, các bạn đã hiểu thế nào là sự học không ngừng để có thể đạt được thành công trên con đường khoa bảng, thì ngày nay, trong tương lai của binh nghiệp, các bạn chắc cũng ý thức được rõ ràng về sự học hỏi liên tục cần phải có, để tạo được kiến thức và kinh nghiệm vững chắc nếu muốn đạt được thành công không những cho vai trò Chỉ huy của mình mà còn cho đơn vị của mình và cho cả Quân lực nữa.**

**Điều thứ hai mà tôi muốn nhắn nhủ với các bạn là vẫn đề danh dự của người Sĩ Quan. Bản năng của con người, trong tận cùng của vúi thức, phải chẳng luôn luôn tìm kiếm những ước muốn trì trệ. Bởi đó, nỗ lực để hướng thượng luôn luôn là nỗ lực của kẻ sĩ, nỗ lực để phát huy phẩm giá và tư cách của mình, nâng cao danh dự của mình. Đối với người Sĩ Quan, danh dự là một trong ba tín niệm « Tề Quốc, Trách nhiệm và Danh dự » mà không cấp Chỉ huy nào là không nghiêm ngặt, khắc sâu vào tâm não. Danh dự biểu lộ ra trong câu nói, trong hành động. Danh dự được chứng minh trong sự can trường giữa trận địa, trước ba quân. Danh dự bao hàm trong ý thức luôn luôn giữ gìn và nêu cao quân kỷ. Danh dự là tất cả những gì và phải hành động như thế nào để tỏ ra mình xứng đáng về mọi phuơng diện. Mạng sống có thể hy sinh, nhưng danh dự không bao giờ được quyền đánh mất. Ngày nay, không ai trong chúng ta là không ngắt lòng hâm mộ khi nghĩ đến những hình ảnh rạng ngời của một Nhị Trung trâm mình xuống giòng sông Hát, một Vũ Tánh rực sáng trong lửa thiêng giữa Bình Định thành, một Hoàng Diệu tử tiệt tại Cố Đô. Ý thức bảo toàn danh dự đưa đến những hành động mà bao kẻ hậu sinh chúng ta không nguôi lòng ngưỡng mộ.**

**Bước vào binh nghiệp là bước vào sứ xanh của đất nước, có lý nào các bạn chẳng nức lòng làm rạng thêm danh xưa ?**

**Sau cùng, tôi thấy cần phải nhắc nhở lại thêm các bạn một lần nữa về cố gắng then chốt và quyết định của Quân lực của chúng ta hiện nay, đó là vẫn đề tranh thủ nhân tâm. Nhiệm vụ của người Quân nhân thật nặng nề vì vừa phải diệt địch ngoài chiến trường vừa phải bảo vệ đồng bào nơi xóm làng thôn ấp. Rồi đây trong chức vụ Trung-dội-Trưởng, các bạn có cơ hội thường xuyên để gần gũi người dân. Các bạn phải có tinh thần của người Cảnh bộ nhiệt thành, đem niềm tin đến cho người dân đối với chính thể Việt Nam Tự do. Các bạn chẳng cần phải dùng lời hoa mỹ, luận điệu xảo my để lôi kéo họ, mà chỉ cần bằng phuơng pháp thực tiễn và giản dị, biểu lộ ước muốn chân thành của Quân đội là giúp đỡ họ, người dân chất phác, chỉ cần nhìn các bạn làm chứ không cần nghe các bạn nói để tin tưởng nơi các bạn.**

**Quân đội chúng ta đang thắng lợi lớn trên khắp mặt trận Quân sự và chiến tranh sẽ sớm kết thúc khi người dân hoàn toàn tin tưởng vào sự bảo đảm an ninh và thái độ đối xử thành thật của chúng ta.**

Các bạn thân mến,

Trước khi chia tay, tôi chỉ muốn nhắn gửi thêm cho các bạn vài điều cần bàn nói trên đề cùng với những vấn đề riêng kiêng thức quân sự và lãnh đạo chỉ huy mà các bạn đã thâu thập được qua 04 tháng tại Quân Trưởng này, để làm hành trang cho các bạn, đến nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới.

16 tuần lễ đề đào tạo một Cán-bộ Trung-đội-Trưởng thật là một thời gian quá ngắn, nhưng tôi tin tưởng rằng, các bạn đã đủ trưởng thành để hoàn thành được trách vụ mà Quân đội giao phó, trưởng thành từ trong ý chí và quyết tâm của các bạn.

Trong niềm tin đó, tôi cầu chúc các bạn đạt được những chiến tích vẻ vang trong tương lai.

Thân ái,







Đại Tá NGÔ-LÊ-TUỆ  
CHỈ-HUY PHÓ  
TRƯỜNG HẠ-SĨ-QUAN QLVNCH





**Đại Tá VŨ-THẾ-QUANG**  
PHỤ-TÁ KIỂM-HUÂN  
TRƯỜNG HẠ-SĨ-QUAN QLVNCH





**Trung Tá PHẠM-HUỲNH-LONG**  
**THAM-MƯU-TRƯỞNG**  
**TRƯỞNG HẠ-SĨ-QUAN QLVNCH**





## LỜI MỞ ĐẦU

Với những phương tiện và trong một thời gian hạn hẹp. Đặc San CHÍ TRAI Tiểu Đoàn I SVSQ được hình thành trong cố gắng nhằm đánh dấu bước đầu đời binh nghiệp ; phơi ngỏ niềm tin yêu văn nghệ và tương giao huynh đệ trong ngày tháng sống chung.

Những bàn tay cầm bút sau giờ tập luyện quân sự đã xích gần cùng ghi lại cảm nghĩ, tâm tư hằng mong được nói lên ý chung cho tất cả và những gì đơn sơ làm giảm bớt phần nào bở ngở cho lớp trẻ còn ở sau lắn mức lửa đạn.

Tuy không phô diễn hết chiều sâu và trớc vọng, nội dung có mặt trong đây cũng phần nào nói lên tiếng nói trung thực của lớp trẻ đang cùng hiện diện.

Mong mỗi đàn anh làm hậu thuẫn và khuyến khích giúp đỡ chúng tôi trong giai đoạn khó khăn này.

BAN BIÊN TẬP





## thế đứng của người lính hôm nay

Sự mù quáng của chủ nghĩa cộng sản đã đến lúc không còn lý do tồn tại. Hội đàm Ba Lê đang đến khúc quanh quan trọng trong hành trình tìm kiếm hòa bình cho Việt nam. Mục đích của chiến tranh là hòa bình và đến bây giờ viễn tượng hòa bình đã thật sự hé mở. Vấn đề được đặt ra cho chúng ta không phải là đứng nhìn chiến tranh chấm dứt hay đón nhận hòa bình như một vinh quang mà trái lại phải bắt tay vào một cuộc đấu tranh mới, đấu tranh chính trị, đặt căn bản trên sự xây dựng và tái thiết.

Đã là chúng nhân cho một thảm trạng, chúng ta nhận thấy với súng đạn chúng ta chỉ làm được một công việc tự vệ và ngăn chặn làn sóng xâm lăng của C.S. Vũ khí có tác dụng thực tiễn, nhưng vũ khí cũng có lúc phải được thay thế, thay thế bằng tư tưởng và xây dựng. Đấu tranh trong giai đoạn này mới thực là một sự xây dựng bao hàm những ý nghĩa thực tiễn, cấp thiết và phù hợp, phù hợp hiện tình đất nước, phù hợp ngay chính khả năng chúng ta.

Đã đến lúc người chiến sĩ trở thành chuyên viên, người học sinh, sinh viên trở thành những tay thợ, cẩn bản của những ngày qua phải được sử dụng đúng mức.

Với khói óc sáng suốt và nhiệt tình hâm nóng, để dựng lại những căn nhà đồ nát, sửa lại con đường đất qua làng, biển đồng không thành ruộng vàng lúa chín ; làm được công việc đó chính là chúng ta thể hiện lòng yêu nước, yêu dân tộc của mình.

Dùng quân lực cho chiến trường im tiếng súng, đó là giai đoạn đầu của cuộc đấu tranh đưa con người trở về cuộc sống sung túc yên lành, mới thực là đấu tranh toàn vẹn. Chính lúc này chúng ta phải định lại thế đứng, và tự trách nếu không tìm ra được con đường tự cường tự lực.

*ngày...*

---

*đêm...*

---

*và mơ ước*



Những ngày còn sống với tuổi thơ — vào những giờ rảnh rỗi — tìm một góc kẹt xó xỉnh nào đó, vươn vai duỗi cẳng trái dài thân thè thoái mái rồi ru cho giấc ngủ bằng thế giới nhỏ bé ngày thơ của các nhân vật thương yêu trong tác phẩm Duyên Anh.

Một ngày nào đó — trong tuổi cấp sách ngày hai buổi đến trường tập tành mơ mộng yêu thương — chỉ đơn thuần trong ý nghĩ — dần làm quen với Nhã Ca, đưa đòi chép thơ Xuân Diệu, Nguyễn Bính để tặng một người mà chính mình không hình dung ra nổi khuôn mặt.

Lớn dần tới tuổi 20.21, đi vào thực tế — một ngày nào đó ở thời sáng xách ô đi tối cặp về — Trong những ngày làm quen bàn giấy, bắt gặp thường trực khuôn mặt luôn cau có của một người không bao giờ thâu thiết được, nhìn hàng trăm lần ngày nào cũng chỉ vậy. Rồi ngày cầm những tờ giấy vụn dơ bẩn và xấu xí, những tờ giấy có in hình một vị anh hùng thời cổ, những mảnh giấy vô giá trị nhưng đòi được rất nhiều, nói làm sao hết cái ngày nhộn lanh trá công cho một tháng trời nhàn nhả bất mãn vì lý tưởng đỗ vở lun tàn.

Lớn dần tuổi 23-24 tôi mới cảm thấy những ước mơ những nghĩ tưởng của ngày xưa chỉ là huyền thoại, là hư ảo mong manh và muốn thay vào đó những khát vọng sâu xa to tát hơn... làm cảm hơn.

Nhưng dù sao ở quá vắng xa mờ ấy—cùng lứa tuổi tôi—những tháng bạn đồng hành vẫn cho đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời thằng con trai mới lớn, chỉ biết lo vun xới xây đắp những yêu thương chớm nở. Trong khoảng thời gian ấy tôi nào có những suy tưởng rộng lớn như bây giờ, biết những gì cho Quê Mẹ, quê hương chỉ một buổi chiều về, hoàng hôn xuống là hẳng trăm sự rinh mò bắn giết thân người rách nát đồ hoang. Những sự kiện đó tôi nào ý thức.

Hôm nay nhập cuộc, đi vào cuộc đời quân ngũ, từ những ý nghĩ còn sót thừa khi đã nom thấy chiến tranh vào thành phố. Ý thức chiến tranh dù mạnh nha trong trí não qua những âm thanh chát chúa, qua những lần đọc thật nhiều phản ứng ba cột của bạn bè trên nhật báo. Thế mà ý thức đó lúc bấy giờ vẫn chưa đủ đánh ngả những mơ ước thương yêu lòng vào suối mõ cũ, tất cả đều chìm sâu vào yêu mến, cho những người con gái Trung Vương. Lê văn Duyệt, trong đó có Bảo có Dung có Huệ và có đầy những kỷ niệm đẹp của thuở nào còn cắp sách đến trường song hành bên người yêu, của những lần hò hẹn lén lút đợi mong. Dĩ vắng êm đẹp ấy nay đã mất — nghĩ mà tiếc cho những tiêu pha ngày cũ — tất cả đều chôn vùi, chôn vùi khi hình hài tôi khoác một màu áo mới, khi cuộc sống hoàn toàn thay đổi.

Ở ngưỡng cửa đầu đời quân ngũ — tôi ra đi, không phải chỉ đơn độc, mà ra đi làm nhiệm vụ với muôn người — với tất cả những tháng con trai cùng một ý hướng một nhận thức trùng hợp. Tôi sẽ cố gắng sống cho thật đẹp trong chuỗi ngày còn lại của đời mình.

Đã quá trễ — đã 25 năm mất hút cho suy tưởng ước mơ huyền thoại. Hôm nay tôi đã sống — sống cho thật lâu cho thật đủ nghĩa của cuộc sống để bù đắp xóa bỏ những vết đen sau lưng mà thời gian dài làm hoen ố.

Đã quá trễ — nhưng thôi — dù có muộn trễ vẫn hơn là hôm nay có những chàng trai sống trên quê hương vẫn chưa nhận chân, vẫn muốn tránh những ngả đường nhiều cảnh sát. Tôi vẫn hối tiếc dù trễ muộn.

Hôm nay chính những khuôn mặt đau thương thực tại của mẹ Việt Nam mến yêu đã làm trái tim tôi quen dần — khiến tôi bồi xóa được những mộng mị đi hoang ngày xưa. Bởi lẽ đó tôi cố tránh những nỗi nhớ của bản ngã đóng khung tư tưởng «Cố sống cho thật đẹp trong chuỗi ngày còn lại của đời mình».

Câu hỏi vô tư trong những lá thư H viết về cho tôi trong ngày sống ở quân trường anh của em, trong thời gian tập làm lính mơ ước những gì? Không biết câu trả lời của tôi cho H có là tiếng nói chung của những người con trai đang học tập sống và suy tư nhiều ở quân trường Đồng Đế này không?

H. ơi, những suy tưởng của anh ở ngày hôm nay — về chiến cuộc — có thể trải dài cho em hiểu. Chỉ là suy tưởng của những ai đã nhìn tận mắt những biến cố ngày bọn Cộng sản xâm lược tràn qua vỉ tuyến 17 mưu đồ nhuộm đỏ miền Nam. Ngày ấy, bọn mình đã chạy loạn, hai đứa cùng nhau chứng kiến cảnh chiến tranh xâm thực thành phố, nhìn thật nhiều máy bay thả bom đạn nổ toang, nhiều xác người nằm chết ngửa ngang và em hỏi «Ai vậy anh? Việt Cộng đó...» Em im lặng chỉ thở dài.

Kè lại em nghe, nhắc lại khung cảnh của chiến tranh hôm qua, còn hôm nay... chiến tranh vẫn còn đó.

Kè lại em nghe nỗi niềm mơ ước hiện giờ, một sáng nào đó, thức giây ở Quân Trường anh trông thấy thật nhiều chim câu trắng bay ngập sân võ trường, bay ở đêm khuya về chǎng nghe pháo kích nồ, đại bác hát rền vang. Mọi người trở về với ngày xưa đã định vị, đè quê hương không còn xông mùi thuốc súng, ruộng đất khỏi bờ hoang và thôn làng dừng thành hoang dại, anh chỉ mơ ước có thể ở thực tại đau thương này.

Đó, những mơ ước của anh ở hôm nay nhập cuộc giữ thơm cho quê mẹ đât H.  
Với riêng em, là những ước mơ của ngày nào trở về thành phố yên bình, lè gót qua  
những ngõ đường rộn rịp, cùng em, nhìn những món đồ chơi thời chiến và chọn lựa  
một thứ quà tốt lành cho đứa con đầu lòng đã thành hình trong ý tưởng.



... Còn nhiều điều khác phải kè ra cho em hiểu... nhưng anh xin nói rõ là anh  
không có ý biện minh gì về quyết định của anh, chỉ biết rằng anh tham dự cuộc chiến  
này vì anh ghét chiến tranh và... em nghĩ thử coi một mai kia khi đất nước thanh bình,  
ước mơ trọn vẹn anh sẽ không phải tủi hổ khi nói với đứa con đầu lòng rằng cha nó đã  
góp một phần nhỏ cho sự yên vui của xứ sở.

Tất cả, chỉ gói ghém trong cái bình yên âm thịnh của cuộc chiến mà  
thôi, bây giờ là khoảng thời gian của ngày tháng sống ở quân trường với những bản  
chất hồn tặc không trùng hợp ngày xưa, nhưng anh vẫn cảm thấy vui thích vì tự nó đã  
tạo cho anh một sắc thái mới lạ hay hay mà cuộc đời dân sự trước kia anh không  
tim ra được, và chính nó là khởi đầu thực hiện niềm mơ ước của anh trong khoảng đời  
đầu quân ngũ.

12-10-1972

LÊ NHẬT TẢO  
Th. TKH

# NGỒI Ở ĐÈO RÙ RÌ NHÌN XUỐNG QUỐC LỘ I

Có chuyến xe đò nào đi về Saigon  
cho tôi gửi niềm thân ái  
cho tôi gửi một nụ cười  
nụ cười thì trắng như hàm răng và đen như khuôn mặt  
cho tôi gửi những tháng ngày công thức  
tập họp điểm danh báo cáo  
Sinh viên Sĩ Quan Nguyễn văn A  
danh số... Đại Đội... trình diện Đại Ủy... Hết  
hãy chất hết lên xe  
ở đâu cũng được  
ngồi trên mui  
bám theo cánh cửa  
hay một góc nhỏ nào đó  
ôi ! qui giá vô cùng

hãy chạy 100 cây số một giờ  
băng qua những rừng già  
băng qua những đồng cỏ  
nhanh lên và nhanh lên  
như trái tim đang đập nhip mạnh

đã tới bến rồi chưa  
sao chuyến xe đường như muốn ngừng lại  
làm ơn chạy vòng vòng Saigon  
thăm dùm tôi góc tư đường đèn xanh đèn đỏ  
thăm dùm tôi hành lang Đại Học  
thăm dùm tôi những bóng hồng thươn tha trên phố  
thăm dùm tôi đi nhé

thân nhân đã đứng đợi từ bao giờ  
có sự mừng rỡ nào ủa tôi  
có tiếng khóc nào vỡ ra  
chào mừng  
và chào mừng

VŨ TRỌNG QUANG



## viết cho người tình hai tháng xa —

### 1.

Anh muốn kè cho em nghe chuyện hai tháng qua của Anh. Vắng, đúng hai tháng. Hai tháng vị chi là sáu mươi ngày — Vắng bặt — không một tin thư không một lời thăm hỏi. Tất cả là vẻ bình yên của ngày tháng tưởng chừng như đã chùng đi — đã mù tăm trong trí nhớ của một ai đó. Từng ngày qua lạnh lùng — thản nhiên — mỗi chiều mỗi tối ngả tay mà đếm rõ từng nỗi mong chờ của mình. Và cũng chính bàn tay đó đêm đêm ve vuốt từng nỗi buồn của mình — từng nỗi ao ước của mình — đồ từng giấc ngủ muộn trong ngày của mình — Anh không trách em — không bao giờ anh muốn trách móc em một điều gì cả, ai lại đi trách người mình yêu bao giờ. Cho nên càng ngày anh càng như chìm sâu trong vũng lầy cô đơn, như bóng tối vây cung. Và gương mặt — và vàng trán vẫn phẳng lì, vẫn tro cứng như một phiến đá — phiến đá thì dĩ nhiên là không ai để ý — nhưng nó vẫn hiện hữu — hiện hữu trong ngơ ngác vô cùng.

Muốn kè cho Em nghe nữa — nhưng cơn buồn ngủ đã vở òa lên đôi mắt — thôi vậy — Hôn Em — Hôn Em với vàng — Em Yêu Dẫu.

## 2.

Anh muốn gửi cho Em một món quà kỷ niệm như bất cứ một người con trai bình thường nào khác vẫn làm khi xa người yêu — Nhưng anh thú thật với em rằng anh thất vọng. Tìm một món quà cho người mình yêu là tìm chân lý con người — Anh thì chẳng có gì — còn gì để cho em cả. Tất cả những gì có thể cho được, anh đã cho em hết rồi — và kể từ khi bước chân ra đi kể từ khi anh chấp nhận cô đơn — cho riêng mình — anh đã nhờ em giữ hộ những gì anh vốn tha thiết nhất — những thương nhớ đầy vơi — những dấu yêu bao ngày... Và cuối cùng — Anh hứa sẽ gửi cho em tất cả phần đời còn lại của anh — nếu anh không là một « Héros sans Retour ».

Anh ngưng đây — nhưng xin em hiểu cho rằng tình anh còn dài còn yêu em mãi mãi — hôn em — Em yêu dấu.

## 3.

Anh muốn kè cho em nghe chuyện hai tháng qua của anh, vàng — đúng hai tháng. Hai tháng vị chi là sáu mươi ngày — đủ để thay đổi hẳn một khuôn mặt — một hoàn cảnh một đời sống.

Giờ tự do nghỉ của một ngày « Bãi vượt sông », anh trải một tấm Poncho nằm dưới gốc dừa ven bờ — buồm trưa chan nắng im lìm — buồm trưa ru ta mệt mõi. Khi một con chim nhỏ bay về đậu trên gốc dương bên cạnh — rí ré hót — anh chợt nghe nhức có tiếng hát lao xao của vùng trời bên kia sông — thì ra giọng sông tưởng nhớ vẫn man chảy.

Trong một chớp mắt im lặng — anh lại gặp anh — anh thấy mình lạ hẳn đi trong một sự thay đổi đến bàng hoàng — không phải bàn tay của ngày xưa không phải bàn chân của ngày xưa — không phải tim óc của ngày xưa. Bàn tay đã bao lần chinh phục những nỗi kháng cự gắt gao nhất — bàn tay của những lần ve vuốt đến rợn người — bàn tay đã làm cho từng vùng tế bào của em tê cứng trong nỗi thống khoái nhất, bây giờ nó là một trong những tay chà láng cù khôi nhất của đại đội — bây giờ chính bàn tay đó sẽ hung hăng ru từng giấc ngủ quân thù — sẽ đưa bất cứ một ai còn mê muội ra khỏi cuộc chơi. Và những ngón tay ngày ngày xưa — những ngón tay vẫn gò từng nhịp đê mê trên những vùng cao độ cảm giác — trên thân thể em run rẩy, bây giờ nó là đại diện chính thức cho sự sống và nỗi chết.

Chỉ một cái siết nhẹ là một viên đạn bay vút ra — là một kẻ bị đi kèm loại — đôi lúc vui, cũng chính nó — bật nút Auto — thế là xong — là hàng loạt người mù quáng tức khắc đi vào trong lồng quên. Lúc trước anh vẫn nghĩ bàn chân của anh chỉ để đạp thẳng đạp số để đưa em vào lớp học — để diu em ngất ngây trong đêm luân vũ. Bây giờ cũng chính đôi chân ấy — rắn lại — đưa anh đi về trên những bãi tập xa vời ngút nắng — sẽ mang anh đến làm vở hồn trận địa — cõi nhiều nứa — mỗi mỗi đều đổi thay đến bàng hoàng.

Anh chợt nghĩ — bây giờ giá anh được gặp em — em phải biết. Giòng sông mơ ước vẫn miên man chảy. Nếu có bao giờ lại đến bên em — anh sẽ nhìn em thật lâu không nói — Tim em sẽ chịu sự đô hộ trăm năm của tim anh. Đôi môi anh sẽ cuốn đời em mến hút. Đôi chân đó sẽ đưa vào cơn lốc cuồng điên nhất — sẽ khóa cứng đời em nhức nhối. Đôi tay đó sẽ đưa em trên vùng bồng bềnh áu yếm tuyệt vời — sẽ bế em đi hẳn vào cuộc đời một người đàn bà... « Ông kia ! làm gì năm đây — dạ em đang nghĩ đến người yêu — ông không nhớ rằng ông đã gác mơ mộng ở ngoài hàng rào trại tiếp nhận rồi hay sao ? — dạ em vẫn nhớ nhưng trưa nay bỗng quên — lỗi tại con chim — Ba lô súng đạn chạy cho tôi năm vòng sân — dạ vàng... »

« Anh đứng dậy — con đê đã chấn ngang giòng thác lũ — con chim cũng đã bay đi từ bao giờ. Em cũng ở bên kia. Ta và em cuối cùng chỉ là hai bờ của một giòng sông chảy xiết — cách biệt và thương nhớ vô cùng. Ba Lô như treo đá trên vai anh — một vòng — hai vòng. Anh cố dỗ từng nỗi mệt mỏi bằng cách thi thầm gọi lại tên em — ba vòng bốn vòng — chỉ còn một vòng nữa — cố lên. Anh chợt ngoảnh lại — sau lưng chỉ là một màu vàng cháy nắng — cố lên — mặt trời bỗng vỡ oà trên hai mắt... thôi nghe — hôn em — Em yêu dấu — anh sẽ về. Hôn em với vàng — Con chim — từ bên kia bờ bỗng rí ré hot. »

VÕ XUÂN LỘC



GIA  
NGHỆ  
THO  
BƯỚC  
CHIẾ  
BÁO





**THY NAM**

**trên đỉnh hòn khô**

Hòn rơi xuống bãi trắn ai  
Thấy em ngồi xỏa tóc dài huyền trân  
    Thèm hôn một nụ tình gần  
Thèm hôn một nụ tình gần thiết tha  
    Mây bay về đậu tình cờ  
Bỗng dừng chợt biết chỉ là hư không

**qua kẽ hở câu lạc bộ**

thì ra áo mỏng hàng tờ  
anh theo dấu chỉ giả vờ thương thương  
    phải chi khuy áo xuống đường  
thưa em ! đuôi mắt bừng bừng con say



**Đại Tá BÙI-TRẠCH-DZẦN**  
**LIÊN-ĐOÀN-TRƯỞNG**  
**LIÊN-ĐOÀN SINH-VIÊN SĨ-QUAN**

## NỬA GIỜ VỚI ĐẠI TÁ LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG LIÊN ĐOÀN SVSQ

Ngoài những thao thức bắn khoan của người SVSQ chiến tranh hòa bình và tình yêu được kết tụ trong cuốn Đặc San Tiều Đoàn I SVSQ, chúng tôi nghĩ cuốn Đặc San này còn là nắp cầu liên lạc giữa SVSQ và cấp chỉ huy, bài phỏng vấn Đại Tá Bùi Trạch Dzần, Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn SVSQ sẽ nói lên mối ưu tư của cấp chỉ huy Liên Đoàn đối với những người trẻ vừa rời Giảng Đường Đại Học gia nhập đại gia đình Quân Đội.

**HỎI :** Kính thưa Đại Tá, xin Đại Tá cho một vài nhận xét về tinh thần học tập và kỷ luật của SVSQ nói chung và Tiều Đoàn I nói riêng ?

**ĐÁP :** Với tư cách là Liên Đoàn Trưởng, tôi nhìn nhận riêng các SVSQ Tiều Đoàn I đã có nhiều cố gắng trong việc học tập cũng như có một kỷ luật tự giác cao. Điều này không riêng gì tôi nhận thấy, mà chính là ý kiến của đa số Sĩ Quan Cán Bộ trong Liên Đoàn.

**HỎI :** ... Chương trình học 16 tuần lễ, theo Đại Tá có ảnh hưởng gì đến khả năng Quân Sư của SVSQ sau này không ?

**ĐÁP :** Thú thật tôi lo sợ cho các anh em. 16 tuần ngắn, tôi tiếc cho anh em đã không thử thách được nhiều trong những giải đoạn Quân Sư Học Đường nên giờ đây sẽ phải cố gắng nhiều hơn. Tuy nhiên, với tinh thần học tập cao, kỷ luật tốt và trình độ văn hóa sẵn có của anh em hiện nay, tôi hy vọng các anh em sẽ đạt được kết quả mỹ mãn.

**HỎI :** Việc đào tạo những tân Chuẩn Úy tại hai quân trường Hạ Sĩ Quan và Trường Bộ Binh theo Đại Tá, có sự chênh lệch nào về khả năng chỉ huy sau này không?

**ĐÁP :** Điều này tôi không dám có so sánh, vì cả hai cùng huấn luyện theo chương trình do Tổng Cuộc Quân Huấn định, nhưng chắc chắn một điều là Chuẩn Tướng Chỉ Huy Trường và tôi luôn theo sát việc học của anh em chúng tôi quyết tạo cho anh em, khi tốt nghiệp sẽ có một căn bản Quân Sự vững chắc mà một Trung Đội Trưởng cần phải có hầu giúp các anh em khỏi lúng túng, lo sợ sau khi nhận đơn vị.

**HỎI :** Là một cấp chỉ huy có nhiều kinh nghiệm trên chiến trường, và đã từng hướng dẫn, đào tạo các Sĩ Quan tại các Quân trường Võ Bị và Bộ Binh, xin Đại tá cho chúng tôi một vài kinh nghiệm về thuật lãnh đạo chỉ huy?

**ĐÁP :** Vẫn đề nghệ thuật chỉ huy hết sức bao la, nói ra dài dòng lắm. Tuy nhiên theo tôi, cấp chỉ huy giỏi cần phải có những đức tính tốt, tạo được nơi thuộc hạ sự kính nể mà không gây nên những sự sệt ở họ.

**HỎI :** Đại Tá có bao giờ nghĩ chuyện trở ra chiến trường chiến đấu như trước không?

**ĐÁP :** Có chứ, có lẽ trong một ngày nào đó tôi sẽ trở lại chiến trường. Trước đây tôi đã nhiều lần dừng chân ở các Quân Trường, nhưng rồi lại trở ra chiến trường, lần dừng chân này chắc cũng là một trong những tạm mà thôi.

**HỎI :** Thưa Đại Tá, việc thi cuối khóa có trở ngại nào không?

**ĐÁP :** Không có gì trở ngại cả, ở đâu tổ chức và chấm thi cũng vậy, vẫn đề là các anh phải cố gắng học, việc ban Giám Khảo, nhà trường sẽ chu toàn các anh đừng lo.

**HỎI :** Đại Tá nghĩ thế nào về hệ số điểm được tính thấp hơn so với những khóa trước ?

**ĐÁP :** Vấn Đề này do Tông Cuộc Quân Huấn định, tuy nhiên dù hệ số này có thấp hay cao, điểm hạnh kiêm vẫn là yếu tố quyết định trong kỳ thi cuối khóa, các anh nên chú trọng về điểm này.

**HỎI :** Cuối cùng, kính xin Đại tá cho vài lời nhắn nhủ với SVSQ Tiểu Đoàn I ?

**ĐÁP :** Tôi có lời khuyên các anh em nên cố gắng học tập, tôi rất quý mến anh em, không phải chỉ những ngày còn sống trong Quân trường mà cả sau này khi ra đơn vị. Chúng tôi sẵn sàng đón nhận tất cả ý kiến, thắc mắc của anh em, và sẽ giải quyết thỏa đáng nếu những đòi hỏi đó chính đáng và hợp lý. Sau hết xin chúc anh em sau khi tốt nghiệp sẽ được sử dụng đúng khả năng chuyên môn anh em hiện có.

Cuộc tiếp xúc trên tuy ngắn ngủi song cũng đủ cho toàn thể SVSQ Tiểu Đoàn I đặt nhiều tin tưởng nơi bậc chỉ huy cao cấp của mình, và mối liên lạc giữa SVSQ và cán Bộ chỉ huy Liên Đoàn có lẽ sẽ không còn là một ngăn cách lớn nữa.

**T. TRINH**

- 
- *Người lãnh đạo là một người bạn tương lai, khi đưa đất những người của mình, người ấy phải hiểu rõ tương lai của họ.*

**NAPOLÉON**

## NGÀY THÁNG QUÂN TRƯỜNG

Bỏ trường học — bạn bè vui cũ  
Xa con đường — áo lụa đi về  
Chiều ngày xưa — phố cười rực rỡ  
Tôi khởi hành — xa tận miền ni

Áo trắng cũ — rong xưa đã hết  
Giờ chỉ còn — áo trạn lá cây  
Bàn tay gầy — vuốt tóc ngày xưa  
Nay đèn cháy — đùa chơi vũ khí

Sáng khởi hành — súng nặng trên tay  
Xa xăm nở — hừng đông ló dạng  
Sỏi đá chào — mòn gót giày sau  
Đường tôi đi — nắng đùa chim tiền

Cây lá chẵn — chùng như lưới nhện  
Những trưa hè — nắng hồng lửa đốt  
Áo lính dày — ướt đầm men sinh  
Mưa mồ hôi — trên đầy thân thè

Tít trên không — địa ngục mặt trời  
Những đêm khuya — nhọc mệt trở về  
Men đường đèo — sườn núi chờ voi  
Dưới chân mình — biền tối bình yên  
Một cánh buồm — dăng xa chờ đợi  
Đời ươm mộng — vây vùng bốn bề

**Hoàng hôn xuống — trở về chốn cũ  
Hơi thở gấp — đứng lẩn hàng quân  
Đè thấp thõm — quên hết nhọc nhằn  
Nao nức đợi — lá thư phố cũ  
Của cô bé — tóc buông hờ hững  
Mực học trò — nắn nót chữ thương  
«Bây giờ anh đang ngồi đâu đó  
Viết về em anh nhớ đừng quên  
Thành phố vắng rất buồn chờ đợi  
Tháng mười này em khởi vào đời  
Bạn suốt ngày nhưng mà vẫn nhớ...»**

**Tháng mười một — tôi sẽ trở về  
Vào lúc mưa — giăng đầy thành phố  
Những sợi mưa — đầu mùa nắng ủa  
Đủ ướt thân — áo cũ sờn vai  
Nhưng trái tim — vẫn còn rất mới  
Tháng mười một — tôi sẽ trở về  
Tôi trở về — từ miền nắng gió  
Xa hết cả — bạn bè thân thiết  
Xa doanh trại — có hàng dương liều  
Xa thịnh khôn — một sớm hòn khô  
Xa Bãi Tiên — Rù Ri tất cả...  
Thôi đừng buồn — vầy... vầy... chào nhau  
Đồng đế.**

12-10-72  
**JU HUỆ**  
cho thk



TRƯỜNG HÀ SĨ VĂN QL VNCH





## **Lập trường**

# **NGHĨ VỀ MỘT LẦN LÊN ĐƯỜNG**

---

**DƯƠNG DUY**

Trong khung cảnh trang nghiêm và huy hoàng của đêm Alpha sau khi nhận 706 Khóa sinh khóa 3/72 SQTB thuộc Tiểu Đoàn I là những Sinh Viên Sĩ Quan, Chuẩn Tướng Chỉ Huy Trưởng Trường Hạ Sĩ Quan QLVNCH đã nói : « Tôi đặt trọng niềm tin nơi các bạn, không phải chỉ vì các bạn vốn là thành phần trí thức sắp sửa hoặc đã tốt nghiệp Đại Học mà chính vì các bạn đã ý thức bồn phận, băng hái đứng vào hàng ngũ quân đội... »

Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên các Sinh Viên Sĩ Quan nguyên là Sinh Viên ngoài dân sự ở các Viện Đại Học trên toàn quốc được ngợi khen và nhắc nhở về sự ý thức bồn phận trong giai đoạn nghiêm trọng của đất nước. Thật vậy sau những xúc động bàng hoàng vì cuộc tấn công qua Vĩ Tuyến 17 của Cộng Sản, những người trẻ tri thức miền Nam đã hiện diện khắp nơi. Hiện diện để xoa dịu nỗi đau khổ của dân chúng trong vùng chiến nạn, hiện diện nơi những tiềm đòn heo hút, bên những công sự phòng thủ, bệnh viện dã chiến để an ủi khuyến khích những người đã bảo vệ từng tấc đất An Lộc, Trị Thiên, Kon Tum. Và hôm nay, đến phiên họ tích cực dẫn thân họ đã lên đường nhập cuộc.

Lên đường để cho những ai lâu nay vẫn thường chỉ trích đám Sinh viên thành phố chỉ biết « ăn bám cha mẹ » hay « la cà nơi quán cà phê bên đường » thấy rằng, không phải chúng tôi, những người trẻ được nuôi nấng bởi lúa gạo miền Nam lại từ chối hiềm nguy khi đất nước cần bàn tay của chúng tôi.

● Lên đường cho những ai luôn lưu tâm về khuynh hướng chống đối trong ý thức rằng chúng tôi chỉ có một chỗ đứng tại miền Nam này và vì sự tồn vong của miền Nam nên chúng tôi mới không thể ngoảnh mặt làm ngơ với những hành động có thể tạo nên một vết đen trong lịch sử.

● Lên đường để cho đối phương thấy rằng, họ đã sai lầm nếu vẫn còn nghĩ rằng, họ sẽ được sự ủng hộ của giới trẻ miền Nam hoặc là một thái độ dừng đung của giới này khi họ âm mưu tiến quân vào đô thị miền Nam.

Nhập cuộc dù được quan niệm dưới hình thức nào đi nữa, cầm súng đối diện với quân thù nơi trận tuyến, cầm bút đối kháng với địch quân trên mặt trận chính trị hay hoài bảo đem kiến thức chuyên môn đi xây dựng lại những đồ vở của quê hương. Tất cả đều nói lên một chọn lựa.

Có sự lựa chọn nào không mang theo một nuối tiếc, nhất là chọn lựa chấp nhận hiềm nguy. Ngày nay, khoát áo treillis mấy ai trong chúng tôi không luyến lưu những ngày êm á đà qua, ngày của Giảng đường, Thư viện, và người tình ở Đại Học. Nhưng « Quốc Gia hưng vong, Thất phu hữu trách ». Đã lên đường nhập cuộc là chấp nhận — chấp nhận tất cả.

## SAU KHI BAN BỎ TÌNH TRẠNG THIẾT QUÂN LUẬT

sẽ không còn tới trường những buổi sáng mai  
ôi ! con đường đó thì dài như vô cực  
sẽ không còn chọc phá ông K. trong giờ sứ địa  
vì giáo sư già nua lù khù như đời sống  
sẽ không còn ném phẩn trêu T.  
người con gái giống như nữ ca sĩ Thanh Lan  
có đôi mắt như là ngọc bích  
sẽ không còn bị gọi tên lên bảng đứng chờ vơ như pho tượng  
sẽ không còn dõi Ba dõi Má hai giờ sau con nghỉ  
sẽ không còn  
sẽ không còn gì nữa

chương trình tiếng nói động viên vẫn thường xuyên phát hình mỗi tối thứ Năm  
khóa 3 khóa 4 khóa 5 khóa 6 gì đó  
sợ không còn ở lại ăn Tết cuối năm nay  
thôi giả từ tất cả  
giả từ cái quần voi cái áo adam mới may hôm nọ  
giả từ mái tóc dài nuôi dưỡng mấy tháng trời nay  
giả từ những cái «bal» được tồ chức lén lút  
giả từ điệu Boléro điệu slow điệu soul mới nhất  
giả từ người yêu nho nhỏ hippy

ở lại nghe ba má  
ở lại nghe dượng Tâm dì Tư cô Bảy  
thôi hãy uổng thật say đêm nay  
đè ngày mai làm quen với đoạn đường Saigon-Nha Trang  
đè ngày mai tóc sẽ hot cao  
da sẽ đen hơn  
đè ngày mai bạn đồ quân đội

TRẦN DẠ NGŨ



*giấc mơ  
và  
vùng trời  
tối sõng*

Chiếc bóng đỏ — thật tròn — to — nồi dàn lên từ chân trời biển nước — đó  
đây sương thật mỏng rung rinh trên chiếc lá tàng caye — hàng liều già vui đùa theo gió  
sớm — tiếng chèm rìng ca hát ngày vui — thảo mộc mím cười sau đêm dài nhấp mắt  
nghìn bước nhỏ reo đùa dưới chân đoàn lính trẻ quân trường di chuyển — sóng nô  
nức trở mình tìm lại sức sống ngày qua — bờ biển đá oai hùng cản bước — vách núi  
liền nhường nhịn lối đường đi — con đường nhỏ chen mình vùng sơn thủy — đất mấp  
mò biển mênh mông một giải trên nước — chia da trời màu ngọc bích — từng đám  
mây trùng đoạn ngừng trời — những đỉnh cao mù mờ hơi đá núi.

Hòn khô — dáng mỹ nữ xỏa tóc yêu kiều — kia hòn chồng — nọ tháp bà cồ  
kính uy nghiêm — cầu xóm bóng yên lành sáng sớm thuyền bơi — đó bãi biển đường  
duy tàn thơ mộng — bãi dùa cao là vẫy sóng đạt dào — đèn phố thị Nha thành sau  
đêm biển mất.

Đây quân trường Đồng Đế lừng danh — nơi luyện thép trai hùng Nam nước  
Việt — chí kêu hùng ý quyết diệt cường xâm — cười hổ sâu vượt thác tử thần — leo  
dốc núi vượt đồi cao hiểm hóc — men suối cạn trèo, đá ngăn chặn lối — vượt rừng gai  
chinh phục đỉnh non — đoạn đường dài di hành dã trại — chiến thuật ngoài trời vào  
trưa cát bóng — điểm đen ghì súng tác xạ lên bia — tọa độ giữa rừng am tường địa  
thể — gác giấc đêm khuya phục kích giữa ngày — dõi mài thao dượt.

Buồi cờm chiểu trên bờ biển cát bóng — tối nhá nhem đoàn lính nghỉ ngơi  
nằm xem biển lặng — đêm tối mù đèn câu chớp choá — sao trên trời như rót mặt biển  
khơi — vũ trụ quay ngàn hà biển đồi — không gian, bốn chiểu hào khí chinh nhân —  
những lúc « luyện thân » tay tì xuống đất — phỏng ngược vật rơi « vũ khúc lên đồi » « điền  
đã đồng quê » tự tình dân tộc — đuôi sạn Võ trường theo mây vòng sân — hưng hoa mặt  
trời tay ôm người đẹp — leo dốc rù rì đồi đoạn ngày say — yêu đất nước đi tập làm  
chiến sĩ — luyện chí hùng ý chí ngút trời cao — mơ tám hướng dọc ngang đồi oanh liệt  
gom thanh bình ướm tiếng bài ca dao.

Trong niềm mơ thanh thản nào đó — ngoài những giờ nhọc nhằn gian lao nào  
đó — bảy chừ quay về Nam hướng về Bắc — đứng miền Trung quê hương Việt Nam ba  
miền yêu qui — lịch sử còn ghi Chi Lăng oai dũng — Bạch Đằng Giang kỵ niêm vang  
lừng — cố đô kinh thành mang nhiều chứng tích đã một thời thống nhất Việt Nam —  
giải Trường Sơn un đúc anh tài về miền Nam ruộng đồng bát ngát — hát hò reo nhịp  
diệu đồng quê — lúa một miền nuôi dân cả nước — vạn bàn tay chung góp bàn tay — xây  
nước Việt rạng danh bốn bề — muôn nụ cười sê nở trên môi — cho quê hương và cho  
cả tình người.

## ĐỒNG BÁ NHỎ

## Thơ ĐÌNH TẤN

vẽ thủy hương

### những lạnh lùng

trong những ngày qua, ta thương em  
trong những ngày qua giấc mộng nồng  
ta vẽ chân dung trong tận hồn  
ta kéo về ta hình ảnh em,  
rồi cũng mình ta, rồi chợt thấy  
ta chỉ thương ta nỗi lạnh lùng.

ta chỉ thương em trong lạnh lùng  
ta chỉ thương em trong đáy mắt  
của cả hồn ta chợt nhớ mong  
nếu xưa tự xóa hoài trong ảnh  
hình ảnh nào đâu, nỗi lạnh lùng.

trong những ngày qua, ta thương em  
trong những ngày qua, giấc mộng nồng  
mà mỗi mình ta, nỗi nhớ mong  
trước mắt mình ta nào chợt thấy  
hình ảnh nào đâu, những lạnh lùng.

dòng dẽ một đêm  
vũ-đinh-trường mưa  
dài tháng hạn 26 - 10 - 72

## ngóng trông

ngàn ngàn nắng  
nghiêng nghiêng nhìn  
thấp thõm màu mong, thấp thõm mong.  
ô hay, sao đợi chờ như thế,  
mà vẫn chưa ra để ngóng trông.

nghiêng ba lô nắng  
đáo đáo mắt nhìn  
ô kia ! sao lạ !  
chợt rời : nhớ mong  
say sưa màu mắt anh mong  
chợt rời đầy ắp hồn  
là cả trời mong, anh nhớ mong

màu đỏ màu áo  
bờ mắt anh nhìn  
ôi cả trời sao làm suối tóc  
xen giữa màu già chợt ý hồng

vòng tay ấm  
giọt sao rời  
gọn ấm, vòng tay ấm  
ấp cả hồn thương ấp ý nhìn  
say sưa màu mắt  
ý lạ sao im  
trong màu xanh lạ dâng màu mắt  
chợt ý dâng dâng, chợt nhớ mong

đóng đẽ 29 - 10 - 72  
**ĐINH TẤN ĐỀ**



NAM ANH

# ĐÊM ALPHA



Đêm Alpha, hai tiếng ấy có vẻ còn quá xa lạ với những ai chưa khoát áo treillis. Áo treillis ướt đầm mõi hôi của những ngày dài nắng tháng tám Nha trang. Áo treillis lăn lộn ngoài xạ trường, bãi Tiên, bãi Rù rì và nhất là áo treillis trong nắng sớm của lần chinh phục Hòn khô.

Ngày tháng trôi qua thật lẹ, một tuần, hai tuần rồi ba bốn. Tuần lễ thứ tư trôi qua trong đợi chờ và nao nức, thứ sáu tập dợt, sáng thứ Bảy leo Hòn khô, tối đến rộn ràng với quần áo trận, bê rê xanh, khăn quàng đỏ, găng tay trắng... 706 Sinh viên Tiểu đoàn 1 xếp thành 4 toán sau Quốc Quân kỳ, hai Tiểu đoàn đàn em 2 và 3 cũng đồ trận ngay hàng thẳng lối chia sẻ niềm vui với đàn anh.

Đêm Alpha 2-9, Võ trường dịu mát sau cơn mưa không ướt đất, mưa là một thông lệ ở vùng Đồng Đế mỗi khi các SVSQ quỳ xuống nhận cấp hiệu Alpha. Mưa là điểm lành là niềm tin của chính mình, của hàng trăm đồng đội đang cùng chia sẻ những tháng ngày gian khổ.

Khán dài cánh với những sắc áo xanh đỏ hồng lộng lẫy những bà mẹ, những đứa em, những người tình từ khắp nơi đồ về. Về đây để nhìn người thân của mình đổi thay sau 4 tuần lễ gian khổ, từ khuôn mặt, mái tóc màu da, cử chỉ tác phong. Về đây để nhìn nét hân hoan của con em của người tình đang khoát áo chiến y bước và đoạn đường mới.



Giây phút chờ đợi đã đến, Tân khóa Sinh trở thành SVSQ với lời tràng trinh của Đại Tá LĐT/LĐSVSQ « Trân trọng kính trình diện trước Chuẩn Tướng Chỉ Huy Trưởng 706 SVSQ khóa 3/72, sau bốn tuần lễ thụ huấn đã tỏ ra có một tinh thần học tập cao, kỹ luật tốt và một sức chịu đựng dẻo dai, xứng đáng nhận cấp hiệu Alpha ». Và sự xác nhận của Chuẩn Tướng Chỉ Huy Trưởng « Nhân danh Chỉ Huy Trưởng Trường Hạ Sĩ Quan QLVNCH ta nhìn nhận các ngươi là SVSQ ».

Trên Hòn Khô, tượng người lính thao diễn nghỉ tràn ngập ánh hỏa châu, hỏa châu soi sáng vòm trời, soi sáng lòng người. Nhạc Quân hành reo vui chào đón cho đến khi Tân Khóa sinh cuối cùng nhận cấp hiệu Alpha từ tay các Sĩ Quan Cán Bộ.

Vòng hoa tưởng niệm đặt trước đài tử sĩ với hương trầm nghi ngút súng mặc niệm đầu chân. Tiếng vọng tử sĩ « Nhớ người đã chết trên cánh đồng lúa chiêm Bắc Việt, chết trên con rạch miền Nam, trong dãy Trường Sơn của miền Trung Việt... »

Cả Võ Trường tối đen chỉ còn ánh sáng chập chờn quanh người chiến binh thao diễn nghỉ. Mọi người lặng suy tư, suy tư về chính mình, về những người đã ra đi, sắp sửa ra đi.

Sáng Chủ Nhật, phố Nha Trang rộn ràng với ngày phép đầu tiên của SVSQ Tiểu Đoàn I.

Tám giờ phép qua mau, tuần lễ mới bắt đầu, nay áo trận đã có cặp Alpha trên cổ để phân biệt, ngày tháng sẽ qua nhanh, chiếc Alpha sẽ đổi thay, đổi thay lúc các SVSQ... qui, Tân Chuẩn Úy... đứng.

Rời Quân Trường ra đi, bao nhiêu kỷ niệm chồng chất dần dập. Nhìn đoạn đường trước mặt ngoảnh lại dang sau mấy ai quên được kỷ niệm của đêm Alpha. Đêm Alpha, kỷ niệm đẹp nhất của những chàng trai bước chân vào võ nghiệp.

## ĐINH VĂN TIỀN

## MỘT NGÀY SINH NHẬT QUA

hãy sẵn sàng đi hỏi những bạn bè của người tôi yêu  
những lời chào mừng mới nhất  
hãy sẵn sàng đi hỏi người tôi yêu  
đón nhận những lời chào mừng mới nhất  
của bạn bè  
gần em — thân em — yêu em và  
trong đó không có anh  
bởi anh đang là người lính trẻ  
góp tay vào gìn giữ quê hương  
nơi đây thành phố người  
ngắm nghĩa con đường vui ngoài trực giác  
xót xa cho một ngày em hạnh phúc vừa phải

hỏi người anh yêu nhất đời  
hãy quên nhau thật dài lâu  
như mùa Đông này anh bỏ quên ngày sinh nhật em  
quên... quên như đã nhớ  
mồ hôi ngày vượt núi  
điếc khúc chổng tay  
nhịp buồng nhảy xồm...  
anh đã quên rất nhiều  
quên rất thành thật  
quên như đã nhớ  
“người yêu bé bỏng  
mắt ướt giận hờn  
một lần gặp gỡ  
như sương bên trường...”  
quên, quên như đã nhớ  
như mùa xuân chợt đến và anh chợt tìm xong lời chúc  
suông sẽ cho riêng em  
cho một ngày sinh nhật qua

13 - 10 - 72

TRẦN ANH THƯƠNG

## rồi mai đây



«Thiếu Tá nói mấy em nghe, mấy em giỏi lắm nhưng nhà vệ sinh chưa được sạch, mấy em nghe theo Thiếu Tá làm tạp dề...»

«Thiếu Tá nói mấy em nghe, mấy em làm văn nghệ khá, nhưng nhà bàn hôm nay dơ, thôi mấy em chịu khó xuống rửa dùm Thiếu Tá một chút...»

«Thiếu Tá nói mấy em nghe, Thiếu Tá muốn cho mấy em đi phép 100 phần trăm lắm, nhưng mà... » và «Thiếu Tá nói mấy em nghe...»

Cứ mỗi lần nghe như vậy đám lính mới ở nhà thấy mệt cầm canh, nhưng đó vẫn là những lời trùm mền quen thuộc của vị Thiếu Tá già, mái tóc hói cua bạc trắng, người cha của Tiêu Đoàn I SVSQ.

Vẫn là những ngôn từ dễ mến, thật quen thuộc và cần thiết. Quen thuộc như những gốc dương chà láng buồm sáng, như tháo ráp khẩu M16 hàng ngày, cần thiết như giọt nước mát trong bì đồng của lần chinh phục Hòn Khô. Mỗi một ngày một nhạc nhảm nhưng mỗi một ngày một thêm gắn bó, sự đầm ấm của một gia đình thứ hai đang thành hình. Nghĩ đến ngày mai... rồi mai đây trái xanh sẽ chín. Thân hình đang độ đầm thắm quyến luyến, chút quyến luyến đủ làm buồm lòng kẻ ở người đi, bước chân ngoảnh mặt trong niềm ray rức. Mỗi người lại mang theo bên mình một số kỷ niệm.

Đời sống là một chuỗi dài kỷ niệm, chả biết nên vui hay buồn, kỷ niệm, dĩ vãng, ký ức, chuyện ngày qua toàn là một thứ passé cả đúng hơn là một imparfait... l'action qui dure dans le passé. Cho cùng thì kỷ niệm cũng là một biểu tượng của chia cách mất mát. Mang theo «bốt đờ sô, thay những trăm lần đi khắp nẻo đường, chuyện ngày qua vẫn là bóng chim tăm cá. Rồi mai đây... Mọi người với những lo toan trăm bề lo cơm gạo quần áo nhiệm vụ... quên nghĩ rằng chia cách là bạn đường của mình trong cuộc đời. Cách biệt dù ngắn dù dài cũng đã là nỗi buồn nhiều hay ít, Partir c'est mourir un peu. Bốn vùng chiến thuật xa nhau thật là xa càng xa hơn... «Thiếu Tá nói mấy em nghe...»

Ngày đó, những ngày còn bay bướm ở phố thị, quần Pat áo eo, tóc dài rối Philo tôi vẫn thích ngồi trên hành lang trường nhìn những tà áo bay, những bộ ngực nhún nhảy theo nhịp dần xóc của chiếc gắn máy nhỏ trên cồng trường ghè đá sỏi, nhìn buồm chiều dần đến, nhìn những nụ cười làm duyên, cái vuốt tóc làm dáng. Buồm chiều Đại Học ngày xưa — mấy tháng mà ngờ thật xưa — là không khí ấm cúng của buồm chiều cuối năm ở nhà quê với một chút quần áo mới của thị thành, là nhẹ nhàng bay bổng của tà áo trắng, của cọng rác bên kia đường.

Chiếc cầu bắt qua giòng sông đen đùi. Con sông đen và đồng rác cũng ngô ngô, không có nó đường phố sẽ nhẵn thin, trơ trẽn như mặt phẳng trắng bệch đồng bóng, mặt son của bà già muôn trở lại tuổi xuân nheo nhéo. Ngô như bức tranh trừu tượng nền trắng, cọ vẽ là đuôi con bò, chấm sơn vung vẩy những màu sắc cong queo « néo imagination ». Rồi cái gì, mỗi một ngày qua cũng sẽ mang thêm chữ « néo » rồi mai đây...

Mai đây tôi cũng có ngày về, bảy ngày phép thường niên. Tôi về, về với trường xưa, bước những bước chân thật ngỡ ngàng xa lạ, giòng sông chắc là đen và có mùi hưa xưa, đồng rác cũng to dần và cũng khó bay bồng lên như ngày đó. Ngày đó đã qua. Những cọng rác không còn là đà theo gió, mà nằm lặng lẽ chờ xe xúc. Tôi có cảm tưởng mình ngập thở bứt rút vì những tình cảm bắt chợt. Hành lang dài học như có một chút khen kieu, một chút kệch kẽm và một khối ồn ào. Cảnh cũ trường xưa nhân tình bạn bè mới, và lòng người lại chữ néo mới hay đúng hơn là new : new style. Điều buồn cứ tưởng như là dài dài, kiên nhẫn như tiếng rì rào đều đều của hàng dương doanh trại. Một khoảng cách ngăn êm đềm thăm thẳm.

Buổi chạng vạng trên đỉnh đèo rù rì, mờ mờ huyền ảo như tranh sơn thủy. Sương khói từ những rặng núi chung quanh chập chùng lớp lớp. Chiều qua đêm là thời khắc vô dạng chỉ được biết bằng tiếng muỗi vo ve, màu đen sầm của rặng núi và bằng sự mất hút vào bóng đêm của những cành cây khẳng khiu ban chiều còn vương lên ngọn đồi trọc.

**Hòn chim bay về núi, chuyến xe cuối i ách một cách vội vã, vượt qua dốc cao chạy về thành phố. Chẳng còn ai ở nơi này, tôi cố tìm một bóng người khác mình, khác chàng lính mới cô đơn trên đỉnh núi cự. Bóng người thật thong thả rung rinh nhịp nhàng với gánh củi bước nhanh về thôn bản. Tất cả đều im lặng và tối thăm.**

**Nhìn lại mình, bạn bè tháng nào cũng có thế giới riêng tư say sưa với dòng thơ, ánh đèn, mâm nguyễn mỉm cười.**

**Giờ vắng chääi, tưởng nhớ lại những hình ảnh đi qua, ngày xưa, ngày xưa chỉ là nơi dừng chân của tâm hồn, của thân xác mệt mỏi. Hình ảnh thật bình thường thật giản dị ngày xưa bày giờ cách xa mới thấy buồn cười, những ngày thường ghé quán bên trường ngồi trầm ngâm đạo mạo — một thứ giả tạo — nhìn những giọt cà phê đen đậm, màu ngã xám, có sự thân thiết của người chủ quán xá lạ, hai vợ chồng tóc muối tiêu, đưa con gái lên mười má lùn đồng tiền ngượng ngáp trong chiếc váy xanh học trò mỉm cười rụt rè mời tôi uống cà phê.**

**Kỳ niệm cũ nhớ dễ chi mà nhớ vì... rồi mai đây — tất cả sẽ nằm im trong một góc nào của tư tưởng — vài ba năm gấp lại, vài ba năm trở về, vài ba năm về nhìn cô gái trồ mă, rồi chào nhau, cúi đầu xa lạ. Sự thân thiết qua rồi. Tôi sẽ đem cất những ngày đã qua vào chiếc hộp vàng son. Mai sau bắt gặp lại những hình ảnh cũ, tôi sẽ dor ia nhắc lại một cách nhạt nhẽo trên.**

**VŨ DUY VÂN**

## NGÀY ĐẦU TIÊN Ở TRUNG TÂM 3

• chào mừng cánh cửa vừa mở rộng  
chào mừng lớp lớp kẽm gai dài như chiến lũy  
chào mừng khẩu lệnh của viên sĩ quan cấp úy  
chào mừng băng hữu biết sắp thành hàng ngũ  
chào mừng tôi biết ngồi im lặng  
có điều gì phải nói  
ngoài hai tai để nghe

• cảm ơn những ổ bánh mì được phân phát với vã  
nuôi tôi già hơn  
dạy tôi chịu đựng

cảm ơn tấm thẻ bài có ghi số quân, có phân loại máu  
hãy cầm lấy  
hãy bình thản đeo vào cổ  
cảm ơn những quân trang quân dụng  
đã làm tôi đổi mới

• tất cả đều sửa soạn xong

VŨ TRỌNG QUANG

Anh đứng nhìn em mãi  
Rêu phủ mờ thân thề  
Cỏ mọc xanh trước thềm  
Trăm năm sau còn đợi  
Dù mai kia núi mòn  
Dù mai kia biển cạn  
Mùa đi lạnh linh hồn  
Anh hóa thành tượng đá  
Đau khổ dưới trời mây  
Em chết làm chim lả  
Kêu thương trên vai gầy  
Tượng đá buồn rơi lệ  
Chim uổng giọt lệ trong  
Chim đồng thành khói ngọc  
Long lanh sớm mai hồng  
Tượng tan theo bóng nắng

**nguyễn ước**  
**TRẦN ANH THU**

**tình chung**  
**LÊ KIM HUỆ**

... hiên ngang đứng đinh đồi  
... thao diễn nghỉ không ngoi  
... núi lõi thi gan đá  
... mây tan thách đỗ trời  
... bốn phương lưu vạn kiếp  
... một bóng vững muôn đời  
... mưa gió không sờn dạ  
... treo vàng cũng thế thôi

... hong tóc đợi người trai  
... hiên ngang lướt dặm dài  
... lạnh lùng thân tơ liễu  
... mờ mịt đoạn chim bay  
... mòn mõi không sờn dạ  
... rền vang chẳng chuyền lay  
... một đời nguyễn giữ vẹn  
hóa đá vẫn nằm đây...

VÀNG  
CHẮNG  
ĐIỂM  
PHẤN  
TRẮNG  
HỒNG  
VỐI  
AI





# viễn tượng một giải pháp hòa bình cho chiến tranh việt nam

PHAN NHƯ



Những ngày gần đây song song với cuộc chiến bùng nổ dữ dội những tin tức chính trị cũng dần dập đưa đến. Lần đầu tiên tất cả những nguyên thủ các cường quốc cũng như các quan sát viên chính trị đều đồng ý nhận định hòa bình Việt Nam đang lô dạng.

Sau hội nghị thượng đỉnh Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa là liên tiếp những mật đàm ở mức cao cấp. Theo Việt Tân Xã ngày 17 và 18 tháng 8 vừa qua cố vấn Tông Thống Mỹ Henry Kissinger đã hội kiến với tông thống NGUYỄN VĂN THIỆU trong hơn sáu tiếng để duyệt xét lại tình hình cũng như

cho nhà lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa biết kết quả của các cuộc hội nghị và mật đàm cũng như quan điểm tối hậu của HOA KỲ.

Cũng ngày đó theo Pháp Tân Xã tại Bắc Kinh cũng đang diễn ra một hội nghị các cấp giữa Bắc Việt và Trung Cộng với sự có mặt của Chu Ân Lai, Lê Đức Thọ, các thư trưởng ngoại giao và ngoại thương của hai bên.

Trong khi đó báo Philadelphia Inquire cũng công bố lời tuyên bố của ngoại trưởng Hoa Kỳ Rogers tiên đoán sẽ có HÒA BÌNH Việt Nam trước hoặc sau cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 7 tháng 11 sắp tới.

*Viết theo bài thuyết trình của SVSQ Vũ Thế Ngọc tại Diễn vở Trường ngày 31-8-1972 do Khối Chiến Tranh Chính Trị tổ chức dành cho Liên Đoàn SVSQ.*

Những tin tức gần nhất cũng đã đề cập tới lời tiên đoán của Tông Thủ Pháp. Cũng như những sự đi về bí mật của cố vấn Kissinger của phu tá Haig mà giới quan sát đã tiên đoán càng ngày càng khả quan và cảm giác ngưng bắn Đông dương càng rõ rệt dù cùng lúc đó chiến trận càng ngày càng khốc liệt. Sau Quảng Trị, An Lộc, KomTum người ta đang chờ đợi cuộc chiến tranh khốc liệt cuối cùng.

### NHỮNG BIẾN CHUYỀN CHÍNH TRỊ CĂN ĐỀ

Với những tiến bộ chung về khoa học kỹ thuật, từ khả năng vũ khí nguyên tử có thể làm vỏ tung cả địa cầu đến những phát kiến về kỹ thuật kinh tế cũng như những biến dạng của ý thức hệ chính trị trên bệ tầng cơ sở xã hội và kinh tế, căn bản của sự khác biệt ý hệ đã xích lại gần nhau.

Trên căn bản lý thuyết người ta đã thấy cả hai khối đang có những vấn đề lớn lao đúng như lý thuyết sống chung của Dukerger đã tiên đoán cộng sản phải tiến đến giai đoạn tư sản hóa — diễn hình là chủ nghĩa xét lại của Kút Sěp, chủ nghĩa quốc Gia của TITO.

Cũng như các Quốc Gia tư bản đang cố gắng trật tự hóa và xã hội hóa mà ta thấy rõ ràng ở Hoa Kỳ và Tây Đức.

Những biến chuyển nội bộ của các quốc gia lãnh đạo hai khối Tư Bản và Cộng Sản càng cho chúng ta thấy đang có những biến chuyển cẩn đề nghiêm trọng trong đường lối chính trị của họ.

Trong tác phẩm thời danh Ni Marx ni Jesus nói về một cuộc cách mạng toàn diện đang thành hình ở Hoa Kỳ. Vì tác giả người Pháp đã vạch rõ cho giới quan sát chính trị xã hội thấy đang có những biến động không những thay đổi quan niệm chính trị Quốc tế của Hoa Kỳ mà còn là một cuộc cách mạng toàn diện mới mẻ mà tương lai đó chính là cuộc cách mạng thăm lặng và cuối cùng của con người bao gồm từ cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng về môi trường sống, tương quan giữa con người và ngoại cảnh, cách mạng về kinh tế xã hội, cách mạng chính trị và cuối cùng là cách mạng về chính cảm xúc của con người (điều mà David Riesman đã trình bày từ 1949 trong The Lonely cowd)

Chính cuộc cách mạng âm thầm và toàn diện này đã biến những cuộc chiến tranh chính trị Cộng sản trở nên lỗi thời lạc hậu và phiến diện. Và hậu quả rõ rệt của nó là chính sách ngoại giao và chính trị của Hoa Kỳ hoàn toàn đổi khác. Vai trò Cảnh Sát Quốc Tế với quan niệm « Biên cương Mới » thời Eishein hower, « Xã Hội Mới » thời Tông Thủ Kennedy đã bị coi là lỗi thời. Đó chính là động lực cho cuộc viễn du Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa của Tông thống Nixon, chấm dứt thế đối kháng một phần tư thế kỷ.

Chủ nghĩa xét lại bùng nổ ở Nga Sô

sau những năm dài hy sinh bóp bung cho lý tưởng Cộng Sản. Thần tượng Staline bị hạ bệ sau những quan sát đối chiếu của các lãnh tụ Mac Tư Khoa. Quan điểm xét lại có thể được lột tả trọn vẹt bằng câu « Kút sép » trả lời ký giả Pháp « Sau cách mạng dân chủ Nga sẽ đi xem Ciné ».

Cuộc tranh chấp Nga Hoa cũng cho thấy trên thực tế vấn đề quyền lợi quốc gia vẫn là trên hết. Quan niệm quốc gia của Nam Tư, tương lai thống nhất Nam Bắc Hàn, sự giao thương Đông Tây Đức càng cho thấy những biến chuyen vô cùng tinh tế nhị của lý thuyết giáo điều Marximes Leninisme.

Trên bình diện thành quả cụ thể người Cộng Sản cũng đã liên tiếp nhận được những xét đe nghiêm trọng từ lãnh vực Kinh Tế (Nga Hoa thua Mỹ Nhật, Đông Âu thua xa Tây Âu...) đến lãnh vực chính trị quân sự (chiến tranh giải phóng thất bại ở Phi Châu, Nam Mỹ và Đông Nam Á : Phi, Mã, Nam Dương).

Nếu không thể lắc quan như Duverger, người ta cũng đã phải nhận định ngay từ ean đe các cường quốc lãnh đạo hai khối đã tìm thấy một giao điểm chiến lược. Với áp lực quyền lực và quyền lợi riêng họ phải đồng ý nhượng bộ khi tương quan lực lượng đã đi đến giai đoạn chẳng đặng đừng. Trong viễn tượng đó tương lai Hòa Bình Việt Nam chỉ còn là vấn đề trả giá và nắn gọn trong toàn bộ chiến lược các cường quốc.

## CHIẾN TRANH VIỆT NAM TRONG BẢN CỜ QUỐC TẾ

Phân tích đe tòng hợp tiên đoán viễn

tương chính trị tương lai của Việt Nam. Người ta lại phải trở về với vấn đề đi tìm ý nghĩa của cuộc chiến. Đây là một công trình tìm hiểu đã trở thành nhảm chán và không khỏi mang thêm thiên kiến bởi chính lăng kính của các Biên tập viên. Cũng như rất dễ dàng đi vào mê cung của cuộc chiến đa diện và phức tạp hoặc ít nhất cũng nhiễm tinh thần tuyên truyền của các phe phái.

Thật khó mà có thể hiểu được rõ ràng nếu người ta không nói kết cuộc chiến tranh gọi là xâm lăng của Bắc Việt với cuộc chiến tranh dành độc lập. Cả hai là một toàn bộ của vấn đề, nhưng đồng thời không phải đồng nhất như người Cộng Sản đã dành độc quyền kháng chiến và quan niệm cuộc chiến tranh hiện tại là tiếp nối công cuộc dành độc lập. Nối kết hai cuộc chiến đó người ta mới có thể có lý do cắt nghĩa cái thể chiến tranh ý thức hệ. Vấn đề lại phức tạp ở chỗ nó luôn luôn biến dạng mà các quan sát viên chính trị lại tranh chấp với nhau nào là chiến tranh xâm lăng, chiến tranh ý thức hệ, chiến tranh trắc nghiệm chiến tranh giải phóng...

Nhưng thực tế cuộc chiến tranh dai dẳng hơn một phần tư thế kỷ có những mấu chốt liên hoàn và sự biến dạng của nó chỉ là do những khích động áp lực ngoại tại.

Mặt nội của vấn đề đã được minh chứng từ những tranh chấp Quốc Cộng trong vai trò lãnh đạo kháng chiến, mặt chìm của vấn đề cũng là sự xé đôi của tư tưởng chính trị mà đơn giản nhất như người ta thường hời hợt đóng khung : duy tâm, duy vật, quốc gia quốc tế, cá nhân cộng đồng v.v...

Và từ đó những phương thức, kế hoạch lại càng khác biệt.

Mặt khác với quan điểm đại tượng xã hội học (Macro—Sociology) người ta lại có thể cắt nghĩa bằng sự trùng trùng liên hợp của các điều kiện kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa...

Tóm lại căn bản của nó chính là nơi tranh chấp của tất những kiến giải của tri thức con người trước một xã hội tan rã của thời kỳ vừa thâu bồi Độc Lập.

Thực tế trên Địa Biên Phủ chưa phải là cuộc chiến quyết định nhưng trong chiều hướng áp lực Quốc Tế người Pháp bắt buộc phải trả độc lập cho Việt Nam cũng như nhiều Quốc Gia Á Phi như Quốc Gia — với kỹ thuật tổ chức chu đáo và sự tiếp tay chật chẽ của cộng sản Quốc Tế cộng sản Việt Nam từ vai trò lãnh đạo kháng chiến tiến thêm một bước cướp đoạt chính quyền miền Bắc và những người Quốc Gia cộng tác với Pháp cũng như Quốc Gia kháng chiến lui về miền Nam.

Cuộc chiến tranh lại một lần nữa đổi mặt với sự hiện diện của Hoa Kỳ. Vấn đề từ đó đã bước ra khỏi biên giới Quốc Gia để nằm trên chiến lược của hai khối Quốc Tế C.S và Tư Bản.

Chiến tranh Việt Nam là một kế hoạch trong toàn bộ chiến lược của C.S Quốc Tế. Điều không định này dù một quan sát viên chính trị ta khuynh nhất cũng phải thừa nhận. Từ năm 1956, Kút Sếp đã đập bàn ở

liên Hiệp Quốc mà tuyên bố phát động phong trào chiến tranh giải phóng trên toàn thế giới. Với thắng lợi vang ở lục địa Trung Hoa, Mao Trạch Đông cũng đang hăng say với lý thuyết lấy nông thôn bao vây thành thị của mình. Việt Nam, với vị trí chiến lược quan trọng cũng là một xã hội với nhiều mâu thuẫn, chính là một mảnh đất lý tưởng để phát động và trắc nghiệm phong trào chiến tranh giải phóng giải đất này cũng sẽ là một hải cảng tốt nhất xuất dương lý thuyết cách mạng.

Trên bình diện thực tế, Cộng Sản Bắc Việt đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch cho công cuộc chiến tranh từ chủ điểm chính trị: Tập Kết, lấy cán bộ hạ tầng 1954 đến MTG PMN chính thức đảm nhiệm công việc trường kỳ tranh đấu. Chủ điểm quân sự cũng đã bắt đầu xây dựng lại từ 1954.

« Sau hiệp định Genève quân đội Bắc Việt đã có hơn nửa triệu » cũng như chủ điểm kinh tế chiến lược đã được xây dựng trong cao điểm là một hậu phương lớn, một cơ sở hậu cần vô hạn đáp ứng cho nhu cầu miền Nam.

Đối đầu với chiến lược C.S là chiến lược của Hoa Kỳ. Là một quốc gia trẻ trung và giàu có nhất, đóng vai trò cứu tinh Thế Giới Tự Do trong hai cuộc thế chiến. Hoa Kỳ đã trở nên địa vị lãnh đạo cả thế giới tự do, ngay từ tâm khảm người Mỹ cũng như trên lãnh vực ý thức hệ chính trị và quyền lực Quốc Tế. Hoa Kỳ có đầy đủ yếu tố nội tại và ngoại tại cầm cây cờ soái trong cuộc đấu tranh Tư bản — Cộng Sản. Từ EISENHOWER đến KENNEDY với chủ trương biên giới mới và xã hội mới, Hoa

Kỳ hơn lúc nào hết tự đắm nhận vai trò cảnh sát Quốc Tế.

Hoa Kỳ bước vào chiến tranh Việt Nam như vậy không đơn giản chỉ là thay chỗ đứng của người Pháp. Ngoài chính sách nắm trọn quyền lực Quốc Tế ngăn chặn mọi ảnh hưởng khác. Hoa Kỳ còn bước vào tư thế nghĩa vụ Quốc Tế, cũng như trong chiến lược nuôi dưỡng Trung Cộng để chia phân khối cộng, biến Cộng Sản Quốc Tế trở thành Cộng Sản Quốc Gia, và hơn nữa là những thị trường tiêu thụ. Biến chiến tranh Việt Nam trở thành một chiến tranh kiểu mẫu (Sample).

Chiến tranh Việt Nam sau bộ mặt chiến tranh ý thức hệ lại là bộ mặt chiến tranh trắc nghiệm, cuộc chiến tranh trong chiều hướng chiến lược và nuôi dưỡng. Càng ngày chiến tranh càng khốc liệt, cuộc chiến càng kéo dài cǎng tiêu hao và từ đó cuộc chiến tranh đã vượt khỏi tầm tay của người Việt, cả hai miền Nam Bắc.

Chiến tranh Việt Nam đã nằm trong bàn cờ Quốc Tế, diễn đau đớn thực tế này thật phủ phàng khi hàng trăm ngàn đứa con yêu của tổ quốc đã ra đi. Nhưng chính vì điều này đã khiến người ta thấy rõ ràng

có viễn cảnh hòa bình khi các quyền lực quốc tế đã đến giai đoạn tương quan lực lượng mà họ phải chấp nhận.

## LẬP TRƯỜNG HÒA BÌNH CỦA CÁC PHE LÂM CHIẾN

Từ căn bản của cuộc chiến tranh Việt Nam người ta đã thấy tất cả những điều kiện ngưng bắn, hòa bình của đôi bên trên bàn hội nghị Balê chỉ là những con bài nồi mang nặng tính chất tuyên truyền. Con bài này càng ngày càng thấy rõ và người ta sẽ phải lật lên trong những tháng sắp tới.

So sánh quan điểm hòa bình mà chính điểm mà phái đoàn Bắc Việt phò biến tại Balê ngày 31 tháng 1 năm 72 với lập trường 8 điểm của Hòa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đưa ra ngày 27 tháng 1 năm 1972. Người ta thấy 2 bên đã đi đến nhiều căn bản trong tương đồng như vấn đề đồng ý tôn trọng thỏa ước Genève 1954 về Đông Dương, 1962 về Ai Lao. Quân đội ngoại nhập sẽ rút lui 1 cuộc kiểm soát quốc tế sẽ được thiết lập... Nhưng bên cạnh đó vẫn còn những dị biệt lớn đang được trả giá bằng chiến thắng quân sự.

• Xem tiếp trang 81

*Một anh chàng nhát gan muốn tỏ tình cùng cô gái nọ, nhưng không dám, một hôm tình cờ gặp gỡ trong lần đi phép, anh ta bèn vén hoa tỏ lời :*

- Tôi muốn hỏi cô, cô có thể nhận làm mẹ của những đứa con của tôi không?
- Có thể được, nhưng ông có bao nhiêu đứa con tất cả?
- ... ??



Ngày nhập khóa



Đêm Alpha



Đu đưa giữa trời.....  
Cuối với hổ sáu....



Hai bên lén xe

• THƯ...

**THƯƠNG •**

Thư em đến vừa đúng ngày thứ bảy  
Chiều cuối tuần anh chợt nhớ miên man  
Lần lửa thư sinh giờ tuổi mây ngàn  
Vàng tay thuốc nghe phai mùi sách vở  
Thư em đến tình vương hương rạng rỡ  
Nét mực hòa trang giấy mỏng nhạt hồng  
Một hai lần rồi năm lần anh đọc  
Tình minh dài em cứ sợ mong manh  
Thư em đến mỗi lần em đòi khóc  
Nước mắt đầy tình nhớ anh xa  
Em bảo thời gian mười ngón tay ngà  
Lần đếm đốt cho anh về sum họp  
Thư em đến anh thương thương nhiều quá  
Ngày tháng quân trường cây lá xôn xao  
Dẫu xưa anh về chừng như xa lạ  
Chiều cuối tuần nghe nhung nhớ lên cao

12 - 10 - 72

hai tháng không thư  
**LÊ CHI LĂNG**



## *một vòng... sinh viên sĩ quan tiêu đoàn 1*

« È, ông báo chí Đại Đội, cho tôi gấp một bài phỏng vấn SVSQ Tiêu Đoàn I, chiều nay 5 giờ 30 đưa qua phòng tôi ».

— Ô, ô, sao gấp quá vậy! mới đưa hai bài rồi kia mà, kiểm người khác dùm đi ».

— Không, tôi nhắc lại, 5 giờ 30 tôi đợi.

Nhin lén tờ lịch rách tã treo bên trong Câu lạc bộ 13-9, chu chua ơi, đúng ngày, tháo nào gấp ngay sao quả tạ, rõ khò cho cái thân gầy, ai bảo ham, ở quên phỏng vấn, mà phỏng vấn về gì mới được chứ, kiều này là cắp trên ra lệnh không rõ ràng, mình phải chỉnh cho bỏ ghét nhưng.. Thi hành trước khiếu nại sau.. Khôc chưa, không lẽ đi đào mẩy gốc chà láng của anh em mà tìm, có nước ồm đòn.

— « È ! i, xin lỗi, dạ anh cấp trưởng (thằng này nguyên là bạn học ở ngoài, vào đây làm chức cao quá, hất cả đám làng chàng, lộn xộn : 20 chiếc) xin anh vui lòng cho tôi hỏi ít câu.

— Dzì ! ? Nói chuyện cấp trưởng phải đứng nghiêm, nghe rõ chưa ? (ấy, ấy khó thế đó, Đại Ủy Đại Đội Trưởng thì còn cho phép thao diễn nghỉ khi nghe Đại Ủy nói, còn cấp trưởng thì còn lâu).

... — Thưa cấp trưởng (sic)... ngày mai không hiểu Trung Đội tôi có được ra phép không, cấp trưởng vui lòng cho biết để còn « ma ki dê » đầu tóc và giày mũ.

— Trung Đội mấy ? 2 ? có.

Trời ơi sao cấp trưởng hà tiện lời quá vậy, mới mòn đầu mà thấy không xong bèn « bỗ lếu bỗ láo », vài câu về công tác thường nhật rồi chuồn lẹ, sao khi chào kinh thật đúng kiểu.

Rồi Ông Cấp Trưởng mà nhẹ cả người, quờ quạng quá, đang rầu thối ruột bỗng đụng phải một cây thịt độ khoản 60 ký, dội ngược nhưng mừng húm chộp liền :

— Thưa anh, xin phép cho tôi hỏi ít câu... Thưa Anh... Anh ở Đại Đội...

— Đại Đội số bù..

— Từ khi ra đây đến giờ Anh đã đi phép mấy lần ? Có ý kiến gì về hoa biển Nha Trang không ?...

— Trời ơi, ông làm gì mà ào ào rửa ? bộ bị phạt đã chiến hả ? — (è không trả lời thì thôi chớ, sao trù éo người ta) — từ từ nào, Đại Đội tôi ? Ăn khỏe, học hăng. Từ khi ra đây tôi đi phép hai lần, còn câu chót không ý kiến, mỗi lần ra phép tôi có hề thấy bóng bồng nào tha thướt trong tà áo dài trắng đâu — (Chúa Nhật mà đòi có áo dài trắng, khéo làm cầm) — mắt tiêu hết trơn, không hiểu họ trốn đâu mà kỹ quá, và lại không có xe, chỉ lòng vòng Độc Lập, Phan Bội Châu rồi Phan Bội Châu Độc Lập và cuối cùng quốc lộ 1 là yên chuyện.

— Những lần Chúa Nhật được gặp thân nhân ở khu Tiếp Tân anh hoàn toàn đồng ý ? Có gặp những khó khăn gì ?

— Ra khu tiếp tân ? Ác vô cùng, mang số 1 trên túi áo, đi bên cạnh bà Chị họ (?) còn trẻ măng tay xách giỏ đồ ăn sao mà dễ vênh vào chi lịa, tì tì kiểm bóng mát dừng quân, ăn một phát no nê, tắm một phát cho đã đời rồi tà bờ biển cho đã đời độ 30 lần (eo ơi). Phải công nhận trường đã dành cho mọi ưu tiên để dải ngày minh gặp gia đình đó chớ, hàng quán sạch sẽ vệ sinh thân nhân dễ tìm gặp SVSQ... nếu anh có viết xin dành cho tôi một phòng Tâm Lý Chiến nhé, bà chị (?) tôi bà khen đó.

— Xa gia đình vậy mỗi lần ra phép Nha Trang anh tiêu 08 giờ phép như thế nào ?

— Lai rai ngâm phố xá, ghé quán ăn sáng, đi xem ốc (?) ở đường Độc Lập, bước qua Phan bội Châu ăn đồ Huế, vòng lại Độc Lập nhìn mấy thằng chung tiêu đoàn tay xách tay mang bên cạnh... chắc cũng chị em họ hàng gì đó mà (!) túi thân trở về Trần Quí Cáp cuộc bộ ra bến xe trường — ui chao sao mà dài dòng vẩn tự dưng vầy nè.

— Nói vậy anh có mong ra phép không ?

— Giờ chơi hoài bạn, mong là dĩ nhiên rồi, nhưng nói thật : tiền quá. Kỳ nào quá tay là một tháng cơm nhà bàn «đùa tre chén nhựa» hao ghê phải chỉ có người quen thì đỡ quá.

Từ giờ sau khi cảm ơn rồi rit, xách xe elô ca châng ra quán chè Đông tìm nguồn nước uống.

«Cho ly chè cô oi.., cho ly chè... cho...» ấy ! Ở đây cái thông lệ như vậy đó, để thưởng thức cao độ ly chè đậu xanh 50 tì thơm ngon phải thế gào khoảng năm lần đến khi cỗ hộp vừa đạt cao độ đòi hỏi (dù quán vắng teo vì là trong giờ làm việc), lúc đó cầm ly chè lạnh trên tay là mới thấy cái hay cái khác trong việc tiếp đón khách của mấy cô bán ở quán chè Đông.

— Hút thuốc may ! đi đâu mà mặt mày hốc hác hát ngơ ngáo rửa ?

— A ! T. lâu ngày quá — những sáu giờ lận — sao được ở nhà vậy, trực phòng ?

— Không ! tao khai bệnh, nhức răng lên phòng nha sĩ gấp ông y sĩ không biết thấy sao ông nhò mắt : cái răng hàm, nhức quá trời, nhưng bù lại cho nghỉ 24 giờ và cấp 1 lô thuốc.

— Tao đi kiểm vài ý kiến của anh em trong tiêu đoàn mình để viết bài phỏng vấn đã chiến, may giúp tao ít chữ tâm sự kè kè đi, tao... ghi đây.

— Đại đội tao ấy à, ngon 1 cây ! HOÀNG GIA mà lị, à mà này, Hoàng Gia nghĩa là làm thi thật mau, khi rảnh chơi hết mình, không khi nào «nho nhoe» hay tập họp khơi khơi đâu, chờ không có nghĩa là Hoàng Gia là lè phè đâu. Sáng thức dậy 5 giờ 30 tối ngủ 10 giờ, vị chí mỗi đêm ngủ được 7 giờ rưỡi, gần đủ «Đô» (gồm dân y khoa nói y chang dân y khoa).

Nhưng tao không lo vì có những giờ ngủ «súp-lê-lăng (?)» trong phòng học... ấy khoan đừng với giảng Moral, đố ai học 1 ngày bái liền tù tì, tối an ninh đêm mà vào phòng học không khỏi ngủ gật, mình có cố cách mấy cũng phải chào thua cặp mắt kỵ

quái lăm, ngồi học Chiến Tranh Chính Trị Quân Báo hay quân pháp gì đó mà mình có thà hồn về những ngày xưa ở Giảng Đường Đại Học, đều đều... rồi đồng ý bất hợp pháp khi nào cũng không hay.

— Trong mấy môn học mày thích nhất môn nào ?

— Địa Hình ! lạ và hay, nhất là được học phòng nhiều đở lầm.

— Còn Chiến Thuật ? Bài Tiên ?

— Ủi chao ôi, cho xin, cây cối mọc đầy người, hầm nào ở sảnh cây không mọc rậm rạp là a lê bắp « 20 song phi vào thế », ưa thế nào được, lại chuyên môn học bài xa lắc xa lơ, tuy nhiên phải công nhậu giờ Chiến Thuật dễ vô và nhớ lâu, nói nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng chín ở những lần nguy trang ngày nguy trang đêm, những lần thực tập rất thực mà mình không thè nào quên được bài học. Bài Tiên ! đẹp lầm đấy, nhưng xin lỗi mày, Tiên đâu chẳng thấy chỉ thấy toàn là gì gì đâu không thôi, Tiên làm gì có trên cõi đời này (???) ô, còn cái gì là « Đệ Nhất Huynh Thần, được quyền thao túng Bài Tiên ! Tình ca quê hương ! Vũ khúc lên đồi ! ! Vũ khúc dân tộc ! Hải hoa rừng cho em... Kêu và đẹp lầm, tao có nếm qua một lần, nhất định không thèm chơi với tiên — (là người tràn có muốn chơi ai cho chơi, nói lối hoài vây bạn)

— Những môn học khác thế nào ?

— Bình thường và tùy bài học hôm trước, tao có ý nghĩ ngộ ngộ là tội cho mấy ông Huấn luyện viên lở dạy phải Đại Đội nào hôm trước đi kiểm tiên, bị (địch pháo kích), học gấp bài « ruồi »... giờ học hôm đó tha hồ mấy ông nói, lớp học im phăng phắt « con ruồi bay ba thước còn nghe » mọi người chăm chú lên bảng, lâu lâu có anh chàng gục gặc ra vẻ hài lòng lầm, thỏa mãn là phải, buồn ngủ mà học phòng ai không ham.. Bên trái.. sát, bên phải.. đàng sau.. sát.. sát.. ngồi xuống.. cũng chả ích gì, tình trạng cũ đâu lại vào đó, có cố cưỡng cách mấy rồi cũng thè ngủ ngồi vào thế.. vào thế.

— Thôi cũng khá trễ rồi, mày có kỹ niệm nào khá vui vui trong thời gian qua ?

— Ngày 2.9 leo dindh hòn khô nhìn mặt thăng (cù lần), chiêm ngưỡng kỷ quá ngủ quên lúc nào không .. và rồi (Giác Nam Kha khéo chập chờn, bừng con mắt dậy thấy... bạn bè mất tiêu), hoảng quá phóng một mạch xuống chân núi, đến sân bắn 5 thì thoang thoảng cái gì như là « một băng nạp đạn », í trời, dzợt lệ tìm chỗ ẩn, đợi mãi không nghe súng nổ mà chỉ.. « thôi bắn... », té ra là bài các thê bắn Đại Liên 60... thật tốt cho chứng ngủ gáy.

— Mày có ý kiến gì về đêm Alpha của bọn mình ?



— Tuyệt, ngon lành quá xá, tao thì đứng trong hàng không thấy đầy đủ, nhưng nhìn ánh hỏa châu sáng rực, nhìn những tà áo xanh đỏ tao thấy... nhưng chắc chắn là phải đẹp lắm phải không mày ? dợt kỹ quá mà. Nhất là đêm văn nghệ, được ngồi bên thân nhau, thưởng thức một chương trình hò hát đặc sắc, cười hả hê và.. đậm hanh diện lầy.

— Cám ơn mày nhiều lắm nghe, mày giúp tao nhiều, à... trả dùm ly che luôn nghe, thôi hẹn bữa khác, bye.

— ! ! ?

Gặp được thằng bạn thân này thật phúc đức còn nhiều lại được thêm ly chè, lời to.

Đại Đội đi học đã về, bây giờ thì bạn bè nhiều lắm, phỏng vấn phỏng viết bọn nó hết giấy đâu mà viết cho đủ, hơn nữa cảm nghĩ của 706 thằng trong tiểu đoàn, ai cũng như nhau, chung hoàn cảnh chung môi trường thì chung cảm nghĩ là chuyện không lạ lùng chi cả, vậy ta có quyền thôi... viết.

12 - 10 - 72

LQTH

## CHIỀU MƯA Ở BÃI TIÊN

• mây về ngang đỉnh núi  
giọt nắng quá xanh xao  
buồm chiều rơi xuống biển  
cân não cũng chiêm bao

• sợi mưa như sợi tóc  
đưa xuống lòng bàn tay  
ngày hôm nay biết khóc  
thật dài ôi thật dài

• tiếng nói trong mắt nhỏ  
tiếng nói trong ngăn tim  
mai có về phương đó  
chắc nhớ chiều bãi tiên

LÊ VĂN SÀNG

# CHÀ LÁNG



Miền Nam ta sau 25 năm chinh chiến khói lửa, Quân Trưởng xuất hiện rất nhiều. Nào là Đồng Đa ở Huế, Quang Trung ở Saigon, Đồng Đế Nha trang, Chi Lăng ở tận Châu Đốc và nhiều nhiều nữa... đâu đâu thì khóa sinh cũng phải làm quen với ba lô súng đạn, hít đất nhảy xồm và chắc chắn không ai trốn chạy được cái nghiệp dì chà láng.

Có lẽ không một khóa sinh hay Sinh Viên nào có thi giờ hay can đảm để tìm hiểu xem thủy tinh của môn chà láng là ai ? ở đâu có chà láng trước nhất ? hay, chà láng là gì ? Không « théc méc » gì cả. Được lệnh là làm, lệnh chà láng ban ra là các Sinh Viên một tay cầm gamen, tay kia thủ nón sắt « xung phong » có vào những gốc cây. Đây là chưa kể viên phụ tá cầm cuốc súng tiến theo sau để yểm trợ khi cần.

Dương liễu, bàng hay hồng, cây gì không cần biết, tới mục tiêu xong, kẻ tấn công phải chồm hòn vào thế. Sau màn tưới nước lạnh đê cho các sâu bọ, « di tảng chiến thuật » động tác chà láng bắt đầu.

Vai chính trong thế chồm hòn tay trái chống mặt đất tay phải cầm gân mén « mát xa » vào mặt gốc cây, uốn nắn cho đến khi gốc cây thành một hình tháp cùt với mọi góc cạnh thật phẳng phiu và đều nhau, trong khi đó vai phụ dẹp bỏ các chướng ngại vật, lấp ngay những hầm hố, địa đạo của bọn sâu bọ trước đây. « Vạn sự khởi đầu nan », chà láng lúc tiên khởi mệt nhọc, nhưng càng về sau công việc càng nhẹ dần đi.

Chà láng theo lời các bậc đàn anh thật lâu năm trong quân đội là một môn thể thao nhằm tập cho Sinh Viên sự nhẫn nại và phát huy sáng kiến. Rèn luyện tính nhẫn nại thì khó mà thấy kết quả tức thì nhưng « phát huy sáng kiến » thì hết cờ. SVSQ không thể làm « sương sương » hay « bỗ lếu bỗ láo » nên dùng nơi bàn tay gà mèn chưa đủ, họ còn « đê mect » thêm nào là bay của thợ hồ thanh gỗ vuông bào xinh xắn để đi những đường là lướt.

Nhin gốc cây vừa chà láng xong, ngắm những đường góc láng « hết sảy » không ai là không thỏa mãn với « công trình » của mình, nhưng nhìn lại cái gà mèn nhôm tráng thì ôi thôi, nó đã quá lam lũ sau những giờ vất vả. Tu huýt đã « rí ré » chủ nhân của gà mèn đầy cát bụi lẹ làng nhúng vào thùng nước lạnh lau sơ sơ rồi bỏ vào ba lô đi tập họp. Đến trưa thì gà mèn lại trở về công dụng cũ là đựng cơm canh cá. Xem như thế trong các thứ quân dụng gà mèn đa dụng không thua gì nón sắt vì nếu nón sắt ngoài việc « ấp ủ mộng mơ » còn bao thầu luôn cả nhiệm vụ đựng nước, gói đầu nấu ăn... thì gà mèn không chỉ dùng để ăn cơm mà còn là dụng cụ sửa sắc đẹp cho các gốc cây nữa.

Chà láng không khó, không quá mệt nhọc nhưng buồn ghê lấm khi phải thắp đèn cầy lúc tối trời để đánh láng rồi chỉ một con mèo đêm, sáng ra gốc cây loang lồ mặt rõ hoa, hoặc mấy chú kiến sau một đêm nghiên cứu kỹ càng dàn đội hình trở lại. Mọi sự lại phải bắt đầu từ con số không. Do thế gốc cây nếu đã được « tó cát vàng phết nước là » xong thì nó trở thành bắt khả xâm phạm tiết hạnh sẽ bị chủ nhân nó phản ứng lập tức. Từ chửi thề đến màn « thượng cẳng tay hạ cẳng chân » nếu cần. Được bảo vệ kỹ như vậy các gốc cây không còn bị rác rến quấy rầy, tàn thuốc ve vang nữa, và nhất là cái mùi « a mô ni ắc » không còn nhịp phảng phất vào lúc nắng sớm chiều hôm. Song được cái này thì mất cái khác, các gốc cây riết rồi cũng « ngán » các chủ nhân ông của mình không phải chỉ là nạn nhân buồn giao thời mà mãi mãi ít ra là cho đến cuối khóa 3-72 mới hy vọng ôm ấp « hơi hướm » mùi đàn ông mới.

Giờ thì đổi thay là chuyện « dã tràng xe cát biển đông » vì chà láng là việc « một ngày như mọi ngày » của sinh viên sĩ quan ở quân trường Đồng Đế.

## THIỀN SƠN

---

● *Chi khi nào chúng ta ý thức được bồn phận của mình chúng ta mới thấy hạnh phúc và chỉ có lúc ấy chúng ta mới có thể sống trong hòa bình và chết rất yên lành.*

St. EXUPERY

## LỜI CHO EM

Em có nhớ vùng quê hương bé nhỏ  
Miền phù sa với ruộng lúa khô cằn !  
Cây rụng lá tro mình đêm giá buốt  
Nghĩa địa hoang — những kẻ chết hai lần

Em có về vùng quê hương bé nhỏ  
Trên con đường đầy đầy những mìn, mìn  
Những chiếc cầu hai ba lần gãy đổ  
Những đoạn đường trãi máu thịt dân quê

Em có thương khung trời quê bé nhỏ  
Có xót xa, có nhớ lệ ngậm ngùi  
Hãy nhìn thẳng khi quân thù còn đó  
Quê hương mình chưa trọn một ngày vui

Yêu em nhiều nhưng lòng anh vẫn nhớ  
Quê hương mình tan tác quá em ơi !  
Anh không tiếc với em — dù hơi thở  
Nhưng em đừng độc chiếm trái tim anh  
Đừng ru ngủ hồn anh trong đáy mắt  
Đừng dìu anh trong vũ khúc du dương  
Cũng đừng trách sao anh đi biền biệt  
Đừng hờn anh và ghen với quê hương

DẠ LỨ NHÂN

## viễn tượng một giải pháp...

### • tiếp theo trang 63

Điểm dị biệt lớn nhất là điểm ba của đề nghị 9 điểm của Bắc Việt : Mỹ sẽ ngưng ủng hộ chế độ của TT Nguyễn Văn Thiệu và chế độ này sẽ nhường chỗ lại cho 1 chính quyền mới để đàm thoại với MTGPMN hầu giải quyết các vấn đề Nam VN.

Việt Mỹ thì chỉ đồng ý Tông Thống Thiệu và Phó Tông Thống Hương sẽ từ chức một tháng trước khi có cuộc bầu cử mới, có MTGPMN trong vai trò tò chúc và tham gia bầu cử như là một thành phần chính trị của sinh hoạt miền Nam (Đoạn 3 điều 3 của lập trường Mỹ Việt).

Cuộc đấu tranh chính trị sắp tới mà theo Tông Thống Thiệu thì đã mở màn. Người Mỹ với những phương tiện không lồ họ tin tưởng sẽ trợ giúp được nhân dân miền Nam chống cộng hữu hiệu cũng như sẽ hữu hóa được các cán bộ CS. Phe quốc gia tin tưởng và Quân lực hùng mạnh và tò chúc Cảnh Sát hữu hiệu. Liệu có thể năm thương phong trước tò chúc CS vẫn được coi là qui mô nhất, sắc máu nhất.

Cộng Sản Bắc Việt cũng đành phải nhận một số điều kiện vớt vát để rửa mặt vì thực trạng miền Bắc đã kiệt quệ hơn người ta tưởng. Sau các cuộc oanh tạc qui mô từ tháng 4-1972 cơ sở kinh tế chiến lược đe yểm trợ cho chiến trường miền Nam được coi như hoàn toàn đồ vỡ bởi các cuộc không kích chính xác bằng điện tử, hồng

ngoại tuyến và cuộc phong tỏa các hải cảng Bắc Việt cũng thành công hoàn hảo.

Dù đồng bào miền Bắc có thể bị bung bít nhưng chính những nhà lãnh đạo miền Bắc đã phải thừa nhận sự thất bại của mình. Chiến trận Mậu Thân 1968 đã đánh dấu sự thất bại của chiến lược Lấy Nông Thôn bao vây Thành Thị của Mao. Chiến trận 1972 cũng đã cho thấy chiến tranh cơ giới qui ước theo quan niệm Nga Sô cũng không thể thắng được. Ảo vọng chiến thắng và kỹ thuật tuyên truyền có thể che mắt bị tai dân chúng nhưng chính những nhà lãnh đạo Bắc Việt lại hiểu rõ chính họ hơn ai hết. Cao vọng và di chúc của Hồ chí Minh đành chết theo nhà lãnh tụ.

Ngoài thiệt hại vật chất, sinh mạng dưới mưa bom phi pháo. Đời sống tinh thần của dân chúng miền Bắc đã vô cùng kiệt quệ xáo trộn (năm 1970 chính Võ Nguyên Giáp đã công nhận con số 500.000 thanh niên Bắc Việt tử trận) không có những gia đình không có những người con người anh dì biền biệt. Đã có nhiều nơi vùng dậy đòi hỏi biết tin tức con em như ở vùng Phát Diệm Bùi Chu hồi đầu năm 1972 và mới tháng 5 đây đảng dân chủ đảng — có mặt từ 1945 vẫn chiếm một số ghế trong quốc hội BV và đảng chỉ có tính cách tượng trưng với sự đồng ý của một số cố vấn đã chính thức ký tuyên ngôn tiếp thu điều kiện của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt chiến tranh VN. Họ bị bắt, nhưng với áp lực dư luận và khối cộng sản Nga, chính quyền BV vẫn chưa thể thẳng tay với họ.

Trong khi đó lần đầu tiên, ít nhất là trên qui tắc hình thức — Nga Sô và Trung Cộng đều tán thành một cuộc ngưng bắn toàn diện Đông Dương.

Với nội tình và thực tế nghiêm khắc như vậy BV bắt buộc phải thỏa thuận ngưng bắn và hòa đàm nghiêm chỉnh, giá cao nhất của Hoa Kỳ trước ngày bầu cử 7-11.

Những diễn biến mới nhất và căn cứ vào bản tuyên ngôn mà người ta chờ đợi. TT Nixon đã khẳng định thái độ cương quyết : Mỹ không bỏ rơi miền Nam (Mỹ sẽ còn có mặt lâu dài ở VN dù có thề dưới hình thức khác). Miền Nam VN vẫn là một nước dân chủ, tự do. Đề đòi lại vài điều kiện rửa mặt cho BV, Mỹ dành để BV có nhiều quyền lợi ở Kampuchia và Lào. BV cũng dành ngầm ngùi chấp nhận, những trận đánh sắp tới sẽ chỉ là những lá bài cuối cùng khi người ta đã biết rõ, quá rõ tay của nhau. Thế của BV đang là kèo nài thêm bớt.

#### VIỄN TƯỢNG HÒA BÌNH VÀ TRÁCH NHIỆM TƯƠNG LAI

Một mai khi hòa bình, cả hai miền Nam Bắc đều phải đối diện với thực tại là những khó khăn của vấn đề cải tạo và phát triển xã hội kinh tế. Hai miền đều có những ưu khuyết điểm trầm trọng.

Khi hòa bình vẹt đến, những người BV sẽ càng ý thức ra thân phận nhược tiểu của mình trong trận chiến phiêu lưu. Họ chính là người sẽ thất vọng khi nhìn các nước Cộng Sản anh em vĩ đại Trung Sô : «Hậu phương lớn của tiền tuyến lớn VN đã mở cửa với Hoa Kỳ từ bao giờ. Chính họ những người có trách nhiệm với biêt bao hậu quả khốc liệt của cuộc chiến. Họ sẽ thấy là họ đã thua từ lâu.

Trong khi đó giới lãnh đạo miền Bắc từ lâu đã bị thạch hóa. Giới lãnh tụ chủ chốt từ 1945 đã dần rời rụng và già nua không thể thích ứng cho giai đoạn mới, trong khi đám thanh niên 30 - 45 còn quá xa lạ với quần chúng. Văn đê tranh chấp phe phái sẽ bắt buộc phải nồng lớn khi chiến tranh chấm dứt. Bắc Việt sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn từ thương tàng cơ sở đến hạ tầng kiến trúc kinh tế. Và nhất là tương quan con người của Bắc Việt đã từ lâu gắn liền với tinh thần kềm chế, thắt lưng buộc bụng của thời chiến tranh, nhiều xáo trộn đang chờ đón Bắc Việt.

Đối với miền Nam, mọi người chờ đón hòa bình với thái độ hạnh phúc và vô tư

hơn. Chỉ là nạn nhân của một tần tuồng đã được sắp xếp, những tháng năm dài bắt buộc phải tham gia trò chơi đầy máu và nước mắt, người miền Nam dễ nhìn Hòa Bình trong chiều hướng giải thoát, hưởng thụ. Thái độ đó một mặt sẽ từ khước bạo động trong chiều hướng đấu tranh chính trị của của cộng sản sắp tới, nhưng mặt khác nó cũng dễ dàng bất động trước công cuộc xây dựng.

Đối diện với hòa bình là một thực trạng kinh tế xã hội bi đát, hậu quả của những

năm tháng dài theo cuộc chiến tranh tiêu hao, các lực lượng đảng phái, tôn giáo chỉ còn là những thực thể băng hoại bởi phân hóa, tình trạng giá băng đang bao phủ miền Nam. Liệu tia nắng Hòa Bình có thể đuổi tan được giá lạnh. Tương lai người ta vẫn nói thuộc thanh niên. Hai mươi lăm năm hàng hàng lớp lớp thanh niên hào hùng đã đổ xương máu và bây giờ còn là cả một gánh nặng hòa bình.

Đồng Đế 10-10-72

---

- Quốc gia nào cũng cần có thêm nhiều bàn tay đèn đèn và nhiều lương tâm trong trắng.

WILL-ROGERS

- Đè chiến đấu kiến hiệu, người quân nhân cần phải thấy sợ cấp chỉ huy hơn địch.

FREDERIC LE GRAND

- Mục đích của chiến tranh là hòa bình, cũng như mục đích của công việc là sự nghỉ ngơi.

ARISTOTE



Nam Anh



Đội bóng chuyền TIỀU ĐOÀN I SVSQ  
VÔ ĐỊCH GIẢI QUỐC KHÁNH 1-1-1972  
TRƯỜNG HẠ SĨ QUÂN QLVNCH

## T. V.

Có bao giờ em chọt ngồi nghĩ đến  
một người nào đâu đó nhớ hương xưa  
trưa trời nắng em có còn nghiêng nón  
áo lụa dài tha thưốt với đường xưa

Có bao giờ đường dài loang nắng đồ  
em đi về hoa nắng múa ngã nghiêng  
em đi — về đi em — đứng ngoảnh lại  
đường dài buồn hun hút dáng cô liêu

Bao giờ, phải có bao giờ em biết  
một ngày nào anh cất bước ra đi  
miền cát trắng nơi quân trường sắt thép  
dậm nhịp đều — suốt thiên thu

Có bao giờ một lần em biết đến  
thơ quân trường Đồng Đế thơm tóc xanh  
« anh đứng đó ngàn năm thao diễn nghỉ  
em nằm kề xoa tóc đợi chờ anh »

Miền cát nóng, nắng tràn đầy mây núi  
như ngày nào áo trắng thích lang thang  
anh muôn giờ hồn mình theo nắng sớm  
trôi dạt về miền cũ dấu yêu thương

Đường em đi có còn qua trường Luật  
Duy Tân buồn chuyển hướng Nguyễn  
Bình Khiêm  
anh ra đây nắng càng nung nỗi nhớ  
biết bao lần mơ ước chuyện ngày xưa

tượng đá ấy ngàn năm còn thương tiếc  
có bao giờ, một thoáng nhớ, không em ?

Đồng Đế 18 - 1972

N. Q.

**và người lính mới**

Đã lâu lắm rồi tôi không được nhìn một mái tóc đẹp, mái tóc được chải chuốt cẩn thận rồi tung hay lòa xòa, những sợi tóc vô trật tự lồng mạn một cách xấp đặt của những chàng thanh niên thành phố — có cả tôi — ở quân trường hai tháng cũng là lâu, chung quanh bạn bè đều dáng dấp của những con người quen thuộc Le Roi Yul Bryner ông đạo, ông địa... Có những cái ót trắng xanh thẳng tóc như bức tường, có lè chàng này ngày xưa còn bé đã được cho nằm phần gỗ không gối. Có những cái ót quá nhiều « vòng cao độ » trong gò ghề lòm chòm như cái sa bàn Nha trang. Cũng có những cái ót đầy hoa hippy lắm như con cắc kè bông...

Những ngày ở Quân Trường thật là « buồn cười » khi nhìn những sợi tóc đẹp dần dần rơi lá tả dưới ngọn tông đơ của người lính thợ « hớt » nhột nhạt, tóc biến dạng bên đen bên trắng, hay ba chõm của chú tiểu, một chõm đen trên đỉnh đầu, chung quanh láng lẫy, và rồi cuối cùng « đỉnh hòn khô ».

Mọi người đã quen với những giờ tập họp, những bước 1, 2, 3, 4 quen với canh bí tôm thịt, thịt gà ra gu nấu khoai và nhất quen cái mùi cá kho hành ót. Thực đơn đọc ngon đáo để nhưng phải ăn cho quen trước đã, cũng như con mắt quen những cái đầu trọc. Ngày nào bà mẹ khuyên con nên hớt tóc ngắn cho sạch sẽ, mát mẽ và đứng đắn, bây giờ Quân Đội cũng khuyến khích người lính rằng « tóc nấm không được, đầu càng trắng xanh bao nhiêu, các em sẽ càng thấy thoải mái, mát mẽ sạch sẽ hơn, lại càng thêm mạnh mẽ... »

Tóc húi cua cho anh em mình cảm giác tê tê khoan khoái khi cho tay sờ đầu. Tóc húi cua làm cho anh em mình khi gặp con gái không dám vuốt tóc và nếu vuốt càng làm em gái chú ý cái đầu trọc.

Tóc húi cua là người bạn của bàn tay mình lúc suy tư, là bạn của những bạn bèn còn bị đẽ tóc dài, vừa vuốt tóc vừa nhìn mình, bạn bè sẽ được một cảm giác, một hình ảnh, một giây phút giải trí không mất tiền.

Và cuối cùng, tóc húi cua giúp cho đồng bào ruột thịt gốc thiều số vừa mới làm đồng nghiệp với anh em mình như trăng ra. Những người lính mới Quân Trường khác cha khác mẹ nhưng là anh em nhò có những mái tóc húi cua cùng kiều như nhau. Anh nào không muốn làm anh em ? Không muốn kết nghĩa huynh đệ chi binh ? hai đêm dả chiến.

Cũng đã lâu lắm rồi, anh em mình không được nhìn mái tóc đẹp của người tình. Mái tóc buông lơi trên khuôn cổ trắng ngần, chạy dài như dâng núi «em nằm xõa tóc...». Mái tóc mà trong đời chúng ta trong vùng ký ức mênh mông đã hơn một lần đón nhận như một hình ảnh khó quên. Dãy đồi sau Quân Trường là sự nhắc nhở hằng ngày, là khởi niềm nhung nhớ trong nỗi mệt nhọc.

Ngày chủ nhật đi phép nào đó trên phố Nha trang chợt bắt gặp trong một thoảng mái tóc thề lưng lửng trên bờ vai của một bóng hồng ở cuối đường lặng lẽ, anh em mình chắc là sẽ quên đi bộ đồ vàng có dây biều chưong, có cặp Alpha sáng chói, quên đi con đường đang bước đẽ nhớ về khung trời trước mặt ? Khung trời hạnh phúc có mình và người tình, có những cái vuốt tóc nâng niu, có ánh mắt nhìn chang chứa yêu thương. Dòng suối huyền, ôi nhớ nhung, nhớ sự xúc động xôn xao trong lòng của những lần vuốt ve dòng tóc ướm mơ. Trí tưởng rồi đến nỗi nhớ, gắn bó như anh em, mình và mái tóc người thương, như cái đầu tròn người lính mới.

Anh em mình giờ là chàng chiến binh, gần gũi thường trực với ba lô và súng đạn với những thế thao diễn quân sự... Thôi thì chúng ta hãy chờ ngày tháng qua dần rồi gặp lại dòng suối huyền êm à.

PHẠM NGUYỄN



Nam-Anh

## **những dòng cuối**

Trong cái nhìn về tương lai, hầu hết cái nhìn nào cũng nhiều hy vọng tin tưởng. Rời bỏ quân trường để rồi đi vào sâu thẳm chân trời vách sắn, những suy tưởng thực tại hoài vọng ở tương lai rực sáng được hình thành hôm nay là kỷ niệm gửi lại như một nhắc nhở nhau trong những ngày chung sống, như một lưu trữ dấu vết cho mai sau.

Chu toàn bồn phận được giao phó ghi lại trung thực niềm ước vọng, những người con trai đang tập cầm súng bắn phá vào địch mong đem lại thanh bình cho quê hương của những suy tưởng ước mơ ở thực tại chấp nhận.

**Xin được cảm ơn những bậc đàn anh đã dùu dắt.**

**Xin được cảm ơn những bạn bè đồng hành đã khuyễn khích.**

**Xin được cảm ơn những đóng góp nhiệt tình.**

**Và xin tạ lỗi về những cái không vừa ý ở người nhận.**

**BAN BIÊN TẬP**

Đây là những hình ảnh quen thuộc của các đàn anh. Những người đã đem hết kinh nghiệm và chân tình truyền lại cho kẻ đi sau với hy vọng độc nhất là giúp nhau cùng chen vai chung bước làm tròn sứ mạng mà lịch sử và dân tộc giao phó.

Các bạn hãy mở lại những hình ảnh thân thuộc này để cùng nhớ lại những buồn vui đã sống những kỷ niệm sắp xa rời.





**Thiếu Tá PHAN - TẤN - HỶ**  
**TIỀU-ĐOÀN-TRƯỞNG**  
**TIỀU-ĐOÀN I SVSQ**





Trung úy NGUYỄN - THỦ  
ĐẠI-ĐỘI TRƯỞNG  
ĐẠI-ĐỘI 719



Thiếu úy NGUYỄN - VĂN - ÁN  
ĐẠI - ĐỘI , PHÓ  
ĐẠI-ĐỘI 719

**ĐẠI ĐỘI 719 TRUNG ĐỘI I**



*HÀNG TRÊN TRÁI SANG PHẢI :* VŨ THÀNH TẠO — PHẠM MẠNH TIẾN — ĐOÀN VĂN HAI  
PHẠM THÀNH LẬP — TRẦN MINH CHÂU — LỄ XUÂN ÁI — TRẦN XUÂN NHAN — TRẦN NHƯ PHÙ  
BÙI ĐÔNG — NGUYỄN TIỀN SĨ — ĐÌNH VĨNH MẪU — NGUYỄN HỮU TÙY.

*HÀNG GIỮA :* LA VĂN SƠN — ĐÌNH VŨ KỲ — NGUYỄN KIM TRANG — SỞ CÔNG KHẨU  
LỄ XUÂN HỘI — NGUYỄN NGỌC MINH — MÃ QUYỀN — LÊ THANH TÂN — PHẠM VĨNH NINH.

*HÀNG DƯỚI :* NGUYỄN SƠN — NGUYỄN THÀNH AN — NGUYỄN VĂN CHE — ĐOÀN THANH  
SƠN — HUỲNH VĂN QUYỀN — HUỲNH HỮU NGỌ — PHẠM KIM LÂN — TRẦN VĂN THỜI.

## ĐẠI ĐỘI 719 TRUNG ĐỘI 2



HÀNG TRÊN TRÁI SANG PHẢI : NGUYỄN DUY LINH – ĐẶNG NGỌC AM – TÙ QUỐC GIA  
NGUYỄN VĂN THỐNG – NGUYỄN HỒNG – PHẠM VĂN DŨNG – KHƯƠNG VĂN LỊCH – TRIỆU HÂN  
CHƯƠNG – LÊ XUÂN THỦ – ĐỖ LỄ THÔN – LÊ MINH CÁNH.

HÀNG GIỮA : VŨ ĐỨC THANH – TIỀN QUỐC CƠ – LÊ BA ĐIỆP – LIỀU KINH PHÚ  
DƯƠNG VĂN PHÁT – PHÙNG QUỐC THỐNG – ĐOÀN CÔNG CHẨN – NGUYỄN QUỐC SUNG – ĐẶNG  
TRỌNG UYÊN.

HÀNG DƯỚI : TRƯƠNG VĂN NGHĨA – NGUYỄN XUÂN HUỆ – NGUYỄN HỒNG KHANH  
TRẦN VĂN TÂN – PHẠM ĐẮC THẮNG – LÊ VĂN SÁNG – TIỀN VĂN LUẬN – VÕ HOÀNG HÙNG  
TRẦN DUY CHẾ.



**ĐẠI ĐỘ<sup>2</sup> 719 TRUNG ĐỘI 3**

*HÀNG TRÊN TRÁI SANG PHẢI :* BÙI ĐẮC THỦ — NGUYỄN VIẾT HƯNG — PHAN VĂN MÃU  
TẠ MINH HOÀNG — PHAN PHÚ ĐẠT — NGUYỄN LÃNH — NGUYỄN ĐỨC HUY — NGUYỄN ĐẠI NHUẬN  
CHU DUY TUYỀN — TRẦN VĨNH TÍN.

*HÀNG GIỮA :* NGUYỄN KHÁNH HỒNG — NGUYỄN VĂN TUẤN — LÊ MINH THẾ — LÈ KIẾN  
MÃU — LƯU MINH TÙ — TRẦN CHÍNH ẨN — NGAO YANG HÀO XUÂN — LÈ VĂN TRƯỜNG.

*HÀNG DƯỚI :* NGUYỄN ĐẮC TÍNH — TÔN THẤT PHẢN — HUỲNH HỮU ĐỨC — PHẠM MINH  
HOÀNG — LÈ TẤN BỒN — NGUYỄN QUANG BÌNH — NGUYỄN ĐÔNG SƠN — ĐOÀN VĂN HÒA.

## ĐẠI ĐỘI 719 TRUNG ĐỘI 4



*HÀNG TRÊN TRAI SANG PHẢI :* VÕ NGỌC VĂN — MAI VĂN HỒNG — TRẦN TRỌNG LUẬT  
CHÂU HOÀNG THÀNH — ĐẶNG ĐÌNH LÂM — LÈ CƯỜNG — NGÔ BÁ LỘC — VÕ TRÍ ĐỨC — NGUYỄN  
VĂN THUẬN — HUỲNH LẬP TƯỢNG — HUỲNH CỘNG MINH — QUÁCH PO — PHI LÊ HÙNG — PHẠM  
ĐÌNH THÁI — BÙI KHẮC ĐEN — TRẦN VĂN ĐÀO — NGUYỄN THANH VÂN.

*HÀNG GIỮA :* HUỲNH VĂN SAO — HUỲNH BÌNH ĐẮNG — HUỲNH KHUƠN DƯƠNG — BÙI  
VĂN HIỆP — LÊ TẤN ĐỨC — VÕ NGỌC HÙNG — VÕ ĐÌNH THANH — HỒ CHÍ THIỀN — ĐỖ BÁ ĐẠT  
*HÀNG DƯỚI :* HÀ ĐÌNH PHƯƠNG — NGUYỄN HOÀ HIỆP — VÕ HỒNG HOÀNG — NGUYỄN  
VĂN HUYỀN — TRẦN NGỌC ĐIỀU — ĐỖ QUANG THÀNH — HUân VĂN MINH — LÊ QUANG LIÊM — NGÔ  
VĂN ĐỀ — PHAN CHÁNH HÙNG.

**DANH - SÁCH SINH - VIÊN SĨ - QUAN  
Đại Đội 719**

STT	TÊN HỌ	ĐỊA CHỈ
01	Lê Xuân ÁI	27 Phan Đình Phùng, Đàlạt
02	Đặng Ngọc AM	117 Tô Hiến Thành, Saigon
03	Nguyễn Thành AN	436/46/1 Võ Di Nguy, Phú Nhuân (GD)
04	Nguyễn Quang BÌNH	138/1381 Triệu Đà, Chợlớn 10
05	Hồ Tấn BỒN	457B Trần Hưng Đạo, Saigon II
06	Lê Minh CÁNH	185/1 Đường Cô Bắc, Saigon
07	Đoàn Công CHẨN	91/20 Trần Quang Diệu, Saigon III
08	Trần Minh CHÂU	15/6 Trung Dũng, Gò Vấp
09	Trần Dny CHẾ	7 Đoàn Đức Thoan, Qui Nhơn
10	Nguyễn Văn CHẾ	319 Đại học xá Minh Mạng, Chợlớn
11	Triệu Hán CHƯƠNG	39 Lê Tấn Kế, Saigon VI
12	Tiền Quốc CƠ	15 Nguyễn Hoàng, Phan Thiết
13	Lê CUỐNG	284/14 Trương Minh Giảng Saigon III
14	Phạm Văn DŨNG	493/93A Lê Văn Duyệt, Saigon X
15	Huỳnh Khuôn DƯƠNG	302 Gia Long, Qui Nhơn
16	Đặng Tấn DƯƠNG	370/101/1B Tân Hóa, Chợlớn
17	Huỳnh Bình ĐẮNG	100 Cộng Hòa, Saigon
18	Trần Văn ĐÀO	80 Phan Châu Trinh, Huế
19	Đỗ Bá ĐẠT	I 2 Cư xá Phù Lâm A, Saigon 6
20	Phan Phú ĐẠT	46C Hòa Hưng, Saigon
21	Bùi Khắc ĐEN	An Hòa Thừa Thiên, Huế
22	Ngô Văn ĐỀ	
23	Trần Ngọc ĐIỀN	
24	Lê Bá ĐÌỆP	231/28 Trương Minh Kỳ, Gia Định
25	Bùi ĐÔNG	81/4 Đường Lê Lợi, Vĩnh Bình
26	Huỳnh Hữu ĐỨC	35/65/44 Phú Thọ, Chợlớn Saigon XI
27	Lê Tấn ĐỨC	5/3 Ấp Tân Quới, Xã Tân Hòa Thạnh, Đ.T.
28	Võ Tri ĐỨC	105/6 Trần Hoàng Quân, Mỹ Tho
29	Tử Quốc GIÁ	154/49 Hà Tôn Quyền Saigon XI
30	Nguyễn Xuân GIANG	7 Lý Thái Tổ, Saigon X
31	Đoàn Văn HAI	Long Định
32	Nguyễn Hòa HIỆP	35/2 Long Điền, Chợ Mới An Giang
33	Nguyễn Thành HIỆP	36 Hưng Phú, Saigon
34	Bùi Văn HIỆP	50/3 Lý Thường Kiệt, Bình Dương
35	Võ Khắc HIẾU	
36	Đoàn Văn HÒA	15 Calmette, Đàlạt

**DANH - SÁCH SINH - VIÊN SĨ - QUAN**  
**Đại Đội 719**

STT	TÊN HỌ	ĐỊA CHỈ
37	Võ Hồng HOÀNG	261/17-D Triệu Đà, Saigon 10
38	Tạ Minh HOÀNG	329 Bến Bình Đông, Quận 7 Saigon
39	Phan Minh HOÀNG	19 Phan Chu Trinh, Tam Kỳ
40	Lê Xuân HỘI	317 Nguyễn Minh Chiểu, (P.N.) Gia Định
41	Nguyễn HỒNG	77 Yersin, Saigon
42	Nguyễn Khánh HỒNG	26/145 Ấp Cộng Hòa V, Gò-vấp Gia Định
43	Mai Văn HỒNG	116/3C Châu Văn Tiếp, Bình Dương
44	Nguyễn Xuân HUỆ	37/6 Ấp Thanh Tâm, Hố Nai, Biên Hòa
45	Phan Chánh HÙNG	43A Phan Bội Châu, Huế
46	Võ Ngọc HÙNG	225B Trương Tấn Bửu, (P.N.) Saigon
47	Phí Ngọc HÙNG	105 Thiền Tú, (P.N.) Gia Định
48	Phí Lệ HÙNG	443/14 Phan Thanh Giang, Saigon
49	Võ Hoàng HÙNG	225/3 Phan Đình Phùng, Saigon
50	Nguyễn Đức HUY	443/30 Trương Minh Giang, Saigon 3
51	Nguyễn Văn HUYỀN	267/24 Bến Văn Đồn, Saigon 4
52	Nguyễn Viết HƯNG	
53	Sở Công KHANG	204/10 Lê Quốc Hưng, Saigon 4
54	ÔN NANG KHANG	17/1 Bạch Đằng, Gia Định
55	Nguyễn Hồng KHANH	107 Nghĩa Phát Lộc Hòa, Tân Bình, GĐ.
56	Lê Văn KHƯƠNG	170A (Lầu 2) Trần Hưng Đạo, Saigon
57	Đinh Vũ KỲ	1 Nguyễn Đình Chiểu, Châu Đốc
58	Nguyễn LÀNH	60 Nguyễn Công Trứ, Sơn-dương Tuyên Đức
59	Đặng Đinh LÂM	167 Nguyễn Thái Học, Ban-mê-thuột
60	Phạm Kim LÂN	132 Công Chúa Ngọc Hân, Chợlớn (11)
61	Phan Thành LẬP	88A Nguyễn Minh Chiểu, Phú Nhuận
62	Khương Văn LỊCH	18/4 Trần Hưng Đạo, Hồ Chí Minh
63	Lê Quang LIÊM	34 Trương Tấn Bửu, Gia Định
64	Nguyễn Duy LINH	197 Ấp Long Bình A, Xã Phú Vinh, Vĩnh Bình
65	Trịnh Minh LONG	
66	Ngô Bá LỘC	416/558 Phan Đình Phùng, Saigon
67	Tiền Văn LUẬN	51/292 Ấp Cộng Hòa V, Gò Vấp, Gia Định
68	Trần Trọng LUẬT	5/13 Hòa Hưng, Saigon 10
69	Dương Vĩnh MÀU	345/49 Lục Tỉnh Saigon
70	Phan Văn MÂU	85/37 Đống Đa, Mỹ Tho, Saigon
71	Lê Kiến MAU	106/25 Tôn Thất Hiệp, Phú Thọ Saigon
72	Huỳnh Công MINH	159/19 Hòa Hưng, Saigon

**DANH - SÁCH SINH - VIÊN SĨ - QUAN**  
**Đại Đội 719**

STT	TÊN HỌ	ĐỊA CHỈ
73	Nguyễn Ngọc MINH	406 Hông Thập Tự, Saigon
74	Hứa Văn MINH	46/1 Đồ Chiểu, Bình Dương
75	Trương Văn NGHĨA	110 Phố Đức Chính, Gia Định
76	Vũ Thế NGỌC	133 Võ Tánh, Saigon 2
77	Huỳnh Hữu NGỘ	167 Cư xá Lê đại Hành, Chợ Lớn
78	Lê Thanh NHÃ	162 Phan Đình Phùng, Cần Thơ
79	Trần Xuân NHÀN	233/13 Võ Tánh, Saigon
80	Trần Chí NHẤN	238/136 Nguyễn Tri Phương, Saigon 10
81	Nguyễn Đại NHUẬN	129 Phan Bội Châu, Ban Mê Thuột
82	Phạm Vinh Ninh	số 7 Nguyễn Trãi, Bình Dương
83	Dương Văn PHÁT	335 Thủ Khoa Huân, Cai Lậy
84	Tôn Thất PHÂN	63 Thủ y Quận nhất, Huế (BT)
85	Đặng Công PHIẾM	37Bis Ngô Quyền, Cholon
86	Trần Như PHÚ	318 Thống Nhất, Phan Rang
87	Liêu Kinh PHÚ	14 Tôn Thọ Tường, Vĩnh Bình
88	Hà Đinh PHƯƠNG	2 Trịnh tấn Truyền, Cần Thơ
89	Quách PO	189 lầu 3 Mạnh Tử, Quận 11 Saigon
90	Vũ Trọng QUANG	104/23 Yersin, Saigon
91	Trần Đức QUÂN	491/33 Phan Đình Phùng, Saigon
92	Trần Phú QUÝ	2/9 Pasteur, Mỹ Tho
93	Mã QUYỀN	207/46A Trần Bình Trọng, Saigon
94	Huỳnh Văn QUYỀN	24/4 hẻm 21 Võ Tánh, Gia Định
95	Lê Văn SÁNG	33/31 Cộng Hòa, Saigon
96	Huỳnh Văn SAO	475/4B Lê Văn Duyệt, Saigon
97	Nguyễn Tiến SĨ	205/10 Bùi Viện, Saigon 2
98	Nguyễn SƠN	360 Bến Bình Đông, Quận 7 Chợ Lớn
99	Đoàn Thành SƠN	25/6 Vườn Chuối Saigon 3
100	Nguyễn Đông SƠN	18/75/1 Trần Quang Diệu, Saigon
101	Lê Văn SƠN	265 K7 Lô 5 đường Lạc Lăng Quận Saigon 10
102	Nguyễn Quốc SỦNG	TK14/22 Bến Chương Dương Saigon 2
103	Nguyễn Văn SỰ	
104	Vũ Thanh TAO	121A Yên Đỗ, Saigon 3
105	Trần Văn TẤN	70/4A Bác Hải, Saigon
106	Lê shanh TÂN	107/6 Lê Văn Duyệt, Gia Định
107	Phạm Đình THÁI	399/44B Lý Thái Tổ, Saigon
108	Vũ Đức THANH	120/18 Phan Đăng Hưng, Saigon

**DANH - SÁCH SINH - VIÊN SĨ - QUAN**  
**Đại Đội 719**

STT	TÊN HỌ	ĐỊA CHỈ
109	Châu Hoàng THANH	194A Nguyễn Minh Chiểu (P.N.) Gia Định
110	Võ Đinh THẠNH	34 Lý Thánh Tôn Nha Trang
111	Đỗ Quang THÀNH	1523 Ấp Tây Ba Trương minh Ký, Gia Định
112	Lê Tân THÀNH	267 Thiệu Trị Saigon 6
113	Phạm Đắc THẮNG	611/7 Phan thanh Giản Saigon
114	Lê Minh THÈ	5/31 Long Hải, Phước Tuy
115	Hồ Chí THIỆN	30 lầu A cư xá Nguyễn Thiện Thuật Saigon
116	Đỗ Lê THÒN	66 Trần binh Trọng Đà Nẵng
117	Phùng Quốc THÔNG	38/15A Trần khắc Chân Saigon
118	Nguyễn Văn THỐNG	150/54 Võ Tánh Saigon 2
119	Trần Văn THÓI	An Thuận Thạnh Phú Kiến Hòa
120	Lê Xuân THÚ	248 Nguyễn Trãi Saigon 5
121	Trần Văn THUẬN	59/9B Huỳnh tịnh Của Saigon 3
122	Nguyễn Văn THUẬN	6B Nguyễn thiện Thuật Saigon
123	Bùi Đắc THÚ	46/13 Trần quang Diệu Saigon 3
124	Phạm Mạnh TIẾN	129A Yên Đỗ Saigon 3
125	Trần Vinh TÍN	122 Hoàng Diệu Saigon 4
126	Nguyễn Đắc TÍNH	230/D1 Minh Mạng Saigon 5
127	Phạm Khôa TOÀN	30 Hợp tác xã Kiến Đức khu 6 Qui Nhơn
128	Nguyễn Kim TRANG	61 Công Lý Saigon 2
129	Cao Sĩ TRUNG	109/5K3 Tân Phước, P-T-H, Tân Bình GĐ
130	Nguyễn Chí TRUNG	147/4 Đường Duy Tân, Phú Nhuận Gia Định
131	Lê Văn TRƯỜNG	461/5 Võ di Nguy, Phú Nhuận Gia Định
132	Nguyễn Văn TUẤN	253 Cư Xá Phú Nhuận, Võ di Nguy
133	Nguyễn TUẤN	184 Võ Tánh, Gia Định
134	Nguyễn Hữu TÚY	1/7 Nhà Chung Đalat
135	Chu Duy TUYẾN	115A Bạch Đằng Phước Tuy
136	Lưu Minh TÚ	1271 Trần Quốc Toản Saigon 11
137	Huỳnh Lập TUƠNG	283, Dương Bá Trạc Sài Gòn 8
138	Đặng Trọng UYỀN	41 Nguyễn Đình Chiểu Saigon 3
139	Võ Ngọc VĂN	85/4 An Thạnh, Lái Thiêu, Bình Dương
140	Nguyễn Thành VĂN	269/1F Trương minh Ký Gia Định.
141	Ngao Yang Hào XUÂN	





**Đại Úy LÝ - KHẨM**  
**ĐẠI-ĐỘI-TRƯỞNG**  
**ĐẠI-ĐỘI 720**



**Thiếu Úy VÕ - THANH**  
**ĐẠI - ĐỘI PHÓ**  
**ĐẠI-ĐỘI 720**

## ĐẠI ĐỘI 720 TRUNG ĐỘI I



HÀNG TRÊN, TRÁI SANG PHẢI : NGUYỄN VĂN HẢI — TRẦN BÁ CƠ — LA HÀ TẾ — NGUYỄN  
VĂN THỌ — NGUYỄN HÙNG — NGHIỆM VĂN HAO — TBẦN TẤN VI — NGUYỄN HẢI LỘC — NGUYỄN  
VĂN NAM ANH — NGÔ QUỐC THÁI — HOÀNG TRỌNG NGHĨA — NGUYỄN BÁC NĂNG — ĐÀM PHI HÙNG  
HÀNG GIỮA : HỒ DƯ KHÁNH — TRẦN VĂN NGŨ — TRẦN NGỌC ÁNH — VŨ VĂN THAO  
BÙI KIẾN QUỐC — LAI ĐỨC HUYNH — ĐỒNG THANH PHONG — PHAN HIẾU HAI.

HÀNG DƯỚI : HOÀNG CHỨC — NGUYỄN TAM DANH — LÊ THẾ HIỀN — LÊ ANH DŨNG — LÊ  
MỌNG QUI — LÊ CÔNG THÀNH — NGUYỄN THIỆN SƠN — LÊ THANH CÔNG — HỒ CHÍ HÙNG.

## ĐẠI ĐỘI 720 TRUNG ĐỘI 2



HÀNG TRÊN, TRAI SANG PHẢI : TRƯỜNG VĂN BẠNH — BÙI HỮU LỢI — LÂM VĨNH HÙNG  
NGUYỄN LAM KIỀU — TÔ Bá TRÍ — NGUYỄN MINH HẠNH — TRƯƠNG AN TÂN — HUỲNH NGỌC  
THẮNG — ĐỖ LẬP — LÊ TẤN TÀI — ĐINH HỮU CHÁNH.

HÀNG GIỮA : ĐẶNG QUANG GIA — HOÀNG HOA HẢI — NGUYỄN VĂN TƯ — PHẠM ĐỨC  
TRỌNG — LÊ HỮU HẠNH — TIỀU NGHĨA THÁI — ĐÀO VĂN SANG — BÙU NGUYỄN.

HÀNG DƯỚI : TRẦN CÔNG NGHĨA — NGUYỄN YÊN — TRỊNH KIM LONG — TRẦN VĂN TRUNG  
NGUYỄN BÃY — LÊ ANH DŨNG — NGUYỄN HÙNG — MẠCH THIỆU PHƯỚC — NGUYỄN NGỌC SƠN  
BÙI THANH VÂN.

## ĐẠI ĐỘI 720 TRUNG ĐỘI 3



HÀNG TRÊN, TRÁI SANG PHẢI: NGUYỄN VƯƠNG MẠNH — NGUYỄN VIỆT ĐÔNG — TRẦN QUANG PHÁT — TRẦN NGỌC NINH — NGUYỄN TẤN TÀI — NGUYỄN ĐỨC THẮNG — ĐẶNG VĂN LƯU ĐÌNH VĂN QUẾ — NGUYỄN TẤN SÁNH — VÕ VĂN HẢO.

HÀNG GIỮA: TRƯỜNG VĂN THU — NGÔ VINH — HỒ TẤN PHÁT — NGUYỄN NGỌC ÂN TIỀU MINH NHÂN — NGUYỄN TẤN TRUNG — NGUYỄN HOÀN LÂM.

HÀNG DƯỚI: NGUYỄN HOÀNG VĂN — TRẦN TÂM TRUNG — TRẦN NGỌC THỜI — NGÔ QUANG DŨNG — NGUYỄN VĂN HUẾ — NGUYỄN HỒNG TÂM — LÊ DUY TÂM — LÝ BỬU HUẾ



## ĐẠI ĐỘI 720 TRUNG ĐỘI 4

HÀNG TRÊN, TRÁI SANG PHẢI (Đứng): LƯƠNG PHƯƠNG CHÍNH — TRẦN MINH VIỆT  
LƯƠNG QUAN THẠCH — NGUYỄN VĂN PHÚ — HOÀNG ĐÌNH ĐỘ — ĐẶNG ANH TUẤN — PHAN TẤN  
KIỆT — LÊ QUANG KHÁNH — TRƯỜNG HỮU TUẤN — TRẦN VĂN TRUNG — NGUYỄN THANH HẢI  
NGUYỄN HẠNH NHƠN — PHAN CHÍ HIỆP — NGUYỄN KHẮC PHƯỚC.

HÀNG DƯỚI (Quỳ và ngồi): NGUYỄN DUY CƠ — ĐÀO TẾ NÓ — LÊ VĂN SƠN — NGUYỄN  
VĂN TIỀN — TRƯỜNG QUANG RẠCH — NGUYỄN VĂN NIÊM — NGUYỄN NGỌC THO — ĐĂNG VĂN XUÂN  
TRẦN DUY ĐÌNH — PHẠM TUẤN HẢI — NGUYỄN TRỌNG KIM — VƯƠNG HOÀNG THẮNG.

**DANH - SÁCH SINH - VIÊN SĨ - QUAN**  
**Đại Đội 720**

STT	HỌ VÀ TÊN	ĐỊA CHỈ
1	Nguyễn văn NAM ANH	542 Phan thanh Giản Saigon 10
2	Trần ngọc ÁNH	83 Triệu Đà Saigon 10
3	Nguyễn ngọc ÂN	458B Lục Tỉnh Chợ Lớn
4	Trương quang BẠCH	77 Trần Khánh Dư Saigon 1
5	Trương văn BANH	160 Trung Trắc Mỹ Tho
6	Nguyễn BAY	150 Hoàng Tử Cánh Nha Trang
7	Văng tần BỬU	160 Thương đăng Lê Châu Đốc
8	Đinh hữu CHÁNH	115 Võ Tánh Saigon
9	Lương phượng CHÌNH	172 Bà Hạt Saigon
10	Hoàng CHỨC	128 Khải Định Đà Nẵng
11	Lê thành CÔNG	Tri Thủy Ninh Thuận
12	Trần bá CƠ	108 Cao Thắng Saigon
13	Nguyễn duy CƠ	331/8 Trương minh Giảng Saigon
14	Lữ hòa CUNG	12 Lê Lợi Thốt Nốt (An Giang)
15	Nguyễn tam DANH	242/47/15 Nguyễn Thiện Thuật Saigon
16	Ngô quang DŨNG	343 Nhật Tảo Saigon 10
17	Lê anh DŨNG	9 Phan chu Trinh Bà Lạt
18	Lê anh QÜNG	237/57 Nguyễn Thông Saigon
19	Đinh quốc DŨNG	42/11 Tôn Thất Hiệp Saigon 11
20	Tô công ĐÁNG	181/491A Tân Phước Saigon
21	Trần duy ĐÍNH	294/4 Lê quang Định Gia Định
22	Hoàng đình ĐỘ	164/28 Lê quốc Hưng Saigon 4
23	Đặng an ĐÓNG	24 Chi Lăng Gia Định
24	Nguyễn việt ĐÓNG	148 Ấp Bác Ái 8 Bạch Đăng Gia Định
25	Đặng quang GIA	60 Cư xá Lê đại Hành Saigon
26	Ngô hải HÀ	218E Hồng Thập Tự Saigon 3
27	Phạm tuấn HẢI	133K/13 Trần hoàng Quán Saigon 5
28	Hoàng hoa HẢI	119A Cư xá Chánh Hưng Saigon 8
29	Phan hiếu HẢI	650/4/43 Phan thanh Giản Saigon 10
30	Nguyễn thanh HẢI	175/32A Nguyễn văn Thoại Gia Định
31	Nguyễn văn HẢI	271/2C Phan bộ Cháu Gia Định
32	Lê hữu HẠNH	Số 10 Lot 55 Phan đình Phùng Saigon 3
33	Nguyễn minh HẠNH	138 Phan đình Phùng Saigon 3
34	Võ văn HẢO	313 Trần bình Trọng Saigon 5
35	Nghiêm HÀO	521/96 Lê văn Duyệt Saigon 10
36	Lê thế HIỀN	50 Yersin Nha Trang

**DANH - SÁCH SINH - VIÊN SĨ - QUAN**  
**Đại Đội 720**

STT	HỌ VÀ TÊN	ĐỊA CHỈ
37	Phan chí HIỆP	264 Trần hưng Đạo Saigon 2
38	Lý bửu HUÈ	34 Hoàng Diệu Saigon 4
39	Nguyễn HÙNG	611/1K Phan thanh Giản Saigon
40	Nguyễn HÙNG	37 Lê văn Duyệt Saigon
41	Lê thiện HÙNG	28 Phan chu Trinh Đà Nẵng
42	Đàm phi HÙNG	306 Lô 4 Chung cư Minh Mạng Saigon 10
43	Lai đức HUYNH	4B Ấp Bác Ái 6 Bình Hòa Gia Định
44	Hồ tấn HÙNG	15/17 Nguyễn Trãi Saigon 5
45	Nguyễn văn HUẾ	318B Đỗ thành Nhân (võ) Saigon 4
46	Lâm vĩnh HUY	46/4 Phú Thành, Phú Tâm Ba Xuyên
47	Hồ dư KHÁNH	26 Tăng bat Hồ Qui Nhơn
48	Lê quang KHÁNH	138 Gia Long Qui Nhơn
49	Dương hoàng KHEN	491/50 Phan văn Trị Gia Định
50	Nguyễn lam KIỀU	2/31 Cao Thắng Saigon 3
51	Phạm tuấn KIỆT	68/36 Đỗ thành Nhân Saigon
52	Nguyễn trọng KIM	443/31 Trường minh Giảng Saigon
53	Vũ hùng KIM	7 Nguyễn Biểu Đà Lạt
54	Nguyễn hoàn LÂM	32/1 Thiệu Trị Gia Định
55	Trương thanh LÂM	302/2Bis Hai Bà Trưng Saigon 1
56	Đỗ LẬP	24 Cư xá Tân Định Saigon
57	Trịnh kim LONG	32/4 Nguyễn bỉnh Khiêm Ba Xuyên
58	Võ xuân LỘC	126/16 Bạch Đằng Gia Định
59	Nguyễn hải LỘC	286 Hòa Hảo Saigon 10
60	Bùi hữu LỢI	127A Hậu Giang Saigon 6
61	Trịnh LỢI	305B/11 Nguyễn huỳnh Đức Phú Nhuận
62	Đặng văn LUU	028 lô D Chung cư Minh Mạng, Saigon
63	Nguyễn vương MẠNH	222/5 Bạch Đằng, Gia Định
64	Trần trọng NAM	16 Nguyễn An Ninh, Saigon
65	Võ đình NAM	190/3 Nguyễn Huỳnh Đức, Phú Nhuận
66	Nguyễn bác NĂNG	1 Ngô Đức Kế Saigon
67	Hoàng trọng NGHĨA	214/11 Trần Quí Cáp, Nha Trang
68	Trần công NGHĨA	611/15 Phan Thanh Giảng, Saigon
69	Nguyễn NGỌC	116 Bắc Hải, Sài Gòn
70	Bùu NGUYỄN	592/17 Phan thanh Giản Saigon 3
71	Trần văn NGŨ	
72	Tiêu minh NHÂN	

**DANH - SÁCH SINH - VIÊN SĨ - QUAN**  
**Đại Đội 720**

STT	TÊN HỌ	ĐỊA CHỈ
73	Nguyễn hạnh NHƠN	2/34 Cao Thắng, Saigon 3
74	Nguyễn văn NIỆM	6 Lê Lợi, Đà Nẵng
75	Trịnh ngọc NINH	81/3 Tăng nhơn Phú, Thủ Đức
76	Đào tết NÔ	110 Công Lý, Saigon
77	Hồ tần PHÁT	TK 20/29 Nguyễn cảnh Chân Saigon
78	Trần quang PHÁT	32/3 Cao Thắng, Saigon 3
79	Đỗng thanh PHONG	5/3 Đường chủ Sư Thiếu Gò Công.
80	Nguyễn văn PHÚ	212/170/112 Nguyễn hữu Cảnh Saigon 1
81	Nguyễn PHƯỚC	694 Võ di Nguy Gia Định
82	Mạch thiệu PHƯỚC	355/67A đường Phan thanh Giản Saigon
83	Nguyễn khắc PHƯỚC	Ty Công Chánh Biên Hòa.
84	Lê mộng QUI	277/22 Bến vân Đồn, Saigon
85	Nguyễn nhựt QUANG	143 Phát Diệm, Saigon 3
86	Đinh văn QUẾ	159/9D Hòa Hưng Saigon 3
87	Bùi kiến QUỐC	315/1 Nguyễn văn Thoại Saigon
88	Nguyễn văn SANG	10A Yersin Bình Dương
89	Đào văn SANG	14A/32 Bến Hàm Tử Saigon
90	Nguyễn tần SÀNH	98 Võ Tánh, Quảng Ngãi
91	Nguyễn ngọc SƠN	139/3 Phan Tây Hồ Gia Định
92	Lê văn SƠN	34c Nguyễn bửu Cảnh Biên Hòa
93	Nguyễn thiên SƠN	134/ An Bình Cholon
94	Nguyễn văn SƠN	4 Thành Thái, Biên Hòa.
95	Lương thanh SUM	62/7 Lý trần Quán, Saigon 1
96	Lê tần TÀI	269/12 Nguyễn văn Thoại Saigon
97	Nguyễn tần TÀI	279 Nguyễn Trái Saigon 5
98	Lê duy TÂM	E10 Cư xá Vĩnh Hội Saigon 4
99	Nguyễn hồng TÂM	40F Cư xá Đô Thành Saigon 3
100	Nguyễn văn TÂM	675 Phan thanh Giản Saigon
101	Trương an TÂN	32/4 Hùng Vương Cholon
102	La hè TẾ	182B Nguyễn tri Phương Saigon
103	Vũ văn THAO	675 Lê văn Duyệt Saigon
104	Lê công THÀNH	77 Lạc long Quân Saigon
105	Tiêu nghĩa THAI	490/37 Lý thái Tổ Saigon 10
106	Ngô quốc THÁI	586/5 Trương minh Giảng Saigon
107	Lương quan THẠCH	74 Pétrus Ký Saigon
108	Vương hoàng THẮNG	161/2 Phạm văn Chi Saigon 6

**DANH - SÁCH SINH - VIÊN SĨ - QUAN**  
**Đại Đội 720**

STT	TÊN HỌ	ĐỊA CHỈ
109	Nguyễn đức THẮNG	143 Võ Tánh Qui Nhơn
110	Huỳnh ngọc THẮNG	57/1 Hàm Nghi Dalat
111	Nguyễn ngọc THỌ	47 Trương công Định Saigon 2
112	Nguyễn văn THỌ	96/5 Lê Lai Saigon 2
113	Trần ngọc THÓI	220 lô 4 Chung cư Minh Mạng Saigon 10
114	Trương văn THU	164/4 Bình Tiên Saigon 6
115	Lê văn THUẬN	6G Cư xá Hòn hợp Phú Thọ
116	Nguyễn huy THỰC	80/445/4B Võ Tánh Phú Nhuận Gia Định
117	Lê quang THƯƠNG	20 Trần quý Khách Saigon
118	Nguyễn văn TIỀN	58D An dương Vương Saigon 6
119	Nguyễn thiện TÒNG	174/10 Nguyễn thiện Thuật Saigon 3
120	Tô bá TRÍ	53 Phan thanh Giản Saigon 1
121	Phạm đức TRỌNG	28/14 Lương văn Can Saigon 7
122	Đỗ vỏ TRỌNG	209/D33 Cư xá Vĩnh Hội bến vân Đồn SG
123	Nguyễn đình TRÚC	111K Chung cư Nguyễn thiên Thuật Saigon 3
124	Trần văn TRUNG	159 Nguyễn Tri Phương Ba Xuyên
125	Trần tâm TRUNG	60 Bùi thi Xuân Saigon 2
126	Tần văn TRUNG	556/244 Sư vạn Hạnh Saigon 10
127	Nguyễn tấn TRUNG	Nhà sách Nguyễn Trung 30 Lê Lợi 30 SG.
128	Đặng anh TUẤN	Trung Học TT Nguyễn Trường Tộ (VL)
129	Trương hữu TUẤN	Hộp thư 286 Sg (chuyển Tuấn)
130	Trần văn TƯ	45/6 Lương ngọc Quyến Saigon 8
131	Nguyễn văn TƯ	416/638 Phan Đình Phùng Saigon 3
132	Phan TỬ	339/24B Trương minh Giảng Saigo 3
133	Bùi thanh VÂN	158 Hoàng hoa Thám Gia Định
134	Nguyễn hoàng VÂN	301 Đô Thành Nhân Saigon 4
135	Trần tấn VỊ	128 Phan thanh Giản Saigon
136	Trần minh VIỆT	62/11 Nguyễn Thông Saigon 3
137	Ngô VINH	151/4 Bùi hữu Nghĩa Gia Định
138	Phan văn VĨNH	Đ.H.K.T 96 Pasteur Saigon
139	Đặng văn XUÂN	91 Nguyễn văn Học Gia Định
140	Nguyễn xuân XUYÊN	54 Nguyễn bỉnh Khiêm nối dài Saigon 1
141	Nguyễn YÊN	71 Nguyễn Thái Học Nha Trang





Trung Úy HÀ - TRAI - ĐỨC  
ĐẠI-ĐỘI-TRƯỞNG  
ĐẠI-ĐỘI 721



Thiếu Úy NGUYỄN - XÔNG  
ĐẠI - ĐỘI PHÓ  
ĐẠI-ĐỘI 721



## ĐẠI ĐỘI 721 TRUNG ĐỘI I

*HÀNG TRÊN TRÁI SANG PHẢI :* PHẠM ĐĂNG CẨM — NGUYỄN ĐỨC DŨNG — TRẦN QUANG DIỀU  
NGUYỄN VĨNH GIA — NGUYỄN MINH CHÍNH — TRẦN CHÚC — PHAN THÀNH DANH — LÊ VĂN CƯỜNG  
PHẠM NHƯ CƯỜNG — MAI VIỆT CƯỜNG — ĐҮ QUANG DŨNG — NGUYỄN TÂN DÂN — NGUYỄN DŨNG  
NGUYỄN TRUNG ĐÔNG DINH — TƯỞNG HỒ HÀ.

*HÀNG GIỮA :* HOÀNG MINH CHÍNH — TRƯƠNG VĂN CHÂU — TRẦN CƯỜNG CHÂU — TRỊNH  
THÀNH CHÁNH — NGUYỄN ĐÌNH CHÁNG — TRẦN VĂN CHÁNG — HUỲNH HỮU DANH — PHẠM NGỌC HÀ

*HÀNG DƯỚI :* NGUYỄN XUÂN ÁNH — PHAN LONG ÂN — NGUYỄN HÒA BẠCH — VŨ NGỌC  
BẦU — NGUYỄN VĂN BẢO — TRẦN VĂN BÉ — TRẦN THÁI BIÊN — NGUYỄN TẤN BƯỚU — ĐƯƠNG  
CÔNG BÌNH — NGUYỄN VĂN CÀ.



## ĐẠI ĐỘI 721 TRUNG ĐỘI 2

HÀNG TRÊN TRAI SANG PHẢI : HUỲNH TẤN HIỀN — LÊ MINH HÒA — NGUYỄN VĨNH KHUÔN  
TRẦN VĂN LA — LÊ VĂN LONG — NGUYỄN ĐÔNG HIỀU — ĐẶNG NGỌC HẢI — PHAN VĂN HOÀNG  
BÙI QUANG KHÁNH — PHAN HOAT.

HÀNG GIỮA : LƯƠNG VĨNH HIỀN — PHẠM BÁ HÙNG — BIÊN TẤN LUÂN — NGUYỄN VĂN  
HÀ — PHẠM XUÂN KHÔI — NGUYỄN HỮU HIỀN — NGUYỄN LÂM HÙNG — NGUYỄN VĂN HOÀNG  
HÙNG — NGUYỄN ĐỨC HIỀN.

HÀNG DƯỚI : NGUYỄN TẤN KẾ — BÙI QUANG HUY — LÊ NGỌC HIỀN — NGUYỄN TÔ HUẾ  
HÀ ĐỨC KHÁNH — TRẦN SĨ HÀO — TRẦN QUỐC HÙNG — HUỲNH ĐÌNH KHÔN.



## ĐẠI ĐỘI 721 TRUNG ĐỘI 3

HÀNG TRÊN, TRÁI SANG PHẢI : NGUYỄN THANH SƠN — TRẦN ĐỨC THÁI — KHÔNG TRỌNG HUỲNH — PHẠM CÔNG NGÂN — TRẦN MINH SAN — TRẦN CÔNG NINH — PHAN PHÙNG — ĐỖ NGỌC QUÝ — QUỲNH ĐÌNH MAI — LÊ NGỌC SƠN — NGUYỄN XUÂN SƠN — LÂM VĂN LONG — VÕ HUY SƠN  
HÀNG GIỮA : LÊ VĂN LONG — LÊ MỸ PHÚC — NGUYỄN HỮU LỘC — TRẦN QUANG LỘC  
LÊ THÀNH NAM — NGUYỄN PHONG LƯU — LÊ THÀNH NHÃN — MAI HUY THẠC — NGUYỄN VĂN QUÝ  
HÀNG DƯỚI : TRẦN TRỌNG NHƯ — BÀNH NGUYỄN — PHẠM VĂN MÃO — HUỲNH PHƯỚC  
NGUYỄN ĐÌNH PHÚC — PHẠM KIỀM PHẠN — ĐỒNG BÁ NHỎ — PHẠM ĐÌNH TÂM — PHẠM VĂN NHÀNH



## ĐẠI ĐỘI 721 TRUNG ĐỘI 4

HÀNG TRÊN, TRÁI SANG PHẢI : PHẠM NGỌC TIỀM – CHÂU QUỐC TÙY – VÕ LÂN THÔNG  
NGUYỄN NGỌC TÙNG – PHAN PHUNG – HUỲNH NĂNG TRỌNG – ĐỖ ĐỨC TUẤN – HOÀNG KIM THOA  
PHUNG QUỐC THÀNH – LÊ MINH TƯƠNG – NGUYỄN BÁ THUẬT – PHẠM THANH TÙNG – DƯƠNG  
TẤN VIỆT – HÀ MẠC TUẤN.

HÀNG GIỮA : ĐỒNG QUỐC VĂN – NGUYỄN VĂN TÚ – LÊ VĂN THANH – NGUYỄN NGỌC  
THẮNG – HUỲNH THIỀU – ĐỒNG QUAN, VIỆT – NGUYỄN VĂN THỰY – NGUYỄN ANH TUẤN  
NGUYỄN VĂN TÚ – TRẦN VĂN BÉ.

HÀNG DƯỚI : ĐINH VĂN TIỀN – ĐỖ MINH TRÍ – PHẠM VĂN TRIỀU – TRẦN THU THÀNH  
NGUYỄN CHÍ THÀNH – TRẦN TRUNG THÀNH – TRẦN TẤN Y – NGUYỄN TRỌNG THÁNG – NGUYỄN  
MINH THÀNH.

**DANH - SÁCH SINH - VIÊN SĨ - QUAN**  
**Đại Đội 721**

STT	TÊN HỌ	ĐỊA CHỈ
1	Nguyễn văn ANH	207/5/4 Minh Mạng Phú Nhuận Gia Định
2	Phan long AN	Phan văn Bì Ty Bưu Điện Châu Đốc
3	Nguyễn hòa BẠCH	29/2 ấp Tử Đức Thủ Đức Gia Định
4	Vũ ngọc BÁN	170 Nguyễn Kim Saigon Saigon 10
5	Nguyễn văn BẢO	Thánh Tâm, Quần lạc, Bảo Lộc, Lâm Đồng
6	Trần văn BÉ	74 Võ Tánh An Xuyên
7	Trần thái BIÊN	42/99B Tân thát thiệp Saigon
8	Dương công BÌNH	108 Nguyễn Trung Long Mỹ Tho
9	Nguyễn tấn HỮU	ấp Mỹ Đức, cao lanh, kiến phong
10	Lương vinh quOC BƯU	87/11, Bà Huyện Thanh Quan Saigon 3
11	Nguyễn văn CÀ	137 Nguyễn Trung Long Mỹ Tho
12	Phạm dặng CAM	027B Chung cư Nguyễn Thuật Saigon
13	Trương văn CHÂU	56 Thống Nhất Đà Nẵng
14	Trần cường CHÂU	111C Nguyễn Lân Saigon 10
15	Trịnh thành CHÁNH	10 Tổng Phước Hòa Sa déc
16	Nguyễn đình CHÁNG	560 Bác ái 8, Gia Định
17	Trần văn CHÍNH	3 Phan thanh Giản Cần Thơ
18	Hnàng minh CHÍNH	Ấp kinh 8, Thanh Đông, kiên Tân, K.Giang
19	Trần minh CHIẾU	537/108 Trung Dũng Gò vấp
20	Nguyễn minh CHÍNH	844/133 Ngô túng chân Gia Định
21	Trần CHÚC	36 Duy Tân Nha Trang
22	Lê văn CUỐNG	50 Nguyễn Du Qui Nhơn
23	Phạm như CUỐNG	118 Trần quang Khải Saigon 1
24	Mai việt CUỜNG	1/50/9 Hai Bà Trưng Cần Thơ
25	Phan Thành DANH	262 Trần bưng Đạo Saigon 2
26	Huỳnh hữu DANH	102bis Cử xá Đô Thành Saigon 3
27	Nguyễn tân DÂN	205/19A Hoang Đạo Saigon 3
28	Nguyễn trung đồng DINH	162 Lê thánh Tôn Kon Tum
29	Nguyễn Diên	40 Lê trung Đĩnh Quảng Ngãi
30	Trần quan DIỆU	Xã văn Lâm, Hàm Thuận, Bình Thuận
31	Nguyễn DŨNG	921 Ngô túng Châu Gia Định
32	Dư quang DŨNG	195 Bến Vân Đồn Saigon 4
33	Nguyễn đức DŨNG	281/5 Nguyễn huỳnh Đức Phú Đức PN
34	Nguyễn vĩnh GIA	371/8 Hai bà Trưng Saigon 3
35	Phạm ngọc HÀ	176/22 Nguyễn chế Nghĩa Saigon 8
36	Tường hò HÀ	33 Phan bộ Chau Gia Định

**DANH - SÁCH SINH - VIÊN SĨ - QUAN**  
**Đại Đội 721**

STT	TÊN HỌ	ĐỊA CHỈ
37	Nguyễn văn HÀ	85/4 ấp Vĩnh hòa, Vĩnh thạnh trung Ch Đ
38	Nguyễn văn HÀ	586/119B Trần hưng Đạo Saigon 5
39	Đặng ngọc HẢI	92 Hòa Hưng Saigon
40	Phạm văn HÀNH	50 Nguyễn minh Chiểu Gia Định.
41	Trần sĩ HÀO	44/1 Vườn Chuối Saigon
42	Dương ngọc HIẾN	261 bis Tôn Đản Saigon 4
43	Lê ngọc HIỀN	419/85 xã Thạnh Đông, Kiên Giang
44	Trương vĩnh HIỀN	5 Nguyễn thái Học Phan Thiết
45	Nguyễn hữu HIỀN	86 Triệu Đà Saigon 10
46	Nguyễn thê HIỀN	Nhà đèn Chợ quán Bến Hàm Tử Saigon
47	Huỳnh tấn HIỀN	64 Bạch Đằng Gia Định
48	Nguyễn đức HIỀN	182/37 Trương minh Ký Gia Định
49	Nguyễn đồng HIỀN	1/30 Hoàng Đạo Saigon 3
50	Lê minh HÒA	38/11 Nguyễn thái Học Cần Thơ
51	Phan văn HOÀNG	6/234 Tông đốc Phương Gò Công
52	Trần hữu HOÀNG	1 Lê quý Đôn Saigon
53	Phan HOÀT	99 Phan Chu Trinh Cam Ranh
54	Lê đình HUẤN	462/38/8A Nguyễn tri Phương Saigon 10
55	Nguyễn lâm HÙNG	K21 — 22 Cư xá Phú Lâm A Saigon 6
56	Nguyễn văn Hoàng HÙNG	137/98 Phát Diệm Saigon 2
57	Trần quốc HƯNG	P.23 Cư xá Phú Lâm A Saigon 6
58	Phạm bá HƯNG	476/66 Trương minh Giản Saigon
59	Nguyễn tò HUỆ	11B Cư xá Kiến Thiết Bảo Lộc
60	Bùi quang HUY	31 Triệu quang Phục Phan Thiết
61	Nguyễn tấn KẾ	216 Phan chu Trinh Đà Nẵng
62	Trần quốc KHÁNH	7 Đ Đào duy Từ Đàlạt
63	Bùi quan KHÁNH	143/5 Phạm công Chấn Phước Tuy
64	Hà đức KHÁNH	626 Xã Tân Sơn Nhì Saigon
65	Đặng ngọc KHIẾT	113/94 Nguyễn Thông Saigon 3
66	Phạm xuân KHÔI	80B/5 Đồng An — Kiên Tân — Kiên Giang
67	Huỳnh đình KHÔN	1/6 Võ Tánh Cái Răng Cần Thơ
68	Nguyễn vĩnh KHUỒN	111/11 Tỉnh lộ 22 Long An
69	Trần văn LA	29 Phạm hồng Thái Vĩnh Bình
70	Hà thúc LIÊM	331 Huỳnh thúc Kháng Huế
71	Biện tấn LUÂN	48/6 Hòa Hưng Saigon 10
72	Nguyễn phong LƯU	Văn phòng Quận Lịch hội Thương Ba xuyên

**DANH - SÁCH SINH - VIÊN SĨ - QUAN**  
**Đại Đội 721**

STT	TÊN HỌ	ĐỊA CHỈ
73	Lâm văn LONG	167/7 Văn Thành Vĩnh Long
74	Lê văn LONG	124/31 Trần quang Khải Saigon 1
75	Nguyễn hữu LỘC	12 Tổng Phước Hòa Sadéc
76	Trần quang LỘC	50/8 Đô thành Nhân Saigon 4
77	Huỳnh đình MAI	1047 Trung Dũng Gia Định
78	Phạm văn MÃO	462/56 Lê văn Duyệt Saigon 3
79	Trần quang MỸ	26/18 Nguyễn bỉnh Khiêm Quận 1 Saigon
80	Lê thành NAM	18/20 An Bình Cholon
81	Trần công NINH	41/26/10 Trưng nữ Vương Vĩnh Long
82	Lê thành NHÂN	212/177 Nguyễn hữu Cảnh Saigon 1
83	Phạm văn NHÀNH	1/3 Ấp Đông 1, Đông hòa, xã Dĩ An
84	Đồng bá NHỎ	18/115 Trần quang Diệu Saigon 3
85	Trần trọng NHƯ	27 Tự Do, An Xuyên
86	Phạm công NGÂN	1/3 Q.T. ấp Tân việt, Tân S.nhì, T.B. GĐ.
87	Bành NGUYỄN	95 Đặng văn Trước, Trảng Bàng H. Nghĩa
88	Phạm kiêm PHAN	212/98 Nguyễn thiện Thuật Saigon 3
89	Nguyễn đình PHÚC	489A/23A/15 ấp Tây 3, (P.N.) Tân Bình GĐ.
90	Lê mỹ PHÚC	59 Mạc đinh Chi, Quận 1 Saigon
91	Phan PHÙNG	201 Trần cao Vân, Tam Kỳ, Quảng Tin
92	Huỳnh PHƯỚC	26/1 ấp 3CT, đường Bạch đằng Kiến hòa
93	Nguyễn văn QUÝ	205/6 Hoàng Đạo Saigon 3
94	Đỗ ngọc QUÝ	181G/6 Nguyễn Huệ Phú Nhuận Gia Định
95	Không trọng QUỲNH	15A/1 Cư xá Đô thành
96	Dương thành RĂNG	609/16 Phan Đình Phùng Saigon
97	Trần minh SANH	60/7 ấp Hiệp Định, xã Hiệp Ninh PK TN
98	Lê ngọc SƠN	59 Bà Triệu Qui Nhơn
99	Nguyễn xuân SƠN	11/2 Cao Thắng Phú Nhuận Tân Bình GĐ
100	Vũ huy SƠN	số 2 Cư xá Sĩ quan Lê quang Hiền Sadec
101	Nguyễn SƠN	Xã Vinh Mỹ quận Vinh Lộc Thừa Thiên
102	Nguyễn thanh SƠN	487A Lê quang Định Ngã tư Bình Hòa GĐ
103	Nguyễn hồng SƠN	88/1 Hiền Vương Saigon 1
104	Phạm đình TÂM	3 Võ truong Toản Saigon 5
105	Mai huy THẠC	Trường Lasan Mossard Thủ Đức
106	Trần đức THÁI	125 Nguyễn trường Tộ Châu Đốc
107	Đỗ hiếu THẢO	4 Thành Thái Biên Hòa
108	Trần thu THẠNH	192/14 Phan đình Phùng Cần Thơ

**DANH - SÁCH SINH - VIÊN SĨ - QUAN**  
**Đại Đội 721**

STT	TÊN HỌ	ĐỊA CHỈ
109	Lê văn THANH	5/2 Ngõ Quyền Thị xã Mỹ Tho
110	Trần trung THÀNH	95/3 Tôn Đản Saigon 4
111	Nguyễn minh THÀNH	58/93 bến Hàm Tử Saigon 5
112	Phùng quốc THÀNH	55 Gia Long Phan Thiết
113	Nguyễn chí THÀNH	32 Yên Đồ Pleiku
114	Nguyễn trọng THẮNG	50/1273 Hoàng hoa Thám Gia Định
115	Nguyễn ngọc THẮNG	57/63 Pasteur khóm Quyết Tiến Mỹ Tho
116	Huỳnh THIỀN	30/Gioan ấp Tân Phú, Tân Sơn nhì Gia Định
117	Võ lan THÔNG	94 Nguyễn trường Tộ Saigon 4
118	Hoàng kim THOA	293 Trần nhân Tôn Chợ Lớn
119	Nguyễn văn THUY	295 Minh Mang, Chợ Lớn
120	Nguyễn bá THUẬT	15 bis Nguyễn Phi Khanh Saigon
121	Phạm ngọc TIỆM	Đà Lạt
122	Đinh văn TIỀN	B18/10 Lê thái Tô Hiếu Thiện Tây Ninh
123	Bửu TRÍ	50 Yersin Nha Trang
124	Đỗ minh TRÍ	505/120 Nguyễn tri Phương Saigon 10
125	Phan văn TRIỆM	211 Phan thanh Giản Cai Lậy Định Tường
126	Trương văn TRIỆU	240A/51bis Lê văn Duyệt Saigon 3
127	Huỳnh nǎng TRỌNG	43 Kim Sơn Nha Trang
128	Nguyễn văn TÚ	10/1 Ấp Bùi Môn, Hóc Môn, Gia Định
129	Hà mạc TUẤN	132/3 Tô hiến Thành Saigon
130	Đỗ đức TUẤN	16 Trương vĩnh Ký Gia Định
131	Nguyễn anh TUẤN	457/18 Lê văn Duyệt Saigon
132	Lâm quốc TUẤN	22 Tôn Đản Saigon 4
133	Phạm thanh TÙNG	6/25 ấp Nam Hòa Tân Bình Gia Định
134	Nguyễn ngọc TÙNG	336 Phan đình Phùng Saigon 3
135	Châu quốc TÚY	239/9 Lê văn Duyệt Saigon
136	Nguyễn văn TU	178/6 Gia Phú Saigon 6
137	Lê minh TUỜNG	6/7 Tự Đức Saigon 1
138	Đồng quốc VĂN	184 Nguyễn an Ninh Cần Thơ
139	Dương tấn VIỆT	414/91B Phan thanh Giản Saigon 10
140	Đồng quang VIỆT	199 Võ Tánh Quảng Ngãi
141	Trần tấn Y	581 Hậu Giang Saigon





**Đại Úy TRƯƠNG - CÔNG - NGÀ**  
**ĐẠI-ĐỘI-TRƯỞNG**  
**ĐẠI-ĐỘI 722**



**Thiếu Úy TRƯƠNG - HỮU - BÌNH**  
**ĐẠI - ĐỘI PHÓ**  
**ĐẠI-ĐỘI 722**



## ĐẠI ĐỘI 722 TRUNG ĐỘI I

*HÀNG TRÊN TRÁI SANG PHẢI :* NGUYỄN VĂN CHUNG — VÕ THÁI DŨNG — MAI VĂN DƯƠNG  
LÊ TÔN BẢO — TRẦN NGỌC AN — HOÀNG THẾ DŨNG — LÊ UHANH CŨNG — NGÔ VĂN ĐẠT — NGUYỄN  
MINH CHÂU — TRẦN VĂN CẨM — NGUYỄN HỮU DŨNG.

*HÀNG GIỮA :* TRẦN NHƯ ĐỀ — ĐẶNG VŨ QUANG AN — NGUYỄN PHƯỚC DANH — NGUYỄN  
THẾ BANG — NGUYỄN VĂN CÚ — NGUYỄN QUỐC BẢO — NGUYỄN HUY DIỆM — NGUYỄN KIM ẤU  
ĐẶNG ANH DŨNG — NGUYỄN THẾ CƯỜNG.

*HÀNG DƯỚI :* DIỄP THANH BÌNH — VÕ VĂN DŨNG — LÂM VĂN CUNG — TRẦN VĂN ĐỊNH  
TRẦN NGỌC BÌCH — NGUYỄN VĂN BÉ — TRẦN QUANG DẪN — NGUYỄN VĂN DƯƠNG — TRẦN MINH  
DŨNG — NGUYỄN VĂN CÈ.



## ĐẠI ĐỘI 722 TRUNG ĐỘI 2

**HÀNG TRÁI SANG PHẢI :** LÊ VĂN TRUNG — VĨNH THÁI — TRẦN NHẤT HƯNG — LÈ TẤN HOAN — ĐẶNG THANH HOA — TRỊNH HOÀNG HẢI — NGUYỄN CÔNG ĐỨC — TRƯƠNG CÔNG KHÁNH — PHẠM TRỌNG KHOÁT — THÀNH TRỌNG LAN — BÙI QUANG HÙNG — TRẦN VĂN ĐỨC — LÈ VĂN GẦN — TRƯƠNG NGỌC HIỀN — TRẦN ĐÌNH HOÁT.

**HÀNG GIỮA :** PHẠM ĐẮNG KHUẾ — TRẦN CÔNG ĐỒNG — HUỲNH CÔNG KHANH — TRẦN HOÀNG KHANH — NGUYỄN QUỐC HÙNG — NGUYỄN THÀNH HOÀNG — HUỲNH VĂN HAI — NGUYỄN XUÂN HUANG — VĨNH HÙNG — NGUYỄN THANH HẢI — NGÔ MINH HỒNG.

**HÀNG DƯỚI :** NGUYỄN VĂN LÃNH — NGUYỄN ĐĂNG KHOA — ĐẶNG ĐĂNG KHOAN — LÈ BA KỲ — PHAN LỘC — NGUYỄN TRUNG HOA — TRẦN TÀI LÉN — ĐOAN PHÚC HỮU — LUU VĂN HÓA.



### ĐẠI ĐỘI 722 TRUNG ĐỘI 3

HÀNG TRÊN TRÁI SANG PHẢI : LÊ XUÂN THẢO — TRẦN NGHIỆM THẮNG — NGUYỄN TÂY SON — NGUYỄN NGỌC QUANG — NGUYỄN VĂN SINH — TRƯƠNG NGỌC MINH — TRẦN MỀN — TÙ TẤN TÀI — ĐẶNG VĂN PHÚC.

HÀNG GIỮA : ĐẶNG VĂN SƠN — HỒ NGỌC NHÃN — NGUYỄN TẤN SĨ — NGUYỄN ĐÌNH PHƯỚC — TÔNG HÙNG MINH — MÃ THÀNH MAI — HÀ ANH NGUYỄN — TRẦN QUAN, SANG NGUYỄN CÔNG TÂN — TRẦN HỒNG SANG.

HÀNG DƯỚI : ĐOÀN VIỆT LUẬT — NGÔ TỒNG NHƠN — LƯU TRỌNG NGHĨA — TRẦN CÔNG TÂM — BÙI QUANG MINH — PHẠM VĂN QUẾ — NGÔ PHONG PHÚ — NGUYỄN TẤN PHÁT — LY NGHIỆP MINH — VĨNH THÁI.



## ĐẠI ĐỘI 722 TRUNG ĐỘI 4

*HÀNG TRÊN TRAI SANG PHẢI :* LÝ UY THÀNH – NGUYỄN VĂN TỜI – ĐINH LƯƠNG TIỀN  
HOÀNG VĂN THÔNG – PHAN THANH VĂN – HỒ VĂN TRUNG – BÙI TOẠI – HÀ PHÚ THIỆN  
HUỲNH THANH THẦN – MAI VĂN VĨ – THÁI VĂN TRANG – HÀ MINH VĂN – LÊ VĂN TRUNG.

*HÀNG GIỮA :* LÊ VĂN THUẬN – VÕ HỒNG XUYÊN – HÀ KIM TÌNH – NGUYỄN ĐĂNG TIẾN  
HỒ QUỐC TUẤN – ĐƯU VĂN VĂN – ĐẶNG NGỌC THANH – NGUYỄN NGỌC TRIỀU – NGUYỄN VĂN TOÀN  
HUỲNH VĂN – MAI CÔNG TRÚ.

*HÀNG DƯỚI :* BÙI HỮU TRẠNG – ĐƯƠNG VĂN TRÀ – NGUYỄN HOÀNG THỤ – NGUYỄN  
TRỊ THỌ – TRẦN VĂN TRÍ – MÃ HOÀNG VIỆT – VÕ PHÚ XUÂN – NGUYỄN BA THỌ – NGUYỄN  
PHI TIỀN – TRƯƠNG NGỌC THÔNG.

**DANH - SÁCH SINH - VIÊN SĨ - QUAN**  
**Đại Đội 722**

STT	TÊN HỌ	ĐỊA CHỈ
1	Đặng vũ quang AN	174/42/13 Nguyễn thiện Thuật Saigon 3
2	Trần ngọc AN	2 Phạm ngũ Lão Huế
3	Trần duy ANH	71 Nguyễn Hoàng Đà Nẵng
4	Nguyễn kim ÂU	20/4 Tam bình Định Tường
5	Nguyễn thế BANG	594/35 Sư vạn Hạnh Saigon 10
6	Nguyễn quốc BẠCH	178 Nguyễn duy Dương Saigon 10
7	Lê tôn BẢO	7/4 Đại học xá Minh Mạng Chợ Lớn 5
8	Nguyễn quốc BẢO	134/14 Bạch Đằng Gia Định
9	Võ BÀO	120 Bùi văn Thành Xuân lộc, Long Khánh
10	Nguyễn văn Bé	76/2 Bình thạnh Bình đức Châu thành A.G.
11	Trần ngọc BÍCH	451/42 Hai bà Trưng Saigon
12	Điệp thanh BÌNH	5/21 Ấp chợ cũ Mỹ xuyên Ba Xuyên
13	Trần văn CẨM	161 Phạm thế Hiền Saigon 8
14	Nguyễn văn CÈ	16/2 Phan đình Phùng Châu Đốc
15	Nguyễn minh CHÂU	117 Bến Mễ cốc Saigon 7
16	Nguyễn văn CHUNG	Xã Lạc Lâm, Quận Đơn dương Tuyên Đức
17	Lâm văn CUNG	33/11 Quang Trung Cần Thơ
18	Lê thành CŨNG	19 Nguyễn Huệ Tân Châu, Châu Đốc
19	Nguyễn văn CÚ	2 Phạm ngũ Lão Huế
20	Nguyễn thế CƯƠNG	58 Thái lập Thành Tân Châu Châu Đốc
21	Nguyễn phước DANH	14 Trần quý Cáp Saigon 3
22	Trần quang DẤN	Kim Long Huế
23	Nguyễn huy DIỄM	27A Trần nhật Duật Saigon 1
24	Đặng anh DŨNG	2/1 Ấp Long thị A xã Long Phú Châu Đốc
25	Nguyễn hữu DŨNG	22 Huỳnh thúc Kháng Huế
26	Hoàng thế DŨNG	156/93E Hùng vương Thị nghè Gia Định
27	Võ văn DŨNG	62 Nguyễn công Trứ Đơn dương Tuyên Đức
28	Võ thái Dũng	57 Bùi Viện Saigon 2
29	Trần minh DŨNG	49 Bùi Viện Saigon 2
30	Mai văn DƯƠNG	120 Lê quốc Hưng Saigon
31	Nguyễn văn DƯƠNG	178 Xóm đất Saigon 11
32	Ngô văn ĐẠT	26/67E Công chúa Ngọc Hân Saigon 11
33	Trần như ĐỀ	8/1 Ôn như Hầu Huế
34	Trần văn ĐỊNH	150/8 Thủ Ngữ Nhất Đà Nẵng
35	Trần tiên ĐÍNH	3 Trường Định Huế
36	Trần công ĐỒNG	9B Cư xá Phú Thọ Hòa Saigon 11

**DANH - SÁCH SINH - VIÊN SĨ - QUAN**  
**Đại Đội 722**

STT	HỌ TÊN	ĐỊA CHỈ
37	Nguyễn công ĐỨC	250 Trần cao Văn Tháp Chàm
38	Trần văn ĐỨC	57/403 Ấp cộng hòa 7 Gia long Gò Vấp
39	Lê văn GẮN	40/75 Trần Quang Diệu Saigon
40	Huỳnh văn HAI	209 Thủ khoa Huân Châu Đốc
41	Nguyễn thanh HẢI	Châu Sơn Ban mè Thuột
42	Trịnh hoàng HẢI	Nam Thông khóm Thanh Hải Quận 1 NT
43	Trương ngọc HIỀN	An cựu Đông Hương thủy Thừa Thiên
44	Đặng thanh HOA	4 Võ Tánh Phong Dinh
45	Nguyễn trung HOA	66/13 Lê quang Định Gia Định
46	Lưu văn HÓA	571B Lê văn Duyệt naigon
47	Ngô đắc HÓA	Phú Bài Thừa Thiên
48	Lê tấn HOAN	54A, Hàng Vương Saigon 5
49	Trần đình HOÁT	19 Lê văn Duyệt thành nội Huế
50	Nguyễn thanh HOÀNG	1/12 Pétrus Ký Phong Dinh
51	Nguyễn xuân HOÀNG	100/17 Trần Hưng Đạo Saigon
52	Ngô Minh HỒNG	150/10 Nguyễn công Trứ Cần Thơ
53	Bùi quang HƯNG	23 Pasteur Đà Lạt
54	Nguyễn quốc HƯNG	113 P Chung cư Minh Mạng Saigon
55	Vĩnh HÙNG	8 Nguyễn thái Học Huế
56	Trần nhựt HƯNG	30 Ngô Quyền Cần Thơ
57	Đoàn phúc HỮU	436/11/4A Lê văn Duyệt Cần Thơ
58	Huỳnh công KHANH	72 bến Ninh Kiều Cần Thơ
59	Trần hoàng KHANH	26A/17 Chi Lăng Gia Định
60	Trương công KHÁNH	13 Thiện Ý Đà Lạt
61	Huỳnh phủ KHIÊM	26/1 Trần kế Xương Gia Định
62	Nguyễn đăng KHOA	Hồ diêm, Hòn thiên Ninh Thuận
63	Đặng đăng KHOAN	99 Quốc lộ 4 Long An
64	Phạm trọng KHOAT	7 Cư xá Lữ gia Đà Lạt
65	Phạm đăng KHUÊ	4/11 Văn Thánh Huế
66	Lê bá KỲ	83 Duy Tân Huế
67	Thân trọng LAN	34 Nguyễn Khánh Quận 1 Huế
68	Nguyễn văn LÀNH	192/12 Phan đình Phùng Phong Dinh
69	Trần tai LÉN	38/5 Trần Hưng Đạo Phong Phú Phong Dinh
70	Phan LỘC	119 Thống Nhất Đà Nẵng
71	Trường minh LỘC	Xuất ngũ.
72	Đoàn viết LUẬT	376/334A Phan đình Phùng Saigon 3

**DANH - SÁCH SINH - VIÊN SĨ - QUAN**  
**Đại Đội 722**

STT	HỌ TÊN	ĐỊA CHỈ
73	Mã thanh MAI	346/33 Lý thái Tổ Saigon
74	Trần MẼN	18 Trần Hầu Hà Tiên
75	Bùi quang MINH	9 Duy Tân Cần Thơ
76	Lý nghiệp MINH	156 Đồng Nai Nha Trang
77	Tống hoàng MINH	65 Nguyễn an Ninh Long Xuyên
78	Trương ngọc MINH	71/2 ấp Hương 1 Tân châu Châu Đốc
79	Hồ ngọc NHÂN	73/17 đường Lục Tỉnh Saigon 6
80	Ngô tống NHƠN	108 Bến Ninh Kiều Phong Dinh
81	Lưu trung NGHĨA	61/4 Xã Thành Lợi Bình minh Vĩnh Long
82	Hoàng anh NGUYỄN	143 Chi lăng Huế
83	Hoàng tấn PHÁT	19 Bờ sông Hương Huế
84	Nguyễn xuân PHONG	9/24 Phan thanh Giản Cần Thơ
85	Ngô khôn PHÚ	40 Cư xá Nguyễn cảnh Chân Saigon 2
86	Phan đặc PHÚ	4/7 Bao Vinh Huế
87	Đặng văn PHÚC	185 Nguyễn thái Học Saigon
88	Nguyễn Đình PHƯỚC	119 Võ Tánh Saigon 2
89	Huỳnh văn PHƯƠNG	72 Trần hưng Đạo Cần Thơ
90	Đặng ngọc QUANG	67 Duy Tân nối dài, Huế
91	Phan văn QUẾ	73/3 Định bộ Lĩnh Huế
92	Phùng huy QUỐC	12/13 Nguyễn Trãi Cần Thơ
93	Trần hồng SANG	14 Bác sĩ Calmette Saigon
94	Trần quang SANG	18B8 Phan châu Trinh Gia Định
95	Nguyễn tấn SĨ	11 Võ Tánh Cần Thơ
96	Nguyễn viết SIÊU	208 Khải Định Đà Nẵng
97	Nguyễn văn SINH	45 Cường Đè Saigon
98	Đặng văn SƠN	304/1 Cô Giang Phú nhuận Saigon
99	Nguyễn tây SƠN	600/4 Minh Phụng Saigon 11
100	Tử tấn TÀI	4 Phan chu Trinh Long Xuyên
101	Trần công TÂM	90 Bảo hộ Thoại Châu Đốc
102	Phan công TÂN	20/2 Vạn Kiếp Gia Định
103	Lê xuân THẢO	209 Cần Giuộc Saigon 8
104	Trần nghiêm THĂNG	459/B Trần hưng Đạo Saigon 2
105	Vĩnh THÁI	9B Nguyễn Du Huế
106	Đặng ngọc THANH	8 Nguyễn phi Khanh Saigon 1
107	Lý Uy THÀNH	175 Cách Mạng Saigon
108	Huỳnh thành THÂN	25 Trần thanh Cần Cần Thơ

**DANH - SÁCH SINH - VIÊN SĨ - QUAN  
Đại Đội 722**

STT	TÊN HỌ	ĐỊA CHỈ
109	Hà phú THIỆN	48/33 Nguyễn Trãi Cần Thơ
110	Nguyễn bá THỌ	7A Tự Đức Cần Thơ
111	Nguyễn tri THỌ	109 Đặng Dung Tân Định Saigon
112	Hoàng văn THÔNG	1/5 Phan thanh Giản Huế
113	Trương ngọc THÔNG	38/37 Võ Tánh Cần Thơ
114	Nguyễn hoàng THỦ	Cư xá Bưu điện Phan rang
115	Lê văn THUẬN	81 Võ Tánh nối dài Cần Thơ
116	Trương văn THUẤN	197/146 Lê văn Duyệt Saigon
117	Đinh Lương TIẾN	68 Gia Long Đà Nẵng
118	Nguyễn đăng TIẾN	74 Hai bà Trưng Saigon
119	Nguyễn phi TIẾN	62 Hoàng Diệu Đàlạt
120	Hà kim TITH	76/4 Ấp Phụng Quới Thạnh an An Giang
121	Bùi TOẠI	45/2 Trần quý Cáp Phan Thiết
122	Nguyễn văn TOÀN	54 Võ Tánh Huế
123	Nguyễn văn TÓI	440 Bà Hạt Quận 10 Saigon
124	Dương văn TRA	210.212 Khồng Tử Chợ Lớn
125	Thái văn TRANG	83 Lý tràn Quận Tân Định Saigon 1
126	Bùi hứa TRẠNG	128A Phạm ngũ Lão Cần Thơ
127	Trần văn TRÍ	118 Bến Cần Giuộc Saigon
128	Nugyễn ngọc TRIỀU	353 Thiệu trị Saigon 6
129	Hồ văn TRUNG	9A Lê đình Dân Huế
130	Lê văn TRUNG	71/4 Hàm Nghi Đàlạt
131	Hồ quốc TUẤN	49/242 Trà Kha A Long Thạch Bạc Liêu
132	Mai công TRÚ	55 Đào duy Từ Huế
133	Dư văn VẠN	225 Nguyễn Kim Saigon 10
134	Huỳnh VĂN	10bis Hùng Vương Đàlạt
135	Hà minh VÂN	TK 40/23 Trần hưng Đạo Saigon
136	Mã hoàng VIỆT	48/6 Phát Diệm Saigon 2
137	Phan thành VĂN	68 Trần Hưng Đạo Châu Đốc
138	Mai văn VĨ	139/29 Lý Thái Tô Cần Thơ
139	Trần quốc VIỆT	
140	Võ phú XUÂN	19 Công Thành Vĩnh Long
141	Võ hồng XUYÊN	87A Cao Thắng Saigon 3





**Đại Úy TRẦN-KIM-QUANG**  
**ĐẠI-ĐỘI-TRƯỞNG**  
**ĐẠI-ĐỘI 723**



**Thiếu Úy HỒ - VĂN - TÌNH**  
**ĐẠI - ĐỘI - PHÓ**  
**ĐẠI-ĐỘI 723**



## ĐẠI ĐỘI 723 TRUNG ĐỘI I

*HÀNG TRÊN TRÁI SANG PHẢI:* BÙI THANH HÒA – PHẠM ANH TUẤN – TRẦN HÀ HẢI  
ĐỖ DANH CHƠ – NGUYỄN NGỌC HƯNG – NGUYỄN ĐĂNG HẢI – BÙI NGỌC BỬU – TRẦN VĂN  
TƯƠNG – HOÀNG ĐỨC HÒA – NGUYỄN PHƯỚC THẮNG – TRẦN ĐẠT HÒA – NGUYỄN CỰ – PHẠM  
VĂN SỰ.

*HÀNG GIỮA:* LÊ PHÚC HANH – ĐẶNG VĂN TRỌNG – VŨ BÁ MINH – VŨ ĐỨC QUANG  
LƯƠNG TẤN NHƠN – NGUYỄN QUANG THÔNG – PHAN KỲ NAM – NGUYỄN NGỌC LƯƠNG – PHAN  
VĂN XUNG – PHẠM TRUNG CHÂU.

*HÀNG DƯỚI:* HUỲNH VĂN PHÚC – NGUYỄN THIỀN TAI – TRẦN CAO CHIẾN – PHAN BÁ  
VINH – PHẠM VĂN THÀNH – NGUYỄN KIM ĐÌU – PHẠM HOÀNG PHƯƠNG – TRẦN LÃNH – NGUYỄN  
VIỆT TỔN – NGUYỄN DANH THANH.



## ĐẠI ĐỘI 723 TRUNG ĐỘI 2

*HÀNG TRÊN TRÁI SANG PHẢI :* NGUYỄN ĐỨC CHƯƠNG — NGUYỄN GIA THẮNG — PHẠM THÀNH CÔNG — BÙI XUÂN THỌ — NGUYỄN VĂN SANG — NGUYỄN NGỌC BÌCH — NGÔ THÀNH LANG  
TRẦN NGỌC TẤN — NGUYỄN MINH CHÂU — KIỀU CÔNG LONG.

*HÀNG GIỮA :* NGUYỄN THÚC VĨNH — LƯU PHƯƠNG TỒNG — NGUYỄN TRỌNG THẠCH  
TẠ BẢO AN — LỢI HÀ — TRÁC NGỌC SAN — NGUYỄN HỮU NHƯỢNG — HUỲNH HIẾU THUẬN  
PHẠM DOAN.

*HÀNG DƯỚI :* NGUYỄN CHI LÃNG — TRỊNH VĂN HIẾU — TRẦN QUANG TRUNG — PHẠM VĂN VUI — NGUYỄN NGỌC HÙNG — ĐOÀN HỮU TRÍ — NGUYỄN DUY HÙNG — NGUYỄN VĂN HỒNG  
NGUYỄN VĂN THI.



### **ĐẠI ĐỘI 723 TRUNG ĐỘI 3**

*HÀNG TRÁI SANG PHẢI : HUỲNH KHƯƠNG – BÙI QUANG NGHIỆP – VŨ VĂN DŨNG  
ĐỖ BÁ KHOA – NGUYỄN PHƯỚC NGHIÊM – ĐẶNG THÀNH VINH – NGUYỄN BỬU HỮU CHÍ – TRẦN  
VĂN THANH – HUỲNH HOÀNG NGÂN – NGÔ ĐỨC TỒN – NGUYỄN THÁI HOÀ.*

*HÀNG GIỮA : LƯƠNG THANH THỦY – NGUYỄN QUANG CHÂU – NGUYỄN HỮU HÙNG  
NGUYỄN HOÀNG PHÓ – NGUYỄN VĂN MINH TÂM – ĐÌNH XUÂN BÌNH – TRẦN CHÍ HIỆP – ĐỖ TRUNG  
QUÂN – ĐẶNG HOÀNG TRUNG – NGUYỄN MINH PHƯƠNG.*

*HÀNG DƯƠI : TRẦN THANH HỒNG – THÀNG TRIỀU ĐỨC – BÙI ĐÌNH QUANG – TRẦN  
QUANG TRIẾT – ĐÌNH TÂN ĐỆ – VĨNH BÌNH – NGUYỄN VĂN ĐỊNH – TRIỆU HỌC THƠ – NGUYỄN  
HỮU DŨNG – TÙN THẤT HOÀNG.*



## ĐẠI ĐỘI 723 TRUNG ĐỘI 4

HÀNG TRÊN, TRÁI SANG PHẢI : NGÔ MINH TUẤN – TRỊNH HIỆP – TRỊNH HIẾU ĐỨC  
NGÔ VĨNH THIỀN – LÊ VĂN KHƯẾ – PHẠM XUÂN HÒA – PHAN ĐÌNH MỘNG – HỒNG BỘI NGHĨA  
NGUYỄN NGỌC SƠN – VĂN THI – LÊ PHƯỚC ƯỚC – HUỲNH KHẮC LỄ – TRẦN VĨNH TÔNG  
NGUYỄN TẤN THÀNH.

HÀNG GIỮA : NGÔ ĐÌNH DŨNG – CHÂU TOÀN DŨNG – TRẦN VĂN PHÚC – TRƯỞNG VĂN  
PHÚC – TRƯỞNG VĂN QUÁN – PHẠM HOÀNG MINH – PHAN ĐÌNH THỎ – HUỲNH ĐIỀN MINH – TRƯỞNG  
HOÀNG DŨNG – NGUYỄN DUY THThông – NGUYỄN THÀNH LẬP – LÊ VĂN THIỀU – BÙI KIẾN CHƯƠNG  
PHẠM TỬ NGƯ – ĐÀU HOÀNG MAI.

HÀNG DƯỚI : HUỲNH HỮU PHẨM – PHẠM SƠN DANH – ĐÌNH VĂN HÙNG SƠN – NGUYỄN  
ĐÌNH ÁI – NGUYỄN VĂN THỦY – NGUYỄN HUY HOÀNG – TRẦN CÔNG LIÊM – NGUYỄN ĐÌNH NAM  
LÊ MINH MÃN – NGUYỄN VĂN HUẤN – BÙI KẾ VĨNH – PHẠM BÌNH CHẠY – TRẦN VĂN LÝ – VŨ  
VĂN TUYỀN – PHẠM CHÍ ĐÔNG HẢI.

**DANH - SÁCH SINH - VIÊN SĨ - QUAN**  
**Đại Đội 723**

STT	TÊN HỌ	ĐỊA CHỈ
Quân sự 1	Nguyễn định ÁI	234/7 Cư xá Trương minh Ký Saigon
Sĩ toàn 3 2	Tạ bảo ÂN	350 Đồng Khánh Saigon 5
TKLC 3	Nguyễn ngọc BÍCH	5/44 Nguyễn tri Phương (hẻm II) Mỹ Tho
Trung táng tư binh 4	Vĩnh BÌNH	92B Lý trần Quán Saigon 1
Công binh 5	Đinh xuân BÌNH	64 Bùi Chu Saigon 2
Nhiều dù 6	Bùi ngọc BỬU	Lê quang Ước CCSQG Thị nghè Saigon
Nhiều dù 7	Phạm trình CHÂU	319/2 Bến Phú Lâm Cholon
Thứ đốc 8	Nguyễn quang CHÂU	205/5 Phan đình Phùng Saigon 3
Công binh 9	Nguyễn minh CHÂU	77/7 Huỳnh tịnh Của Saigon 3
Giai due 10	Phan binh CHẠY	63 Lạc Long Quân Saigon
Công binh 11	Nguyễn bửu hữu CHI	1/52 Nguyễn Thông Saigon 3
Truyền tin 12	Trần cao CHIỀN	201 Pétrus Ký Saigon 5
SD 23 13	Đỗ danh CHỜ	38 Hàm Nghi Nha Trang
<i>Zeta</i> 14	Nguyễn đức CHƯƠNG	378/4bis Hai bà Trưng Saigon 1 <i>Thiệt giáy.</i>
<i>Hanh</i> 15	Bùi kiêm CHƯƠNG	139 Huỳnh văn Lại Tây Ninh <i>TK vịnh Bình</i>
16	Phạm thành CÔNG	51/43 Cao Thắng Saigon 3 <i>Công binh</i>
17	Nguyễn CÚ	146 Đồng Nai Nha Trang <i>Quân T</i>
TK binh dùng 18	Phạm sơn DANH	9 Nguyễn hữu Cảnh Biên Hòa
Quân vận 19	Nguyễn văn ĐÌNH	122 Bùi hữu Nghĩa Saigon 5
Công binh 20	Vũ văn DŨNG	107 Lê thánh Tôn Saigon 1
Pháo binh 21	Ngô đình DŨNG	159/16 Hưng đạo Vương Biên Hòa
Ct Vaca 22	Trương hoàng DŨNG	263/62 Phan đình Phùng Saigon
Biệt động quân 23	Châu toàn DŨNG	23/1 Thủ khoa Huân Nha Trang
Công binh 24	Nguyễn hữu DŨNG	327/51 Phan đình Phùng Saigon 3
Bồ lao động 25	Đinh tân ĐỀ	965/133 Nguyễn văn Thành Gia Định
Công binh 26	Nguyễn kim ĐIỀU	M2 Cư xá kiến thiết Vĩnh hội Saigon 4
Công binh 27	Phạm ĐOAN	53/3 Đường Lê Trực ấp Bác ái 5 Gia Định
TK'Brien Khoa 28	Trịnh hiệu ĐỨC	3J Cư xá VNTT Saigon
Công binh 29	Thăng triệu ĐỨC	75 Sương Nguyệt Ánh Saigon 2
<i>Ward</i> 30	Lợi HÀ <i>Công binh</i>	174/81/3 Nguyễn thiện Thuật Saigon 3
Quân T 31	Trần hà HẢI	136/5 Nguyễn văn Thinh Vĩnh Bình
Sĩ toàn 2 32	Nguyễn đăng HẢI	34 Lạc long Quân Nha Trang
TK Komtum 33	Phạm chí đồng HẢI	71 Yên Đổ Pleiku
TK An giang 34	Lê phúc HẠNH	288/28 Hòa Hưng Saigon 10
Biệt động quân 35	Trịnh HIỆP	454 Trần quý Cáp Vinh Hòa
Công binh 36	Trần chí HIỆP	86D Hùng Vương Saigon 5

**DANH - SÁCH SINH - VIÊN SĨ - QUAN**  
**Đại Đội 723**

STT	TÊN HỌ	ĐỊA CHỈ
Công binh	Trịnh văn HIỆU	79/3 Minh Mạng Phú Nhuận Gia Định
TK Phùn Yến	Bùi thanh HÓA	68 Khải Định Đà Nẵng
Công binh	Nguyễn thái HÓA	19/52 Thoại ngọc Hầu Gia Định
Milay dì	Hoàng đức HÓA	292A Trần hưng Đạo Saigon 2
Cô vai ngũ	Phạm xuân HÓA	60/5 Ngô túng Châu Tây Ninh
Quân Y	Trần đạt HÓA	279/181 Bùi hữu Nghĩa Gia Định
Quân báo	Nguyễn huy HOÀNG	
Thiết giáp	Tôn thất HOÀNG	242 Dương công Trừng Thị Nghè Gia Định
Công binh	Nguyễn văn HỒNG	183/157 Bến Vân Đồn Saigon 4
Bشت tống quân	Trần thanh HỒNG	16/75/51 Nguyễn thiêng Thuật Saigon 3
Milay dì	Nguyễn văn HUÂN	30/5 Tân Phú Tân Sơn Nhì Tân Bình GĐ
Công binh	Nguyễn hữu HÙNG	36/33 Lam Sơn Gia Định Saigon
Số toàn 2	Nguyễn ngọc HÙNG	281/22 Nguyễn văn Thoại Saigon 11
Công binh	Nguyễn duy HÙNG	267 Triệu Đà Saigon
Bشت tống	Ngô việt HÙNG	77/7 Huỳnh tịnh Của Saigon 3
Quân Y	Nguyễn ngọc HUNG	185 Tống Phước Hòa Sadéc
Công binh	Đỗ ba KHOA	158 Phan đình Phùng 158 Saigon 3
Lực binh	Lâm đăng KHOA	329 Lạc long Quận Saigon
lực Thủ Tướng	Lê văn KHUẾ	261/4 Võ di Nguy : Phú Nhuận
Milay dì	Huỳnh KHƯƠNG	2/8 Triệu Nược Sóc Trăng
lực ác hìn	Ngô thanh LANG	31 Chợ Trương Minh Giảng Saigon 3
Số toàn 23	Trần LANH	66 Trần quý Cáp Nha Trang
Công binh	Nguyễn chí LĂNG	D 13 Cư xã Phú Lâm A Đường Lục Tỉnh c1
Quân Lực	Nguyễn thành LẬP	216c/28 Nguyễn huỳnh Đức Phú Nhuận GĐ
Tuyên binh	Trần công LIÊM	65/7 Ấp Cường Đề Xã Qui Nhơn
Quân sự	Huỳnh khắc LỀ	373/9 Phan Đình Phùng Saigon
Công binh	Kiều công LONG	4D Lê Lợi Saigon 1
TKHC	Nguyễn ngọc ĐƯƠNG	1602 Ấp Phú Trung 1 Phú Thọ Hòa GĐ
Tuyên binh	Trần văn LY	107/26 Trần quốc Toản Saigon 10
TK Võn kỵ	Đậu hoàng MAI	140 Hai ba Trưng Ban mêt Thuột
Tuyên binh	Lê minh MAN	104 Huỳnh mẫn Đạt Thị Nghè (Gia Định)
P Công chánh	Phan đình MÂU	194F Nguyễn minh Chiểu Phú Nhuận (GĐ)
Công binh	Lợi MÓI	73 Trưng Vương Bình Dương
Cô Veco	Hứa hiền MINH	549/21 Phan đình Phùng Saigon
Võ bít Đá lat	Phạm hoàng MINH	
Milay dì	Vũ Bá MINH	18/78 Trần quang Diệu Saigon 3

**DANH - SÁCH SINH - VIÊN SĨ - QUAN**  
**Đại Đội 723**

STT	TÊN HỌ	ĐỊA CHỈ
Cục quản lý 73	Phan kỵ NAM	900/5 Trần Hưng Đạo Saigon
Pháo binh 74	Nguyễn đình NAM	60 Cư xá Thái lập Thành Phú Nhuận GĐ
Công binh 75	Huỳnh hoàng NGÂN	42 đường Huỳnh mãn Đạt Saigon 5
Công binh 76	Nguyễn phước NGHIÊM	27 Bà huyện thanh Quan Saigon
Quân sự 77	Bùi quan NGHIỆP	3/3 Tự Đức Saigon 1
Pháo binh 78	Hồng đội NGHĨA	34 Trương tấn Bửu Cholon 6
Công binh 79	Phan tu NGŨ	373/13 Phan đình Phùng Saigon 3
Thiết giáp 80	Lương tân NHƠN	503 Bến Phú Lâm Cholon
T Trại vũ khí 81	Nguyễn hữu NHƯƠNG	264 Trần quý Cáp Saigon 3
Tk Chuẩn uý 82	Huỳnh hữu PHẨM	C15/1 Tân Vạn Biên Hòa
Công binh 83	Nguyễn hoàng PHỒ	103/2 Thiệu Trị Phú Nhuận
Bشت trưởng 84	Trần văn PHÚC	199 Khoảng Tử Cholon
Thiết giáp 85	Huỳnh văn PHÚC	44/110/4 Trần binh Trọng Saigon 5
Công binh 86	Nguyễn minh PHƯƠNG	5/1 Hoàng Diệu Thủ Đức
Tk trinh Hoa 87	Phạm hoàng PHƯƠNG	207/36 Trần binh Trọng Saigon 5
Công binh 88	Vũ đức QUÀNG	50/1140 Hoàng hoa Thám Gia Định
Công binh 89	Bùi đình QUANG	702/85 Phan thanh Giản Saigon 10
Công binh 90	Đỗ trung QUÂN	33/28 Hàm Nghi Biên Hòa
Bشت trưởng Q 91	Trương văn QUÂN	36/60 Cô Bắc Saigon
Công binh 92	Trần ngọc SAN	177 Lê văn Duyệt Saigon 3
Thiết giáp 93	Nguyễn văn SANG	181/1E Lê văn Duyệt Saigon 3
Cáu ác dù 94	Đinh văn HÙNG SƠN	Lô 59/4 Phan đình Phùng Saigon
Tk đang vịnh 95	Nguyễn ngọc SƠN	2A/8 Ấp Trường Lộc Trường Hòa PK TN
Cáu ác dù 96	Phạm văn SỰ	27/22 Lạc long Quân Nha Trang
Tái Kế 97	Nguyễn thiên TÀI	292B Nguyễn văn Thành Saigon
Cáu ác dù 98	Trần ngọc TÂN	26 Cư xá Lữ Gia Saigon 11
Công binh 99	Nguyễn văn Minh TÂM	19B Nguyễn Hoàng Saigo 5
Công binh 100	Điệp ngọc TIẾN	15 Mê Linh Nha Trang
Ct Vecco 101	Trần vĩnh TÔNG	153 Nguyễn huỳnh Đức Saigon 5
Công binh 102	Lưu phượng TÔNG	42/3 Huỳnh quang Tiên Saigon 2
Cáu ác dù 103	Ngô đức TỐN	138 Gia Long Saigon
Ct Vecco 104	Nguyễn việt TỐN	706 đường Mai Khôi Chi Hòa
Công binh 105	Trần văn THANH	156 Lê thánh Tôn Saigon 2
Nhảy dù 106	Nguyễn danh THANH	74/10 Lý trần Quản Saigon
Sđ 2 107	Nguyễn tân THÀNH	An Tịnh Hậu Nghĩa
Sđ 3 108	Phạm văn THÀNH	50/3 Ấp Khiết Tâm xã Tam Bình TD GĐ

**DANH - SÁCH SINH - VIÊN SĨ - QUAN**  
**Đại Đội 723**

STT	HỌ TÊN	ĐỊA CHỈ
109	Nguyễn trọng THẠCH	21/3 Hoàng Diệu Phú Nhuận
110	Nguyễn văn THI	106/24 Ấp 2 Tân Phú Gia Định
111	Văn THI	211ter Phan thanh Giản Saigon
112	Nguyễn gia THẮNG	40 Dương bà Trạc Saigon 8
113	Nguyễn phước THẮNG	22/1 Tân Hội Đồng Bến Tranh Mỹ Tho
114	Ngô vĩnh THIỀN	38 Thủ khoa Nghĩa Châu Đốc
115	Lê văn THIEU	26/2 Đoàn nhú Hài Saigon 4
116	Phan đình THỌ	53 Lê văn Duyệt Ban Mê Thuột
117	Bùi xuân THỌ	158 Phan văn Trị Gia Định
118	Nguyễn quang THÔNG	Cư xá Công chức Hồng Ngự Kiến Phong
119	Nguyễn duy THÔNG	157/10 Trần quốc Toản Saigon 10
120	Triệu học THO	41 Hai bà Trưng Ba Xuyên
121	Nguyễn văn THỦY	Ấp Thuận Thái Nhơn an, An Nhơn BĐ
122	Lương thanh THỦY	27 Thống Nhất Ba Xuyên
123	Đặng văn TRỌNG	47A/19 Hoàng Đạo Saigon 3
124	Huỳnh hiếu THUẬN	269/11/17 Võ Tánh Saigon 2
125	Trần quang THIẾT	286/21 Trần Hưng Đạo Saigon
126	Đặng hoàng TRUNG	23/137 Ấp Bác ái 5 Nguyễn văn Học GĐ
127	Trần quang TRUNG	1 Trại Trần Bình Trọng Gò Vấp Gia Định
128	Đoàn hữu TRI	12 Nguyễn tri Phương Mỹ Tho
129	Đặng văn TU	36 Bạch Đằng Huế
130	Ngô minh TUÂN	131 Bắc Hải Saigon 10
131	Lê phuộc TUÂN	365 Trần quý Cáp Saigon
132	Phạm anh TUÂN	14 Phan Ngũ Saigon
133	Trần văn TUƠNG	120/3 Cô Bắc Phú Nhuận Gia Định
134	Vũ văn TUYÊN	348/15 Ấp Vinh Sơn Tân sơn Hòa Gia Định
135	Đặng thành VINH	123 đường Bạch Đằng (Gia Định)
136	Phan ba VINH	275/621D Nguyễn văn Thoại Chợ Lầu SG 11
137	Bùi kê VINH	503 Gia Long Qui Nhơn
138	Nguyễn thực VĨNH	25 Phan đình Phùng Saigon 1
139	Phạm văn VUI	5/10 Dân An 10 Gò Vấp Gia Định
140	Phạm văn XUNG	125/8 Nguyễn huỳnh Đức Ấp TN PN GĐ

